

Πρωτ. Ιορδάνης Κορωναίος: «Τούτη η Σαρακοστή να γίνει η αφετηρία μιας πιο έντονης επικοινωνίας και αγάπης με το πρόσωπο της Παναγίας μας»

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Στην 2η ακολουθία της Α΄ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, προεξήρχε και ομίλησε ανάλογα ο **Πρωτοπρεσβύτερος Ιορδάνης Κορωναίος**, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Η ομιλία δόθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων [«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2014»](#).

Απευθυνόμενος στους πιστούς που συμμετείχαν στην Ιερά ακολουθία και συνέρρεαν για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Αγίας Ζώνης από την φερώνυμη Ιερά Μονή Βλαμαρής Σάμου, η οποία και θα παραμείνει στον Ναό μέχρι τις 30 Μαρτίου, ο π. Ιορδάνης ανέφερε:

«Γεμίσαμε πάλι από χαρά, από τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Οι Χαιρετισμοί είναι μία ιδιαίτερα αγαπητή ακολουθία στον ορθόδοξο λαό μας, αφιερωμένη στην Παναγία μας. Και την απολαμβάνουμε όλοι τώρα, τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά γιατί ψάλλονται τη μεγάλη Τεσσαρακοστή οι Χαιρετισμοί; Γιατί το μήνα Μάρτιο εορτάζουμε την πιο μεγάλη εορτή της πίστεώς μας, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας».

Όπως εξήγησε κάνοντας αναφορά στην υμνολογία της Εκκλησίας:«Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η κεφαλή, η κορυφή των εορτών. Κατά τον Ευαγγελισμό, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε το «Χαίρε» στην Παρθένο. Και η Εκκλησία μας πήρε αυτό το «Χαίρε» του Αρχαγγέλου και το έκανε ολόκληρη λειτουργική ακολουθία, την ακολουθία των Χαίρε - τισμών. Πραγματικά, οι Χαιρετισμοί είναι ένα υπόμνημα του Ευαγγελισμού, της σαρκώσεως του Υιού του Θεού».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συμπεριφορά και τη στάση των πιστών, στο πρόσωπο της Παναγίας. Και όπως είπε:

«Να την πιστεύουμε σωστά και ορθόδοξα. Δεν είναι μια γυναίκα συνηθισμένη, ένα πρόσωπο τυχαίο. Είναι το τιμιώτερο πλάσμα της δημιουργίας.

Να την επικαλούμαστε. Η Παναγία μας θέλει να την επικαλούμαστε για να βρίσκει αφορμή για να παρακαλεί εκ μέρους μας στον Κύριο. Και όχι μόνο. Αλλά για να μας επισκέπτεται και να μας ενισχύει.

Αλλά η Παναγία μας θέλει να την μεγαλύνουμε με τον ύμνο «Άξιον Εστί ως αληθώς» και να την υμνούμε. Η Παναγία μας θέλει να υμνείται. Και Αυτή με τη σειρά της δίνει πιο πλούσια τη Χάρη.

Και κάτι ακόμα. Η Παναγία μας νήστευε, προσευχόταν, έκανε αγρυπνίες και μετάνοιες, έκανε και ελεημοσύνες. Τιμούμε την Παναγία μας όταν μιμούμαστε την ασκητική Της ζωή και όταν κάνουμε ελεημοσύνες».

Τέλος, ο π. Ιορδάνης τόνισε: «Η Παναγία μας, η Κυρία Θεοτόκος είχε καθαρότατο σώμα και καθαρότατη ψυχή. Και εμείς όταν αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε καθαρό το σώμα και την ψυχή, τότε την τιμούμε».

Και ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ευχήθηκε: *«τούτη η Σαρακοστή να γίνει η αφετηρία μιας πιο έντονης επικοινωνίας και αγάπης με το πρόσωπο της Παναγίας μας».*

Την ομιλία του π. Ιορδάνη Κορωναίου μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ

Σταμάτης Μιχαλακόπουλος

Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr