

Ο ηρωομάρτυρας Μιχαήλ Ζένιου: λίγα λόγια για τη ζωή και το θάνατό του

/ [Συναξαριακές Μορφές](#)

Image not found or type unknown



Ο Μιχαήλ Ζένιου γεννήθηκε το 1947 στους Τρούλλους Λάρνακας, όπου φοίτησε στο Δημοτικό σχολείο. Σε ηλικία 11 χρόνων εντάχθηκε στις τάξεις της ANE, δηλαδή της Αλκίμου Νεολαίας της ΕΟΚΑ.

Κατά τα γυμνασιακά του χρόνια μετοίκησε στη Λευκωσία για να φοιτήσει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και επανερχόταν στους Τρούλλους κατά τις περιόδους των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού. Στη Λευκωσία ήταν ιδρυτικό μέλος του Χριστιανικού Ομίλου Μαθητών (Χ.Ο.Μ.) της Παλλουριώτισσας, και σύντομα εκλέχθηκε Πρόεδρός του. Αποφοίτησε από το

Παγκύπριο Γυμνάσιο με άριστα.

Κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά, όπου υπηρέτησε ως δόκιμος αξιωματικός και ακολούθως φοίτησε στη Φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της Ελλάδας.

Επέστρεψε στην Κύπρο το 1971, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, και εργάστηκε σε διάφορες ιδιωτικές σχολές ως καθηγητής των Φυσικών.

Από τη γέννηση μέχρι και την κοίμησή του γαλουχήθηκε με την ελληνορθόδοξη παιδεία, προσφέροντας με τη σειρά του προς τη νεολαία, νέος και αυτός, το απόσταγμα της πνευματικής του ζωής. Μερίμνησε για την πνευματική οικοδομή της νεολαίας της κοινότητας των Τρούλλων, που τον γέννησε, και αναλώθηκε στο πνευματικό έργο της κοινότητας της Παλλουριώτισσας, που τον φιλοξένησε.

Ο ήρωας, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ήταν πολυγραφότατος. Διασώζονται πάρα πολλά κείμενά του, κυρίως ποιήματα, άρθρα, ομιλίες και επιστολές, σε χειρόγραφα ή δημοσιευμένα σε διάφορα περιοδικά.

Έπεσε μαχόμενος ως έφεδρος ανθυπολοχαγός για την υπεράσπιση της ελευθερίας της Κύπρου στις 14 Αυγούστου 1974 στην ακριτική περιοχή του Βορείου Πόλου στη Λευκωσία και ετάφη χωρίς κηδεία στο Κοιμητήριο Λακατάμειας, το οποίο είχε μετατραπεί σε στρατιωτικό κατά την περίοδο της Τουρκικής εισβολής.

Σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον ήρωα, αφιέρωσαν δρόμους στο όνομά του οι Δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αραδίππου και οι κοινότητες Τρούλλων και Ορόκλινης.

Το 2001 ευδόκησε ο Θεός να ανευρεθεί με θαυμαστό τρόπο ολόκληρο το λείψανό του, αν και, όπως αποδείχθηκε κατά τη διαδικασία των εκταφών, μέρος του λειψάνου είχε εκταφεί κατά λάθος τη δεκαετία του 1980 και είχε μεταφερθεί μαζί με λείψανα Ελλαδιτών πεσόντων στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

Η κηδεία του ήρωα τελέστηκε πανηγυρικά στις 27 Οκτωβρίου 2001 με απόδοση τιμών από την Εκκλησία και την Πολιτεία. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλλουριώτισσα, η εκφορά των λειψάνων για ενταφιασμό έγινε από τον Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος Τρούλλων και ετάφη στο Κοιμητήριο της γενέτειράς του.