

11 Μαρτίου 2014

“Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο”

/ [Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



Ακούστε αύριο στις 11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας στην εκπομπή «Νεώτερα Μουσικά Ρεύματα», το τραγούδι των ράπερ Αρτέμη και Ευθύμη - Α/Ε, «Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο», με στίχους που παίζουν με τις λέξεις και διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητάς μας.

Οι στίχοι:

Άλλο το να ποθείς κι άλλο να `χεις αγάπη.

Άλλο να ζητάς κι άλλο να μάχεσαι για κάτι.

Άλλο είναι να σκέφτεσαι πως θες κάτι ν' αλλάξει
κι άλλο αυτήν την σκέψη σου να την κάνεις πράξη.

Άλλο να χαρίζεσαι κι άλλο να χαρίζεις.

Άλλο να κερδίζεις κάτι κι άλλο να τ' αξίζεις.

Άλλο να πορεύεσαι κι άλλο ν' ακολουθείς.

Άλλο να `σαι ηγέτης, άλλο να θες να ηγηθείς.
Άλλο να `σαι ξεπλυμένος κι άλλο καθαρός.
Άλλο να `σαι θαμπωμένος
κι άλλο να `χεις δει το φως.

Άλλο να `σαι στάσιμος και άλλο σταθερός.
Άλλο αν το `βαζεις στα πόδια,
άλλο να `σαι επί ποδός.

Άλλο να ξέρεις κι άλλο να λες την αλήθεια.

Άλλο είναι ο μύθος κι άλλο τα παραμύθια.

Άλλο είναι το ήθος και άλλο ή συνήθεια.

Καθένα είναι ένα και όλα δεν είναι ίδια

Άλλο το `να, άλλο τ' άλλο

Πρέπει στο μυαλό σου να το βάλω

Άλλο το `να, άλλο τ' άλλο

Άλλο να έχεις κάλλος κι άλλο να έχεις κάλο

Άλλο προσκυνητής και άλλο προσκυνημένος.

Άλλο το να πουλάς, άλλο να `σαι πουλημένος.

Άλλο ή μοναξιά, άλλο ή μοναχικότητας.

Άλλο το να κάνεις πνεύμα κι άλλο να το `χεις.

Άλλο να `χεις Λόγο, άλλο να `σαι λόγια

Άλλο τα κομποσχοίνια και άλλο τα κομπολόγια.

Άλλο νά `χεις θέρμη, άλλο να `χεις κάψα,

Άλλο το να κλαις, άλλο να `σαι στην κλάψα.

Άλλο ή ευλογία και άλλο ή ευλογία,

Άλλο να εφησυχάζεις, άλλο να `σαι σ' ησυχία.

Άλλο ο γελέων και άλλο ο γελοίος,

όπως άλλο είναι ο Γραικός, και άλλο ο γραικύλος!