

16 Μαρτίου 2014

Αρχιμ. Δαμασκηνός Μακριδάκης: «Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ευκαιρία αναζήτησης, ανακάλυψης και διατήρησης του Φωτός»

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)



Την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τέλεσε το βράδυ της Τετάρτης 12 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, ο Παν. Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Μακριδάκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η παρουσία και συμμετοχή του π. Δαμασκηνού στις λατρευτικές ακολουθίες του Ναού, εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων [«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2014»](#).

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας και μέσα στην καταναυκτική ατμόσφαιρα του Ναού, ο π. Δαμασκηνός απευθύνθηκε στο εκκλησίασμα. Κάνοντας αρχικά λόγο για την περίοδο που διανύουμε, ανέφερε: *«Βρισκόμαστε σε τροχιά γύρω από την εορτή του Ευαγγελισμού. Παράλληλα, είναι περίοδος νηστείας, περισυλλογής και προσευχής».*

Εμβαθύνοντας στη συνέχεια, τόνισε: *«Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος αναζήτησης του Φωτός. Έχουμε τη δυνατότητα να ψάξουμε και να βρούμε το Φως». Με αφορμή μάλιστα την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία που μόλις είχε ολοκληρωθεί, ο π. Δαμασκηνός αναφερόμενος στην λειτουργική φράση «Φως Χριστού φαίνει πάσι», εξήγησε: *«Κατα την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, ο ιερέας μας δίδει το Φως συμβολικά. Και ευχόμαστε το Φως να έρθει σε κάθε κύτταρο του οργανισμού μας. Να έρθει και να φωτίσει το σκοτάδι μας. Έχουμε τη δυνατότητα, κατάλληλα προετοιμασμένοι, να αναζητήσουμε το Φως».**

Η διαπίστωση είναι ότι: *«επικρατεί δυστυχώς πολύ σκοτάδι. Εμάς μας αρέσει το σκοτάδι, γιατί δε βλέπουμε αυτά που πράττουμε, δε βλέπουμε αυτά που σκεφτόμαστε. Έχουμε ερωτευθεί το σκοτάδι και τις συνήθειές μας. Όμως μπορούμε να ξεφύγουμε από την κατάσταση του σκότους και να αναζητήσουμε το Φως με την βοήθεια των Αγίων.*

Μπορούμε να πλησιάσουμε αυτούς που έψαξαν και βρήκαν το Φως και είναι οι Άγιοι. Κάποιοι έζησαν το σκοτάδι, το μίσησαν στη συνέχεια, αναζήτησαν και ανακάλυψαν το Φως. Είναι η μεγάλη ελπίδα μας οι Άγιοι. Οι Άγιοι ζήτησαν το Φως για να φωτίσουν τον κόσμο. Άδειασαν και γέμισαν με Φως».

Οι Άγιοι μάς δείχνουν το δρόμο και τους σταθμούς της πορείας μας στην αναζήτηση του Φωτός. *«Ειλικρίνεια, εξομολόγηση, ταπείνωση, Χάρης του Θεού, Μεταμόρφωση, Φωτισμός».* Και όταν το Φως μας φανερωθεί *«διαχέεται παντού και φωτίζει τη ζωή μας».*

Οι Άγιοι όμως μας δείχνουν και κάτι ακόμη: *«Όταν βρούμε το Φως, να αγωνιστούμε να το διατηρήσουμε. Όπως συμβολικά το φως της Αναστάσεως, που λαμβάνουμε στην Εκκλησία και στη συνέχεια το κρατάμε και το διατηρούμε.»*

Ο π. Δαμασκηνός ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά την περίπτωση του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ και στον γνωστό χαιρετισμό που απηύθυνε σε όλους, *«Χριστός Ανέστη χαρά μου».* Σημείο ακριβώς ότι ο Άγιος ζούσε συνεχώς μέσα στο Φως.

Και αυτό ευχήθηκε προς όλους κλείνοντας την ομιλία του, τονίζοντας ιδιαίτερα

ότι:

«Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ευκαιρία αναζήτησης, ανακάλυψης και διατήρησης του Φωτός».

[Την ομιλία του π. Δαμασκηνού Μακριδάκη μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.](#)

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου

Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr