

18 Μαρτίου 2014

“Λυκόσχημος Άμνός”

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Αύριο στις 11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM στην εκπομπή «Νεώτερα Μουσικά Ρεύματα», ακούστε το τραγούδι «Λυκόσχημος Άμνός» του σύγχρονου ραψωδού Αρτέμη. Ας διαβάσουμε πώς εννοεί ο ίδιος τον «Λυκόσχημο Άμνό» σε απόσπασμα από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην Πεμπτουσία:

«Η έλλειψη των αγαθών μπορεί να μας οδηγήσει στον Αγαθό»

Η τελευταία σου δουλειά είναι ο «Λυκόσχημος Άμνός». Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι οι αμνοί σήμερα πρέπει να είναι λυκόσχημοι; Παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι ο αμνός, ο εργάτης της αρετής, πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη (συντηρητική) εξωτερική εμφάνιση που να μαρτυρά την εσωτερική του ζωή.

Αυτή η εξωτερική συντηρητική εμφάνιση έγινε πολλές φορές τύπος χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο. Ο υποτιθέμενος εργάτης της αρετής έγινε ηθικιστής,

ευσεβιστής, δεϊστής, νοησιαρχικός. Και τελικά στις ημέρες μας με αυτόν τον τρόπο δυσφημίστηκε η ίδια η αρετή ως κάτι παρωχημένο, κατεστημένο, ως ένα προϊόν συντήρησης. Αυτό ήταν ένα κληροδότημα της προηγούμενης γενιάς. Και εκεί βέβαια που δεν το περιμένεις, μέσα στη σηπεδώνα της δικής μας γενιάς, ανθίζουν και βλαστάνουν εργάτες της αρετής, οι οποίοι κινούνται ιεροκρυφίως, τους οποίους αγνοούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτούς τους κρυφούς εργάτες της αρετής θεωρώ ως «λυκόσχημους αμνούς», άτομα που η εξωτερική τους εμφάνιση μπορεί ακόμη και να σκανδαλίζει κάποιους συντηρητικούς.

Επίσης, πάντα με συγκινούσαν οι διά Χριστόν σαλοί, άνθρωποι ατημέλητοι, ανεπιτήδευτοι, χωρίς καμία κοινωνική αναγνώριση, αλλά με μεγίστη παρρησία ενώπιον του Θεού. Νομίζω ότι κάπου εδώ κολλάει αυτό που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ότι «στην Δευτέρα Παρουσία θα δούμε πολλές εκπλήξεις».

-

Λυκόσχημος Άμνος

Εἶν' ὁ Λυκόσχημος Ἄμνος, ὁ πράκτωρ τοῦ φωτός,

αὐτὸς ποὺ εἶναι ἐντὸς τοῦ κόσμου καὶ συγχρόνως ἐκτός.

Στὴν περιοχὴ τῆς βοώσας σιωπῆς.

Ὁ ἀφανής, ἐργάτης τῆς ἀρετῆς.

Εἶν' ἡ πνευματικὴ ἀναφορὰ, μέσα στὴ φθορά,

ἡ εὐωδία τοῦ μύρου, στὴ δυσώδη ἀποφορὰ.

Φορᾶ τοῦ λύκου τὴ δορὰ· αὐτὴ εἶναι ἡ στολὴ του!

προσηλωμένος σταθερὰ στὴν ἀποστολὴ του!

Σὲ στάσιμη κίνηση καὶ ἀεικίνητη στάση.

Πίσω ἀπὸ τὶς ἐχθρικές γραμμὲς καλεῖται νὰ δράσει.

Ἐθελοντὴς στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ Matrix,

ἀπ' ὅταν πρωτοσήμανε ἡ χρυσόφωνη σάλπιγξ!

Ἄγρυπνος φρουρός, ἐξ ὄρθρου ἄχρι νυκτός,
ὁ ἀληθινός, ὁ ὄντως πολεμιστῆς τοῦ φωτός,
σαμποτέρ πνευματικός, μὲ σοφίαν ἐξ ὕψους,
γκρεμιστῆς τῶν τεχνασμάτων τοῦ κήτους!
Χάος ὀλόγυρα, βαβελικὴ ἀτμόσφαιρα, κι αὐτὸς
κρατᾷ τῆς ἱερῆς παράδοσης τὰ ζώπυρα.
Ἄπαστράπτων σάπφειρος στὸν βόρβορο,
ἰστάμενος μέσα στὸν γενικότερο ὄλεθρο.
Τῆ βιοτῆ του καὶ τὸ ἦθος, δὲν ὑποψιάζεται
τὸ πλῆθος, ἀφοῦ κρίνει ἐξ ὄψεως συνήθως.
Ὅλοι ξεγελιοῦνται ἀπ' τὸ ἐξωτερικὸ τοῦ σχῆμα
κι ὅμως αὐτὸς ἔχει τὸ ἀντίδοτο στοῦ ὄψεως τὸ δῆγμα.
Κάθε πράξη, κάθε βῆμα, γίνεται ἱεροκρυφίως,
Στοὺς πολλοὺς ἄγνωστος τελείως, παρότι,
πρόκειται γιὰ τ' ἀόρατου πολέμου τὸν γνώστη,
τὸν Λυκόσχημο Ἄμνό, τὸν πυρφόρο στρατιώτη!

Τὸ τραγούδι αὐτό, γιὰ τὸν Λυκόσχημο Ἄμνό!

Ὁ κόσμος, σίγουρο πὼς δὲν τὸν βλέπει,
κι ὅμως, δόξα καὶ τιμὴ τοῦ πρέπει!