

» Ο δρόμος για τον αντίχριστο βρίσκεται στην ιδεολογία και όχι στην τεχνική. «

/ Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Ορθόδοξη πίστη



ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΣΙΣΟΕΒ

Πατήρ Δανιήλ: Πολλοί άνθρωποι για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι ο Αντίχριστος δεν θα είναι σε θέση χωρίς την σφραγίδα να αναγνωρίσει έναν άνθρωπο, αλλά μέσα στον Αντίχριστο θα ζει ο Σατανάς, όπως αναφέρεται στην Επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς, ότι αυτός θα ενεργήσει σχετικά με τις ενέργειες του Σατανά, αλλά ο Σατανάς έχει εξουσία πάνω σε όλα τα πονηρά πνεύματα. Τα πονηρά πνεύματα όλο μας ακολουθούν, έχουν ενοχοποιητικά στοιχεία για μάρτυς έτσι και αλλιώς. Όπως περιγράφεται και στην δοκιμασία της μακάριος Θεοδώρας, αυτοί καταγράφουν κάθε κακή πράξη που κάνουμε.

Στ' αλήθεια στον Αντίχριστο θα είναι άραγε δύσκολο να καλέσει το πνεύμα και να ζητήσει, πού βρίσκεται κανείς; Ναι, θα είναι εύκολο για αυτόν να το ρωτήσει. Και για αυτό δεν του χρειάζεται να μας καταδιώξει. Στον Αντίχριστο θα είναι σημαντικό να γνωρίζει, όχι, το πού βρίσκεται ο άνθρωπος, με τί ασχολείται, τί

εμπορεύεται. Για αυτόν θα είναι σημαντικό ο άνθρωπος να υπέγραψε συμβόλαιο μαζί του. Να κάνει συμμαχία μαζί του. Αλλά θα κάνει εκβιασμό χρησιμοποιώντας την πείνα.

Γι' αυτό είναι η απαγόρευση για το εμπόριο και ο κανόνας θα είναι απλός, δεν θα με προσκυνάς, θα σε πεθάνω της πείνας. Αυτή είναι η όλη λογική, το καταλαβαίνετε;...

Και για ποιό λόγο ο Σατανάς εξαπλώνει όλα αυτά; Για τον λόγο, ότι, όταν εμφανισθεί ο πραγματικός Αντίχριστος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πού φοβούνται να πάρουν την σφραγίδα, όλοι θα πάρουν με επιτυχία την πραγματική. Επειδή θα ψάχνουν την σφραγίδα, όχι εκεί πού θα βρίσκεται. Αυτοί θα την ψάχνουν σε κάποια τεχνικά μέσα τα όποια στην πραγματικότητα δεν χρειάζονται στον Αντίχριστο. Ο διάβολος θέλει να μάθει στους ανθρώπους, όταν θα έρθει ο αληθινός εχθρός, αυτοί να μην τον φοβούνται πλέον.

Αλλά ο άγιος Ιππόλυτος λέει το έξης: «Τί θα λέει ο άνθρωπος, λαμβάνοντας την σφραγίδα του Αντίχριστου; Θα πει: αποτάσσομαι τον Θεό, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης, τον Μοναδικό Του Υιό τον Ιησού Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Εκκλησία και παραδίνομαι σέ σένα μόνος μου». Κοιτάξτε ο άγιος Ιππόλυτος είχε δίκιο. Το βασικό σήμερα, το οποίο ο Αντίχριστος παίρνει για δικό του, είναι η απάρνηση της δημιουργίας του σύμπαντος. Η εξέλιξη, αυτό δεν είναι η προετοιμασία του ερχομού του Αντίχριστου; Και βέβαια είναι η προετοιμασία, η θεϊστική εξέλιξη ιδιαίτερα. Όταν ισχυρίζονται ότι ο Θεός δημιούργησε με τη βοήθεια του κακού, και του θανάτου, αυτό οδηγεί στον Αντίχριστο.

Ο ισχυρισμός ότι ο Χριστός δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για τον Θεό, αυτός είναι ο δρόμος για τον Αντίχριστο. Ο ισχυρισμός ότι υπάρχει σωτηρία εκτός της Εκκλησίας, αυτός είναι ο δρόμος για τον Αντίχριστο. Ο ισχυρισμός ότι εμείς πρέπει να βολευόμαστε εδώ στην γη, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει: όταν θα λένε για την ειρήνη και για την ασφάλεια, τότε έρχεται η καταστροφή, αυτός είναι ο δρόμος για τον Αντίχριστο.

Ο δρόμος για τον Αντίχριστο βρίσκεται στην ιδεολογία και όχι στην τεχνική. Με την πνευματική έννοια, πολλοί άνθρωποι σήμερα ήδη έχουν υιοθετήσει τις ιδέες του Αντίχριστου, και συμμαρίζονται τις ιδέες του Αντίχριστου. Η ιδέα, για το ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά οι δρόμοι είναι πολλοί, αυτή είναι ήδη η ιδέα του Αντίχριστου. Αλλά κανείς δεν γράφει ενάντια σέ αυτό. Ενάντια σέ αυτό δεν πολεμάνε. Καταπολεμάνε ενάντια σέ αυτά τα πράγματα, τα οποία εδώ και πολύ καιρό παλιώσανε....

Προσέξτε» όσο περισσότερο ο άνθρωπος άρχιζε να ασχολείται με την καταπολέμηση του ΑΦΜ ή με των βιομετρικών διαβατηρίων, τόσο περισσότερο αγχώδης γίνεται, γίνεται εκνευρισμένος, οργισμένος, επιθετικός. Μήπως αυτό είναι από το «Άγιο Πνεύμα; Μήπως το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός της σύγχυσης, της ακαταστασίας; Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος «ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης» (Α΄Κορινθ. 14, 33).

Αλλ' εγώ δεν έχω δει ακόμη έναν ήσυχο και ήρεμο άνθρωπο πού θα συμμετάσχει ενεργά στην καταπολέμηση του ΑΦΜ. Όλοι τους είναι υστερικοί. Εμείς είχαμε έναν Αρχιμανδρίτη με κύρος, σέ ένα μεγάλο μοναστήρι, δεν θα αναφέρω το όνομα του, ώστε να μην τον προσβάλω, αυτός καταπολεμούσε ενεργά το ΑΦΜ και ως αποτέλεσμα είχε τρελαθεί. Στην πραγματική έννοια της λέξης. Άρχισε να τρέχει γυμνός γύρω από το μοναστήρι, ουρλιάζοντας διάφορους παραλογισμούς, και κατέληξε σέ ένα ψυχιατρείο. Τέτοια πνευματική σύγχυση, η οποία έβλαψε τον άνθρωπο ολοκληρωτικά. Ο λαός μας άρχισε να καταφεύγει στις σπηλιές. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ίδιου πειρασμού. Είναι αυτό από το Θεό; Όχι, αυτό είναι από τον Σατανά. Και αυτό είναι από τον Σατανά, ακριβώς, γιατί ο διάβολος θέλει τούς ανθρώπους να τούς φέρει σέ σύγχυση. Τούς σύγχυσε ακόμα και με αυτό πού αυτοί ξέχασαν για τον Χριστό και θυμούνται μόνο το διάβολο.

Μιλήσατε για τον πατέρα Παΐσιο, και εγώ θυμήθηκα μία ιστορία την οποία γνωρίζω από το πρώτο χέρι. Το 1980 στον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη ήρθαν κάποιοι προσκυνητές και άρχισαν να ρωτάνε, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Και τούς ρώτησε: «Και τί, εσείς τον περιμένετε πολύ»;

BIBΛIOΓPAΦIA. ΔIAKONOY ΓEΩPΓIOY MAΞIMOB NA ΛAMΠEIS ΣAN ENA AΣTEPI ΠHEYMATIKES ΣYΖHTHΣEIS TOY NEOMAPTYPA IEPEΩΣ ΔANIHΛ ΣIΣOEB +2009 EKΔOΣEIS OPOΘOΔOXOΣ KYΨEΛH

Πηγές: apantaortodoxias.blogspot.gr - hristospanagia3.blogspot.gr