

19 Μαρτίου 2014

“In Christ alone - Στον Χριστό μόνο”

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Αύριο

στις 11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM στην εκπομπή «Νεώτερα Μουσικά Ρεύματα», ακούστε το τραγούδι «In Christ alone - Στον Χριστό μόνο» του Punk συγκροτήματος «Owl City». Μέσα από τους στίχους του περιγράφεται η ελπίδα και η παρηγοριά, που μπορεί να αντλήσει ο σύγχρονος κουρασμένος και «πεφορτισμένος» άνθρωπος από την αμαρτία, μέσα από το πρόσωπο του Χριστού.

«Στον Χριστό μόνο»

Στον Χριστό μόνο, έχει βρεθεί η ελπίδα μου

Είναι το φώς μου, η δύναμή μου, το τραγούδι μου

Αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος, στερεό έδαφος

Σταθερός μέσα στην πιο άγρια ξηρασία και καταιγίδα

Τι ύψη αγάπης, τι βάθη ειρήνης

Όταν οι φόβοι αναστέλλονται, όταν οι προσπάθειες παύουν

Ο παρηγορητής μου, όλο μου το είναι

Εδώ στην αγάπη του Χριστού στέκομαι

Εκεί στο χώμα που το σώμα Του βρέθηκε

Το Φώς της οικουμένης από το σκότος εσφάγη

Για να εκραγεί εμπρός την λαμπρή μέρα

Πάνω από τον τάφο σηκώθηκε ξανά!

Και καθώς Εκείνος στέκει νικητής

Η κατάρα της αμαρτίας έπαψε να έχει επιρροή επάνω μου

Μιας και εγώ είμαι δικός Του και Εκείνος είναι δικός μου

Όλα εξαγοράστηκαν με το πολύτιμο αίμα του Χριστού

Καμιά ενοχή στην ζωή, κανένας φόβος στο θάνατο

Αυτή είναι η δύναμη του Χριστού σε εμένα

Από το πρώτο κλάμα της ζωής μέχρι την τελευταία μου πνοή

Ο Χριστός ορίζει το πεπρωμένο μου

Καμιά δύναμη της κόλασης, κανένα είδος ανθρώπου
Μπορεί ποτέ να με μαδήσει όσο είμαι στα χέρια Του
Μέχρι να ξαναγυρίσει ή να με καλέσει σπίτι
Εδώ στην δύναμη του Χριστού θα σταθώ.

«In Christ Alone»

In Christ alone, my hope is found
He is my light, my strength, my song
This cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My comforter, my all-in-all
Here in the love of Christ I stand

There in the ground His body lay
Light of the world by darkness slain
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of Christ

No guilt in life, no fear in death
This is the power of Christ in me
From life's first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I'll stand