

Άγιος Αρτέμων Επίσκοπος Σελευκείας της Πισιδίας

/ [Πεμπτουσία](#)



Ο Άγιος Αρτέμων κατήγετο από ευγενική οικογένεια της Σελευκείας της Πισιδίας και έζησε κατά τους χρόνους των ιερών Αποστόλων. Όταν ο Απόστολος Παύλος, σε μία από τις ιεραποστολικές του περιοδείες, σταμάτησε στην πατρίδα του να κηρύξει τον Χριστόν, ο Αρτέμων προσκολλήθηκε στον φλογερό Απόστολο, του οποίου τα λόγια βρήκαν βαθειά απήχηση στην καρδιά του και πίστεψε ολόψυχα στον Σωτήρα Χριστόν. Επιθυμία του ήταν να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο έργο του ευαγγελισμού, ως συνοδός του μεγάλου Αποστόλου. Όμως ο Απόστολος Παύλος, που φρόντιζε να εγκαθιδρύει ιερείς και Επισκόπους στις νεοσύστατες εκκλησίες προέκρινε να χειροτονήσει τον Αρτέμονα Επίσκοπον στην πατρίδα του Σελεύκεια της Πισιδίας, για να συνεχίσει το έργο του.



Έτσι ο Επίσκοπος Αρτέμων κατεστάθη ποιμήν στοργικός της λογικής του ποιμένης

και ανεδείχθει προστάτης των χηρών και των πτωχών, πατέρας των ορφανών, σκέπη των αστέγων, υπερασπιστής των αδικουμένων, ιατρός των ψυχών και σωμάτων και κατά το παράδειγμα του Διδασκάλου του, «τοῖς πάσι γέγονε τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσῃ» (Α΄ Κορινθ. 9, 22). Ιδιαίτερη μέριμνα εἶχε για την εξεύρεση και κατάρτιση ευλαβών κληρικών, ο ἴδιος δε τελούσε τη θεία Λειτουργία κάθε μέρα. Ἐπειθε τους πιστούς ὅτι οἱ εορτές της Εκκλησίας δεν χαροποιούν ὅσους απλῶς πανηγυρίζουν ἀλλὰ δεν φροντίζουν τον αγιασμό των ψυχών τους. Ὅσοι ὁμως ἐπιδιώκουν την ἀρετή και την εφαρμογή του θελήματος του Θεοῦ, την κάθε μέρα τους τη χαίρονται σαν γιορτή και ἀδιάκοπη Κυριακή.

Αφού κατήρτισε με τις αποστολικές διδαχές του και την αγία βιοτή του το πλήρωμα της Εκκλησίας του, σε γήρας βαθύ παρέδωκε ο Επίσκοπος Ἀρτέμων την οσία ψυχή του στα χέρια του Θεοῦ και ἀξιώθηκε να εἰσέλθει στην οὐράνια βασιλεία, την ὁποίαν ο Πανοικτίρμων Κύριος ἔχει ετοιμάσει προ καταβολῆς κόσμου για τους αγίους Του.

Ἡ Εκκλησία ἐνωρίς τον ἀνεγνώρισε ως Ἅγιον και τιμά τη μνήμη του την 24η Μαρτίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.

Ἀγρευθεῖς τῷ του Παύλου θεῷ κηρύγματι, της ευσεβείας ἐκφαίνεις τον υπέρ νουν φωτισμόν, ταις των λόγων ἀστραπαῖς Ἀρτέμον Ἅγιε· συ γαρ σοφίας κοινωνός, διά βίου γεγονώς, στηρίζεις την Εκκλησίαν, ως Σελευκείας ἱεράρχης, και πρεσβευτῆς ἡμῶν προς Κύριον.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος πλ. δ΄. Ὡς ἀπαρχάς της φύσεως.

Του θεοῦ Παύλου σύσκηνον ἡ Εκκλησία γεραίρει σε ἀπάσα, ἡ των πιστῶν Ἀρτέμον· ἡν ταις σαις ἱκεσίαις περιφύλαττε, μάκαρ, ἀκαταγώνιστον και ἀκλυδώνιστον ἐκ πάσης ἐπιβουλῆς, και ἀσειστον παναοίδιμε.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις Σελευκείας θεῖος ποιμήν και του θεοῦ Παύλου ἐνθερμος συνεργός, ἐν πάση Πισιδία, μεθ' ου αἰεί δυσώπει, υπέρ ἡμῶν ἀπαύστως Ἀρτέμον ἐνδοξε.

Πηγή: *Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα· Μητροπολίτου Πισιδίας, Αθλητές στεφανηφόροι· Πισιδίας Παμφυλίας Λυκίας της Μικρασίας, Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2010.*