

29 Μαρτίου 2014

Αρχιμ. Παντελεήμων Ψάρρης: «Εγκωμιάζουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, που δάνεισε τη σάρκα Της, για να πλαστεί ο Πλάστης»

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Ορθόδοξη πίστη](#)



Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου

Στο πλαίσιο των λατρευτικών συνάξεων και των εκδηλώσεων, που συγκροτούν την

εορταστική περίοδο [«Ευαγγελίστρια 2014»](#), τελέσθηκε βραδυνή Ακολουθία της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Στην Ιερά Ακολουθία συμμετείχε και μίλησε προς τους πιστούς, ο Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς **π. Παντελεήμων Ψάρρης**.

Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας, έψαλλε ο βυζαντινός χορός «Ελληνορθόδοξη Παράδοση» του ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου, υπό τη διεύθυνση του Πρωτ. **π. Λάμπρου Ανδρεάκη**.

Στα δύο στοιχεία που κυριαρχούν κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, επικέντρωσε την ομιλία του ο π. Παντελεήμων: τη χαρά και τη λύπη. Αυτό που στην εκκλησιαστική μας γλώσσα ονομάζουμε «χαρμολύπη». Η χαρά εκφράζεται μέσα στον Ακάθιστο Ύμνο. Η λύπη, δηλαδή η μετάνοια, η θλίψη, το πένθος για τις αμαρτίες μας, εκφράζεται στις υπόλοιπες ακολουθίες της περιόδου. Η χαρά και η λύπη μας ακολουθούν βέβαια σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι όμως και το κύριο γνώρισμα της Μεγάλης Σαρακοστής.



Εξηγώντας το κεφάλαιο της «χαράς», ο π. Παντελεήμων έδειξε προς την μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού. Οι πιστοί ζουν τη χαρά για την Σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Και οι Χαιρετισμοί αποτελούν υπόμνημα στην εορτή του Ευαγγελισμού, που αποτελεί κεφάλαιο για τη σωτηρία μας. Έτσι, στους Χαιρετισμούς συμμετέχουμε κι εμείς στη χαρά της Παρθένου Μαρίας που άκουσε

τον ευφρόσυνο χαιρετισμό από τον Αρχάγγελο.

Εμβασύνοντας περισσότερο στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, ο π. Παντελεήμων ανέφερε ότι *«εγκωμιάζουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, που δάνεισε τη σάρκα Της, για να πλαστεί ο Πλάστης. Την εγκωμιάζουμε για τον ρόλο Της στην ενανθρώπιση του Κυρίου. Ακόμα, για τη συνεχή και ακαταμάχητη προστασία Της προς εμάς»*. Και όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, *«όταν σκεφτόμαστε την Παναγία μας, χαιρόμαστε»*.

Βέβαια, συνέχισε, όταν ο άνθρωπος έχει το «γνώθι σαυτόν» λυπάται, θλίβεται, δακρύζει, γιατί θυμάται τις αμαρτίες του, πάθη, λάθη αδυναμίες. Εδώ μας βοηθούν οι υπόλοιπες Ακολουθίες της περιόδου. Κι έτσι, ο π. Παντελεήμων προχώρησε στο δεύτερο γνώρισμα της Μεγάλης Σαρακοστής και της ζωής του ανθρώπου: τη λύπη.

Έκανε δε ιδιαίτερη μνεία στον Μεγάλο Κανόνα, που μέσα στα 200 τροπάρια που τον αποτελούν, μας δείχνει ότι εμείς είμαστε ανέκαθεν αμαρτωλοί και δεν υπάρχει αμαρτία που δεν έχουμε πράξει. Όμως *«Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη»*, τόνισε *«γιατί όλα τα σήκωσε και τα σηκώνει στο Σταυρό, ο λυτρωτής του κόσμου»*.

Έτσι, ο π. Παντελεήμων, έφτασε και στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως που ακολουθεί για να μιλήσει για το δώρο του Σταυρού: την άφεση και τη συγχώρεση των αμαρτιών. Και χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο θαύμα, την αλλαγή και την μετάνοια. Άνθρωποι που ζούσαν στο σκοτάδι, να βγαίνουν στο φως. Και μετάνοια είναι η φιλία του ανθρώπου με τον Θεό.

Και επανερχόμενος στο πρόσωπο της Παναγίας, τόνισε ότι συμβάλλει για να γεννηθεί ο μηχανισμός της μετανοίας. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά, όπως είπε, είναι η μόνη που μπορεί να μας βοηθήσει την ώρα εκείνη, που κανείς άλλος δεν μπορεί: την ώρα του θανάτου.

Γιατί, όπως ανέφερε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο π. Παντελεήμων, *«η Παναγία μας είναι μεταξύ του ουρανού και της γης, Θεού και ανθρώπων, πρεσβεύουσα υπέρ ημών»*.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που ολοκληρώνονται την Κυριακή 30 Μαρτίου, φιλοξενούνται στον Ιερό Ναό προς αγιασμό των πιστών, η θαυματουργή Εικόνα της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μονή Βλαμαρής Σάμου και η Τιμία Κάρα του Αγίου Νικολάου Πλανά.