

## Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης: «Δεν μετριέται η Αγάπη του Θεού»

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Με κατάνυξη τελέσθηκε η 2η Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Παρασκευή 28 Μαρτίου. Στην ιερά ακολουθία ιερούργησε και μίλησε ο **Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Αεράκης**, από την Ιερά Μητρόπολη Νικαίας. Η συμμετοχή του π. Δανιήλ εντάσσεται στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου [«Ευαγγελίστρια 2014»](#), που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30 Μαρτίου.

Το «αναρίθμητο» του Θεού είχε ως κέντρο της ομιλίας του ο π. Δανιήλ. «Μία λέξη που ταιριάζει μόνο στον Θεό, είναι η λέξη αναρίθμητος. Είναι δε ο Θεός στην Αγάπη Του, πέρα και από αναρίθμητος», τόνισε στην αρχή του λόγου του.

Επεκτείνοντας την ανάλυση του, ξεχώρισε τέσσερα επίπεδα στα οποία

φανερώνεται το αναρίθμητο του Θεού. Το πρώτο στο οποίο αναφέρθηκε, είναι ότι ο Θεός είναι αναρίθμητος ως προς την ύπαρξη Του. Αναρωτήθηκε ο π. Δανιήλ: «μπορείς να μετρήσεις τα φύλλα του δέντρου ή του δάσους; Κι όμως είναι αριθμημένα και τα ξέρει ο Θεός. Ο ίδιος όμως ως προς την ύπαρξη Του είναι αναρίθμητος. Ο Θεός έχει αυθυπαξία, είναι προ πάντων των αιώνων. Με μέτρο τον χρόνο, αναφερόμενοι στον Θεό προσκρούουμε σε μία λέξη, τη λέξη αιωνιότητα. Τι είναι τα δισεκατομμύρια της ηλικίας του σύμπαντος, όσα κι αν είναι, μπροστά στο αναρίθμητο του Θεού;».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι, το δεύτερο επίπεδο στο οποίο φανερώνεται το «αναρίθμητο», είναι τα δημιουργήματα. Είπε χαρακτηριστικά: «Αναρίθμητα είναι και τα δημιουργήματα του Θεού. Μπορεί να μετρήσει κανείς τις σταγόνες της βροχής, τις ακτίνες του ήλιου; Αναρίθμητα είναι τα ψάρια, τα λουλούδια, οι καρδιές που χτυπάνε και οι αναπνοές που βγαίνουν από τις υπάρξεις που λέγονται άνθρωποι».

Για να έρθει αμέσως στο τρίτο στοιχείο, τις ευεργεσίες του Θεού. Και τόνισε ο π. Δανιήλ: «Αν μπορείς να μετρήσεις την άμμο της θάλασσας, άλλο τόσο μπορείς να μετρήσεις τις ευεργεσίες του Θεού». Η άμμος βέβαια δεν είναι σταθερή. Δεν μπορείς να χτίσεις, να οικοδομήσεις πάνω σε αυτήν. Σε πλήρη αντίθεση, οι ευεργεσίες του Θεού είναι σταθερές και πάνω σε αυτές χτίζεται και στηρίζεται η ζωή μας. Και γι' αυτό, όπως είπε: «Δεν μετριέται η Αγάπη του Θεού».

Το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο στο οποίο διακρίνουμε το «αναρίθμητο» είναι οι αρετές του Χριστού. Και είναι οι αρετές Του αναρίθμητες, όπως είναι αναρίθμητη και η αγιότητα και η λάμψη Του.

Έχουμε όμως κι εμείς οι άνθρωποι, κάτι αναρίθμητο. Αναρίθμητες είναι οι αμαρτίες και οι κακίες μας. Αναφερόμενος μάλιστα στον στίχο των Χαιρετισμών της Θεοτόκου: «ισαρίθμους γαρ τη ψάμμω ωδάς...» τόνισε χαρακτηριστικά ότι σε πλήρη αντίθεση, εμείς δεν διαθέτουμε ούτε λίγα λεπτά καθημερινής προσευχής και ευχαριστίας.

Για να καταλήξει την ομιλία του ο π. Δανιήλ, με το μήνυμα της ελπίδας: «Όμως, παρ' όλα αυτά, αν δεν μπορείς να μετρήσεις τις ακτίνες του ήλιου, άλλο τόσο δεν μπορείς να μετρήσεις την Αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους».

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων [«Ευαγγελίστρια 2014»](#), οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μονή Βλαμαρής Σάμου και την Τιμία Κάρα του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Τα δύο ιερά σεβάσματα θα

*παραμείνουν στον Ιερό Ναό προς προσκύνηση έως την Κυριακή 30 Μαρτίου.*

*Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου*