

1 Απριλίου 2014

Ο Άγιος Ιωάννης της Σιάβτα, Επίσκοπος Γενατί και Ευλόγιος ο προφήτης, ο δια Χριστόν Σαλός (13ος αιώνας) [Μνήμη 1η Απριλίου]

/ [Πεμπουσία](#)



Ο μεγάλος υμνογράφος, φιλόσοφος και ρήτορας της Γεωργίας, Άγιος Ιωάννης της Σιάβτα αγωνίστηκε κατά τον 12ο και 13ο αιώνα επί της ηγεμονίας της οσίας βασιλίσσης, Ταμάρ. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τη ζωή του αλλά ξέρουμε ότι σπούδασε στην ακαδημία Γελατί, θεολογία, αρχαία, Αραβική ιστορία, φιλοσοφία και λογοτεχνία. Αργότερα χειροτονήθηκε μοναχός και αγωνίστηκε στο μοναστήρι της Βάρτζια.



Vartzia - The caves city

Όταν ο στρατός της Γεωργίας, υπό τον σύζυγο της Ταμάρ, Δαβίδ Σοσλάν,

πολεμούσε εναντίον του Σουλτάνου Ρούκ Αλ Ντιν, η βασίλισσα ταξίδεψε μέχρι το μοναστήρι Οτδσκε για να προσευχηθεί γι' αυτόν. Ο καθολικός Ντέβδορε οβ Κάρτλι την συνόδευε μαζί με πολλούς ιεράρχες και μοναχούς. Μεταξύ τους ήταν και ο Άγιος Ιωάννης της Σιάβτα που διακρινόταν ως σοφός θεολόγος, φιλόσοφος και εξαιρετικός υμνογράφος.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ένα θαύμα: Ο Άγιος Ευλόγιος ο δια Χριστόν Σαλός που ήταν προικισμένος με το χάρισμα της προφητείας, γονάτισε, ύψωσε τα χέρια του ψηλά και φώναξε: «Δόξα σοι ο Θεός! Πανάγαθε Ιησού! Μη φοβηθείτε τους Πέρσες, αλλά αναχωρήστε εν ειρήνη! Η αγαθότης του Κυρίου σκέπασε τον οίκο Ταμάρ!»

Τα λόγια του Αγίου Ευλογίου ήταν φανερά μια αποκάλυψη από το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Σιάβτα γύρισε προς το μέρος της βασίλισσας Ταμάρ και είπε με χαρά: «Υψηλοτάτη! Ο Πανάγαθος μέσω των χειλών του δια Χριστόν Σαλού μάς γνωστοποίησε τη νίκη στον πόλεμο!» Ο Ευλόγιος είχε εκμυστηρευτεί το μυστικό του στον Άγιο Ιωάννη: ότι δηλαδή προσποιούταν τον Σαλό για να κρύβει το χάρισμα που του είχε χαρίσει ο Θεός. Τώρα όμως που το χάρισμά του θα γινόταν φανερό σε όλους, ο Ευλόγιος εξαφανίστηκε γρήγορα από μπροστά τους για να αποφύγει την προσοχή.

Ο Άγιος Ιωάννης συνέθεσε τον ύμνο προς την 'Θεοτόκο της Βάρτζια' ως ευχαριστία για τη νίκη της Γεωργίας εναντίων των Περσών στη μάχη του Βασιάνι. Επίσης θεωρείται ότι συνέγραψε την ωδή «Αμπτούλ - Μεσσάια (Υπηρέτης Χριστού)» αφιερωμένη στην οσία βασίλισσα Ταμάρ.

Ο Όσιος πατέρας Ιωάννης κοιμήθηκε σε βαθειά γεράματα και αγιοποιήθηκε λίγο μετά την κοίμησή του.

Αξιοσέβαστε Άγιε Ιεράρχη, Ιωάννη της Σιάβτα και Ευλόγιε δια Χριστόν Σαλέ, θεϊκά ενδεδυμένε, μεσιτεύσατε στον Κύριο να ειρηνεύσει και να τελειοποιήσει τις ψυχές και τα σώματά μας και να μας αξιώσει να δοξάσουμε την Παναγαθότητά Του.