

«Επιτρέπονται μέχρι 12 μαστιγώματα σε αγόρια κάτω των 18 ετών». Οι αγριότητες των Άγγλων κατά των Κυπρίων, οι κατ' οίκον αποκλεισμοί και τα συρματοπλεγμένα χωριά.

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



Οι Βρετανοί περικυκλώνουν ολόκληρα χωριά με συρματοπλέγματα και απαγορεύουν την κυκλοφορία.

Στον ύπνο έπιασαν οι Κύπριοι αγωνιστές το Βρετανικό μηχανισμό όταν πανηγύριζαν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα την 1η Απριλίου του 1955.

Το προηγούμενο βράδυ, είχαν «ταράξει» την γαλήνη των Άγγλων με ανατινάξεις κεντρικών κυβερνητικών κτιρίων, σπιτιών και στρατιωτικών καταυλισμών σε διάφορες πόλεις της Κύπρου.

Οι Άγγλοι, κατείχαν το νησί από το 1878. Η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) με αρχηγό τον πρώην συνταγματάρχη του ελληνικού στρατού, Γεώργιο Γρίβα, που έφερε το ψευδώνυμο Διγενής, απαιτούσε την ανεξαρτησία της Κύπρου και την ένωση της με την Ελλάδα.



*Ανατινάξεις κτιρίων από μέλη της ΕΟΚΑ, το βράδυ της 31ης
Μαρτίου*

Ανατινάξεις κτιρίων από μέλη της ΕΟΚΑ, το βράδυ της 31ης Μαρτίου

Τα αντίποινα των Άγγλων

Οι Βρετανοί άρχισαν να ανησυχούν.

Έφεραν 1.200 πεζοναύτες στην Κύπρο και αύξησαν τις αστυνομικές δυνάμεις.

Άρχισαν να απαγορεύουν την κυκλοφορία στους δρόμους τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά.

Με συρματοπλέγματα περικύκλωναν ολόκληρα χωριά, προκειμένου να «μαντρώσουν» τους κατοίκους.

Για μέρες ολόκληρες ή και εβδομάδες, δεν επέτρεπαν σε κανέναν κάτοικο να βγει από το σπίτι του. Οι κάνες των Άγγλων σημάδευαν τα παράθυρα των σπιτιών. Στο χωριό Μηλικούρι, ο περιορισμός κατ' οίκον κράτησε 50 ολόκληρες μέρες.



Όλοι ήταν ύποπτοι

Οι Βρετανοί περικυκλώνουν ολόκληρα χωριά με συρματοπλέγματα και απαγορεύουν την κυκλοφορία

Ο κυβερνήτης στρατάρχης Τζο Χάρντινγκ, έβαλε στο παιχνίδι και τους Τουρκοκύπριους, που μέχρι πρότινος ήταν ουδέτεροι και μάλλον αδιάφοροι για την Κύπρο. Στις 30 Μαΐου του 1956, έστησε τα πρώτα συρματοπλέγματα και στη Λευκωσία, αποκόπτοντας έτσι την ελληνική από την τουρκική συνοικία.

Οι Τουρκοκύπριοι άρχισαν να συμμετέχουν στις δυνάμεις καταστολής των Βρετανών και να λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις εξόντωσης των μελών της ΕΟΚΑ. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και οι βασανισμοί Πολύ γρήγορα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θεωρήθηκε «ήπιο» μέτρο. Άρχισαν να δημιουργούνται στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου οι συνθήκες κράτησης ήταν φρικτές.

Τα βασανιστήρια που εφαρμόζαν θύμιζαν τις άγριες μεσαιωνικές μεθόδους. Το πιο συνηθισμένο τους ήταν το «σιδερένιο κεφάλι». Ουσιαστικά ήταν ένα ατσάλινο στεφάνι, που το έβαζαν στο κεφάλι του βασανιζόμενου και το έσφιγγαν γύρω του μέχρι να λιποθυμήσει από τους αφόρητους πόνους.



Κακοποιημένοι Ελληνοκύπριοι

Δεν έλειψαν και τα ψυχολογικά βασανιστήρια με εικονικές εκτελέσεις. Όσο για τις ανακρίσεις των υπόπτων, το μαστίγωμα, η αφαίρεση νυχιών, το σβήσιμο τσιγάρου στο σώμα, το κατάβρεγμα με παγωμένο ή καυτό νερό, είχαν γίνει ρουτίνα



Συλλήψεις και βασανισμοί παιδιών.

Το μαστίγωμα των παιδιών Δεν ήταν λίγες οι φορές που μαθητές συλλαμβάνονταν ως διαδηλωτές στους δρόμους και οδηγούνταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ούτε οι ανήλικοι γλίτωναν το μαρτύριο του μαστιγώματος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Μάλιστα είχαν συντάξει και σχετικό νόμο. Σύμφωνα με αυτόν, είχαν το δικαίωμα να ρίξουν μαστιγώσουν μέχρι 12 φορές αγόρια κάτω των 18 ετών.

Όπως αποδείχτηκε αργότερα, είχαν βασανιστεί πολλά παιδιά που ήταν κάτω των 14 ετών.



Αίθουσα Βασανιστηρίων.

Η «νίκη» των Ελληνοκύπριων αγωνιστών Τέσσερα χρόνια κράτησε ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελληνοκυπρίων κατά των Άγγλων. Το 1960, έπαψε να αποτελεί αποικία των Άγγλων και ανακηρύχθηκε σε Κυπριακή Δημοκρατία. Ορίστηκαν τρεις επίσημες γλώσσες του νέου κράτους: η ελληνική, η τουρκική και η αγγλική. Η Κύπρος δεν ενώθηκε με την Ελλάδα, ενώ πλέον και η Τουρκία άρχισε να έχει αξιώσεις . Αν και οι Άγγλοι αποχώρησαν το 60, από το νησί διατηρούν μέχρι σήμερα δύο στρατιωτικές βάσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες και λεπτομερή ανάλυση του παραπάνω θέματος βρίσκετε στο νέο βιβλίο της [«Μηχανής του Χρόνου», «Ένοχοι και Αθώοι».](#)

Πηγή: mixanitouxronou.gr