

Περί αυτάρκειας και ελέγχου των επιθυμιών

/ Θεολογία και Ζωή / Ορθόδοξη πίστη



ΠΕΡΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Τσακτσίρα Μαρίας

Νηπιαγωγού

Για τη σημασία της αυτοεξυπηρέτησης και τη συνήθεια της ανεξαρτησίας και της αυτάρκειας αναφέρονται: «Τά πλείω έαυτῷ διακονείτω». «Μηδέ ίμάτιον τις έπιδιδότω, μηδέ έν βαλανείῳ(λουτρό) περιμενέτω τήν παρ' έτέρου θεραπείαν, αλλά παρ' έαυτοῦ πάντα ποιείτω. Τοῦτο καί εὔρωστον αὐτόν καί ἄτυφον(σεμνό) καί προσηνή(αξιαγάπητο) έργάσεται» (Παράγραφος 55). Πολύ ευεργετική θα αποδειχθεί η ήρεμη συμπεριφορά που πρέπει να συνηθίσουν να έχουν τα παιδιά όταν κάτι «πάει στραβά», ώστε να αποφεύγουν την αγανάκτηση και την ευθιξία.

Αν μάθει το παιδί να μπορεί να υπομένει τις μικρές ζημιές και κακοτυχίες, όπως π.χ. την απώλεια ενός αγαπημένου αντικειμένου, θα μπορέσει αργότερα να αντιμετωπίσει σωστά, με ψυχραιμία, αξιοπρέπεια και ανωτερότητα τις αληθινές δυσκολίες της ζωής και τις μεγαλύτερες συμφορές: «Ὁ περί ταῦτα ἀργός(ήρεμος)

καί ἐπεικῆς(ανεξίκακος) καί ἀνήρ γενόμενος εὐκόλως οἷσει ζημίαν ἅπασαν» (Παράγραφος 58).

Αλλά είναι σοφό και να μην κακομαθαίνουν οι γονεῖς τα παιδιά. Μάλιστα η άποψη που ακολουθεί είναι εμφανέστατα σύσταση κατά του υπερκαταναλωτισμού!: «Καί μή εὐθέως ὠνήση, ἀλλά ὅταν ἴδῃς οὐκέτι δεόμενον οὐδέ πάσχοντα(να μην αγανακτεῖ) τι, τότε θεράπευσον τό τραχυνθέν» (Παράγραφος 58).

<http://www.enromiosini.gr/arthrografia>

Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr