

Αναστάσεως ημέρα...

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Η Μεγάλη Εβδομάδα, και μαζί της η Μεγάλη Σαρακοστή, φθάνει στο τέλος της. Το και το μοναδικό Σάββατο του έτους που



Ο Κύριος βρίσκεται στο μνήμα, στον

Άδη και ο Άδης «στένων βοά», όπως ακούμε στα τροπάρια του Μεγάλου Σαββάτου. Δηλαδή ο Άδης είναι πολύ στενοχωρημένος και απευθύνεται προς τον Κύριο φωνάζοντας ότι έχει τελειώσει η εξουσία που είχε μέχρι τώρα. Επειδή ο Χριστός είναι ο πρώτος και ο μόνος που έρχεται με εξουσία ανώτερη από τη δική του, για να αναστήσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι και η ορθόδοξη αναπαράσταση της Αναστάσεως, η «**Ἡ εἰς ἄδου κάθοδος**». Ο Κύριος εξέρχεται από το μνήμα, πατώντας πάνω στις πύλες του Άδη, του Κάτω Κόσμου, που έχουν πέσει, και μαζί του ανασταίνει όλο το ανθρώπινο γένος, που παριστάνεται στα πρόσωπα του Αδάμ και της Εύας, που τους τραβάει μαζί του.

Στους ναούς η ετοιμασία είναι λαμπρή. Τα πένθημα άμφια, τα καλύμματα και ο διάκοσμος του ναού αλλάζουν. Όλα παίρνουν χαρούμενη όψη, περιμένοντας την Ανάσταση του Χριστού. Ο Εσπερινός της Κυριακής του Πάσχα γίνεται μαζί με τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Από τον λαό

μας η ακολουθία αυτή αποκαλείται «Πρώτη Ανάσταση». Πρόκειται για μια μοναδική ακολουθία, στην οποία κυριαρχεί η χαρούμενη αναμονή της Αναστάσεως. Ο ιερέας, σκορπίζοντας φύλλα δάφνης στον ναό, καλεί τον Κύριό μας να αναστηθεί: «*Ἀνάστα ὁ Θεός, κρῖνον τήν γῆν, ὅτι σύ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι*».

Το βράδυ είναι πια όλα έτοιμα να γιορτάσουν τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Ανάσταση του Χριστού. Όλα είναι λαμπρά, φωτισμένα, χαρούμενα. Ο ιερέας από την Ωραία Πύλη μας καλεί: «**Δεῦτε λάβετε φῶς**». Οι λαμπάδες φωτίζουν τον ναό, φωτίζουν τα πρόσωπα των πιστών, φωτίζουν τις ψυχές των χριστιανών, που βγαίνουν έξω , για ν' ακούσουν, να ψάλλουν, να κηρύξουν το «**Χριστός Ανέστη**». Είναι το Πάσχα... Αναστάσεως ημέρα...

Οι στιγμές από τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία του Μ.Σαββάτου και από την ακολουθία της Αναστάσεως και τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα είναι από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης.

[ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1η και 2η ΑΝΑΣΤΑΣΗ](#) from [Stella Dontsi](#) on [Vimeo](#).