

«Σταυρώνει» τους εξουσιαστές στο Αναστάσιμο



0

Για όσα δεν έχει τολμήσει να πάρει θέση η Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας παίρνει ξεκάθαρη θέση στο πασχαλινό μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Για την άθρη και αντιχριστιανική προπαγάνδα, για τα νομοθετήματα κατά της Εκκλησίας, για την οικονομική κρίση...

Σε αυτό το πλαίσιο «να αντισταθούν και να μην αφήσουν τη θλίψη να συσκοτίσει την αλήθεια», καλεί τους Έλληνες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος στο αναστάσιμο μήνυμά του. Αναφέρει ακόμη με σαφείς αιχμές κατά των εξουσιαστών πως «η σύγχρονη οδυνηρή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα σκοτεινιάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Γεμίζουν τις ψυχές μας με πικρία και απογοήτευση για τις συνέπειες της κακής διαχείρισης της εξουσίας από τους άρχοντες και τους ισχυρούς του κόσμου».

Στέλνει και σαφέστατα μηνύματα για όσους πολεμούν την Εκκλησία λέγοντας: «όσο και αν προσπάθησαν οι ισχυροί της Γης να εξοντώσουν τον Θεό, νομοθετώντας εναντίον της Εκκλησίας, υπονομεύοντας την αλήθεια και

διώκοντας τους πιστούς, όσο και αν αγωνίστηκαν οι θιασώτες των άθεων ιδεολογημάτων και της αντιχριστιανικής προπαγάνδας να αποδυναμώσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Αναστάς Κύριος της Ζωής έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Μπροστά στη δύναμη και το φως της Αναστάσεως, οι δυνάμεις του σκότους, της φθοράς και της αδικίας εξαφανίζονται όπως ο καπνός στον άνεμο».

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής:

Τέκνα Κυρίω, αγαπητά,

Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως.

Στις δυσκολίες που περνά το τόπος μας, η πρόσκληση να φωτίσουμε τη ζωή μας με το φως της Αναστάσεως, αποκτά ιδιαίτερο νόημα. Η σύγχρονη οδυνηρή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα σκοτεινιάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Γεμίζουν τις ψυχές μας με πικρία και απογοήτευση για τις συνέπειες της κακής διαχείρισεως της εξουσίας από τους άρχοντες και τους ισχυρούς του κόσμου. Η ελπίδα μοιάζει να χλωμιάζει μπροστά την αίσθηση ότι η αλαζονεία των δυνατών της γης καθηλώνει το σκοτάδι της ζωής μας. Χρειάζεται να αντισταθούμε. Να μην αφήσουμε τη θλίψη να συσκοτίσει την αλήθεια.

Δεύτε λάβετε φως λοιπόν.

Μέσα στο φως της Αναστάσεως, οι πόνοι και οι δοκιμασίες χάνουν τις τραγικές τους διαστάσεις. Διότι ο θάνατος νικήθηκε. Η δύναμη των ισχυρών αποδείχτηκε αδύναμη μπροστά στον Αρχηγό της ζωής. Η ελπίδα φωταγωγήθηκε πάλι. «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός». Η ύπαρξη βρίσκει νόημα και σκοπό. Οι τρόποι που βρίσκει ο θάνατος να δηλητηριάζει τη ζωή μας, χάνουν τη φαινομαινική τους ισχύ. Οι δυσκολίες του βίου, η κοινωνική αδικία, οι οικονομικές δοκιμασίες, τα δεινά και οι δυστυχίες χάνουν τον απειλητικό τους όγκο, όταν λούζονται με το φως της Αναστάσεως, και μοιάζουν μικρότερα και πάντως όχι ανυπέρβλητα.

Δεύτε λάβετε φως!

Για να μπορείτε, μέσα στο πασχαλινό φως, να βλέπετε με θάρρος και αισιοδοξία το δύσκολο και συχνά επώδυνο, αλλά θεάρεστο χρέος να αλλάξουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τον τόπο μας και τη ζωή μας. Το μπορούμε. Διότι, όσο και αν προσπάθησαν οι ισχυροί της γης να εξοντώσουν τον Θεό, νομοθετώντας εναντίον της Εκκλησίας, υπονομεύοντας την αλήθεια και διώκοντας τους πιστούς, - όσο και αν αγωνίστηκαν οι θιασώτες των αθέων ιδεολογημάτων και της αντιχριστιανικής προπαγάνδας να αποδυναμώσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, -όσο και αν ο Χριστός οδηγείται μέσα στην Ιστορία πάλι και πάλι στον Σταυρό, ο αναστάς

Κύριος της Ζωής έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Μπροστά στη δύναμη και το φως της Αναστάσεως, οι δυνάμεις του σκότους, της φθοράς και της αδικίας εξαφανίζονται όπως ο καπνός στον άνεμο. Όπως λειώνει το κερί στη φωτιά. Όσα απειλούν την αλήθεια και αποπειρώνται να θανατώσουν την ελπίδα «ως εκλείπει κανός εκλείπετσαν, ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός».

Δεύτε λάβετε φως και ας ανταλλάξουμε αμοιβαία, εγκάρδια και ειλικρινά, τον πασχάλιο χαιρετισμό:

Χριστός Ανέστη!

Αφήστε τον νου και την καρδιά να πλημμυρίζει με την βεβαιότητα ότι Ανέστη Χριστός και «νυν πάντα πεπλήρωται φωτός».

Αδελφοί μου,

Εϋχομαι εκ μέσης καρδιάς, καλό και ευλογημένο Πάσχα,

Φωταγωγημένο από το ανέσπερο φως της Αναστάσεως, με την Αναστάσιμη ελπίδα να γεμίζει την ύπαρξή μας.

Χριστός Ανέστη

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

Επιμέλεια: Μάνος Χατζηγιάννης

Πηγή: agjoritikovima.gr