

Περπάτησε από τη Μελβούρνη στην Καμπέρα ως «ευχαριστώ» στην Αυστραλία που τον δέχθηκε ως πρόσφυγα!

/ Γενικά



Ο Tri Nguyen περπάτησε 35 μέρες και κάλυψε μια απόσταση 670 χιλιομέτρων, τραβώντας και μια μικρή βάρκα. Ήταν ο δικός του, συμβολικός, τρόπος να πει ευχαριστώ στη χώρα που τον υποδέχθηκε όταν έφυγε, ξεριζωμένος πρόσφυγας από το Βιετνάμ.

Ένας πρόσφυγας από το Βιετνάμ, που έφθασε στην Αυστραλία στην δεκαετία του '80, ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα 35ήμερο ταξίδι από τη Μελβούρνη στην Καμπέρα. Με μια διαφορά... Πήγε πεζός στην αυστραλιανή πρωτεύουσα σέρνοντας μάλιστα συμβολικά και μια μικρή βάρκα.

Ο Tri Nguyen αποφάσισε να πάει πεζός στην αυστραλιανή πρωτεύουσα για δυο λόγους: Πρώτον για να πει ευχαριστώ στην Αυστραλία που τον υποδέχθηκε ως πρόσφυγα πριν 32 χρόνια, και δεύτερον για να ζητήσει μεγαλύτερη αλληλεγγύη για τους αναζητούντες σήμερα άσυλο από την Αυστραλία.

Ο 68χρονος Βιετναμέζος περπάτησε 35 μέρες και κάλυψε μια απόσταση 670 χιλιομέτρων, τραβώντας και τη βάρκα. Τον συνόδευαν όμως τρεις Ιρανοί αναζητητές ασύλου -η Linda, ο Daniel και ο Majid.

Κατά τη διάρκεια της πορείας από τη Μελβούρνη προς την Καμπέρα σταματούσαν τα βράδια σε χωριά και τους φιλοξενούσαν ντόπιοι στα σπίτια τους.

Ο Nguyen λέει ότι τους πρόσφεραν θερμή φιλοξενία και τον συγκίνησε η ζεστασιά με την οποία τους αντιμετώπισε η σύγχρονη Αυστραλία. «Το ίδιο φιλόξενη όπως και με μένα πριν 32 χρόνια και αυτό μου δίνει μεγάλη ελπίδα» είπε.

Την έμπνευση να πάει πεζός στην αυστραλιανή πρωτεύουσα σέρνοντας μια βάρκα του την έδωσε η δική του οδύσσεια.



Ο Nguyen και η οικογένειά του διέφυγαν από το Βιετνάμ το 1982 με μια σάπια βάρκα και έφτασαν στην Αυστραλία.

«Καμιά σχέση με αυτό το ταξίδι μου στην Καμπέρα. Τότε μας συνέλαβαν πειρατές, μας κράτησαν τέσσερις μέρες και μας βασάνισαν. Ήταν μια τραυματική εμπειρία» είπε.

Η βάρκα που έσερνε τώρα μαζί του ήταν αντίγραφο εκείνης της βάρκας που τους έφερε στην Αυστραλία. Την δώρισε στο αυστραλιανό κοινοβούλιο και έκανε μια έκκληση για μεγαλύτερη συμπόνια στους σημερινούς πρόσφυγες.

«**Σαν Αυστραλοί είμαστε** καλύτεροι όταν υποδεχόμαστε τους ξένους, Όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους. Όταν απαιτούμε δίκαιη αντιμετώπιση για αυτούς που τα έχασαν όλα και που έχουν υποφέρει τόσο πολύ. Αυτή είναι η Αυστραλία στην καλύτερη της στιγμή» είπε.

Πηγή:skai.gr