

Οι προφήτες Ησαΐας και Ιερεμίας

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



33. Οι προφήτες Ησαΐας και Ιερεμίας



Μεταξύ των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκεται κι αυτό που αναφέρει τις προφητείες του Ησαΐα για την έλευση, τη σταύρωση και την ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Τέσσερις αναφέρονται ως οι «μεγάλοι προφήτες», ο Ησαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ και ο Δανιήλ.

Ο Προφήτης **Ησαΐας** – που θεωρείται ο πιο μεγάλος από τους προφήτες – γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα και έζησε οχτακόσια χρόνια πριν από τον Χριστό. Ήταν πολύ μορφωμένος και ευφυής. Μια μέρα ενώ βρισκόταν στην αυλή του μεγάλου Ναού του Σολομώντα είδε σε όραμα τον Θεό καθισμένο σε ψηλό θρόνο και γύρω τους αγγέλους να ψάλλουν: «Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου». Άγγελος Κυρίου του έδωσε τότε εντολή να κηρύξει μετάνοια στον λαό και στους άρχοντες του Ισραήλ. Με θάρρος και αυστηρότητα μίλησε ο Ησαΐας. Τους έλεγξε για την ασέβειά τους και την παρακοή του θεϊκού θελήματος. Προφήτεψε όλες τις συμφορές που θα έβρισκαν τον λαό του Ισραήλ. Πώς δηλαδή οι Βαβυλώνιοι θα κατέστρεφαν τα Ιεροσόλυμα και θα

αιχμαλώτιζαν τους Ισραηλίτες. Επίσης προφήτεψε με λεπτομέρειες τον ερχομό του Μεσσία. Προείπε τη γέννηση, τα πάθη, τη σταυρική θυσία και την ανάσταση του Κυρίου μας.

Με διαταγή του βασιλιά Μανασσή θανατώθηκε με φοβερά βασανιστήρια. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως άγιο και τον γιορτάζει στις 9 Μαΐου.

* * *

Ο Προφήτης **Ιερεμίας** έζησε εξακόσια χρόνια πριν από τον Χριστό. Προφήτεψε κι αυτός ότι το Βασίλειο του Ιούδα θα καταλυόταν από τους Βαβυλώνιους, αν οι άρχοντες και ο λαός δεν μετανούσαν. Επειδή τα λόγια του δεν άρεσαν στους άρχοντες και τον βασιλιά, τον έπιασαν και τον φυλάκισαν. Τον έριξαν μάλιστα σ' έναν λάκκο για να πεθάνει. Αργότερα όμως τον έβγαλαν από τον λάκκο και τον άφησαν στη φυλακή. Όταν οι Βαβυλώνιοι κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας ελευθέρωσε τον Ιερεμία. Εκείνος δεν έφυγε. Έμεινε πάνω στα ερείπια των Ιεροσολύμων μέρες και νύχτες και θρήνησε την καταστροφή της ωραίας πατρίδας του με λόγια πολύ θλιβερά και πονεμένα που σώζονται στην Παλαιά Διαθήκη σ' ένα πολύ συγκινητικό ποίημα που ονομάζεται «Θρήνος του Ιερεμία».

Ο Ιερεμίας προφήτεψε και τον ερχομό του Μεσσία και τη νέα ζωή που θα χάριζε στον κόσμο ο Λυτρωτής μας Χριστός.

Κάνε κλικ παρακάτω, για ν' ακούσεις τη διήγηση

%Hsaias_Ieremias%

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

