

4 Μαΐου 2014

## **Δεσποτεία ...**

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο:[world-of-fotos.blogspot.com](http://world-of-fotos.blogspot.com)

—  
**Έκουσαν ύμνους οι ψυχές  
και οι αισθήσεις μαρτυρούνε,  
νοήματα, ασύλληπτα**

στο νουν και επαγρυπνούνε...

Γονατιστός εκφώνησε,

ευχήν ο Ιερέας,

την Δεσποτεία, ψηλαφώ,

και είναι παντού , ο Πατέρας...

Ο ουρανός και η θάλασσα,

όρη βουνά και λόγγοι,

αέρας χιόνι και νερό,

και της φωνής οι φθόγγοι...

Οι ζώντες και οι μελλούμενοι,

αύριο -χθες και πάντα,

της δεσποτείας, σταλαγματιά,

τα άπειρα-τα πάντα...

Των τεθνεώτων, οι χοροί,

το φως και το σκοτάδι

ουράνια και επουράνια,

τα έγκατα, έως τον ((Άδη))...

Πάσα ψυχή , επί της γης,

πουλιά - θάλασσες- ψάρια,

της δεσποτείας, στίγματα,

και του ουρανού τα χάδια...

Με νεύμα , αγιάζονται

με σκέψη, δημιουργούνται ,

και εις τον τύπον του σταυρού,  
όρη μετακινούνται...  
Τα ύδατα που χώρισες  
η κτίση όλη , τριγύρω  
ζωήν, που παραχώρησες,  
αστέρες και τον ήλιο...  
Όλα, Θεόν μας μαρτυρούν  
που μόνον , με ένα νεύμα,  
τα πάντα δημιούργησε,  
Πατήρ- Υιός και Πνεύμα....  
Και είναι η Δεσποτεία Του,  
πεδίον για αγώνα,  
στο θείον το βασίλειο,  
να πάρεις αρραβώνα,,,  
Από καρδίας ζήτα το,  
ανθός είσαι της κτήσης,  
με αγάπη σε έφτιαξε ο Θεός,  
και πώς να το αγνοήσεις...  
Το χώμα αγιάστηκε,  
απ, τη πνοή του Πλάστη,  
σαν θέλησε ο Ύψιστος,  
τον άνθρωπο, να φτιάξει...  
Και είναι η φιλανθρωπίας του

**άμετρος και προστάζει**

**ως κατά χάριν ,να γενεί,**

**Θεός, αν του ταιριάζει...**

**Και μες, την Δεσποτεία του ,**

**τούτο, είναι συμμαχία,**

**να νικηθεί ο μαμωνάς,**

**που έφερε δυστυχία....**

**Μνάσων ο Παλιός Μαθητής**