

Η Μόσχα τίμησε την προστάτιδα της, Οσία Ματρώνα (Φωτο)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η 62η επέτειος από την κοίμηση της Οσίας Ματρώνας και 15η επέτειο από την ανακήρυξή της.

Στην λαμπρή πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στη Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης (Ποκρόβσκι) της Οσίας Ματρώνας, προεξήρχε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος.

Επίσης με τον Πατριάρχη συλλειτουργήσαν ο Μητροπολίτης Ίστρας κ. Αρσένιος, ο Αρχιεπίσκοπος Σεργκίεφ Ποσάντ κ. Θεόγνωστος, καθώς και πλειάδα κληρικών της Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας παρέστη συμπροσευχόμενη η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Γερόντισσα Θεοφανία, η αδελφότητα, τα κοριτσάκια του ορφανοτροφείου και πλήθος πιστών.

Να σημειωθεί ότι ο Πατριάρχης Μόσχας κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας,

τέλεσε την χειροτονία πρεσβυτέρου του διακόνου Γεώργιου Φίρσοβ, κληρικού της Μονής Ποκρόβσκι.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας απευθυνόμενος προς την Ηγουμένη, την Αδελφότητα και το Εκκλησίασμα, αναφέρθηκε στις δύο επετείους της Αγίας καθώς και στην περίπτωση της ανακήρυξης την οποία χαρακτήρισε δύσκολη.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην ζωή της Οσίας που γεννήθηκε αόμματα και αργότερα για 50 χρόνια έμεινε παράλυτη και δεν μπορούσε να κινηθεί, και παρόλα αυτά έζησε μια πλήρη χαρούμενη εν Χριστώ ζωή.

Σε άλλο σημείο ο κ. Κύριλλος μίλησε για την θαυμαστή ζωή της, τονίζοντας ότι «το μόνο μέρος που πήγαινε η Οσία Ματρώνα, ήταν η Εκκλησία.»

Εν κατακλείδι ο Πατριάρχης ζήτησε από όλους να προσεύχονται στην Οσία Ματρώνα για την Ρωσία, αφού και ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης σε ηλικία 14 ετών την αποκάλεσε «όγδοο στύλος της Ρωσίας.»

Μετά το πέρας της Θείας Ευχαριστίας η Γερόντισσα Θεοφανία αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Κύριλλο, του προσέφερε μια εικόνα της Οσίας Ματρώνας που φιλοτεχνήθηκε από τις Αδελφές της Μονής.

Τέλος ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας επισκέφθηκε το κάτω μέρος του ναού όπου φυλάσσεται η λάρνακα με τα ιερά λείψανα της Οσίας Ματρώνας, όπου τέλεσε μια σύντομη δέηση και στη συνέχεια προσκύνησε.

























Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Πηγή: romfea.gr