

24 Μαΐου 2014

Αρχή μετάνοιας για δύο ανθρώπους που συναντήθηκαν... Ν. Α.

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα πριν κάποιες δεκαετίες. Το σπίτι τους, δίπλα στον λόφο του Στρέφη. Αυτός και ο μεγαλύτερος του αδελφός αχώριστοι, ο πατέρας «έφυγε» νωρίς.

Την ηρωίνη ή «παραμύθα» την γνώρισε από τον αδελφό του, τον «επαναστάτη». Του απάλυνε τον πόνο, αυτόν τον ακαθόριστο ψυχικό πόνο... μελαγχολικός από την φύση του. Άλλωστε, και όλη ή παρέα κάτι έπαιρνε όταν τριγυρνούσαν όλοι μαζί το βράδυ σαν ξωτικά πάνω στον λόφο.

Κάποια στιγμή, ό αδελφός του «κλείστηκε» σέ θεραπευτική κοινότητα σέ άλλη πόλη. Άφησε τις αυτοσχέδιες μολότοφ, για να αλλάξει τον κόσμο, και έπιασε να αυτοσχεδιάζει την προσωπική του αλλαγή. Ή μοναξιά του ήρωα μας μεγάλωσε - για ένα χρόνο καμιά επαφή με το αγαπημένο του πρόσωπο λόγω των ορίων της Κοινότητας - ώσπου μια μέρα βρέθηκε να περνάει και ό ίδιος την πόρτα της. Όχι γιατί είχε αποφασίσει να ξεκόψει, αλλά από περιέργεια και ανάγκη.

Τά θέλω του άλλαξαν αρκετό καιρό μετά, μέσα σέ ένα Μαραθώνιο - πολυήμερες θεραπευτικές διαδικασίες πού απαιτούν το «κλείσιμο» της Κοινότητας στον εαυτό της και την μείωση της φροντίδας για τά καθημερινά. Ήταν Απρίλης, Μεγάλη Σαρακοστή.

Όλοι μαζί και ό καθένας προσωπικά ζούσαν την δική τους πορεία προς το «Πάσχα»... το πέρασμα από την σκλαβιά της χρήσης στην επιθυμία για μια ζωή ελεύθερη από πανοπλίες και ψεύτικα στηρίγματα.

Τον θυμάμαι να σπαράζει για ώρες και τρεις άνθρωποι να τον κρατάμε στην αγκαλιά μας, γιατί ένας μόνος του δεν ήταν αρκετός. Πολλές φορές στην ζωή μου συμμετείχα σέ παρόμοιες διαδικασίες, μα εκείνον τον «μαραθώνιο», εκείνη την «μεγάλη σαρακοστή» δεν πρόκειται να την ξεχάσω. Σαν μέσα σέ λίγες μέρες να γεννήθηκε ένας νέος άνθρωπος πού έκανε την μελαγχολία του ποίηση και τον πόνο του χαρά.

Τον ξανα συνάντησα μαθητή σέ σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και πρόσφατα στην Πλάκα να κάνει βόλτα με την νεογέννητη κόρη του. Αυτός και τόσοι άλλοι πού κάνουν αρχή σέ πείσμα όλων εκείνων πού πιστεύουν πώς «ό κόσμος δεν αλλάζει».

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΛΟΓΟΣ. ΑΝΟΙΞΗ 2014. ΤΕΥΧΟΣ 14

Πηγή: apantaortodoxias.blogspot.gr