

20 Μαΐου 2014

“Φωτεινός Ορίζοντας”

/ [Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



Την Τετάρτη στις 11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Remptousia FM, στην εκπομπή «Νεώτερα Μουσικά Ρεύματα», ακούστε το τραγούδι «Φωτεινός Ορίζοντας» από το νέο CD του σύγχρονου ραψωδού Αρτέμη. Οι στίχοι του περιγράφουν την κατάσταση στην οποία ζει ο σύγχρονος άνθρωπος: είναι αποξενωμένος από την πραγματικότητα, ζει σε νοητούς, ψεύτικους παραδείσους, αποφεύγοντας το πραγματικό φως και την Αλήθεια. Δεν αντέχει στη θέα του φωτεινού ορίζοντα! Είναι δοσμένος στον άκρατο υλισμό και δεν αναζητά τον αληθινό πλούτο που είναι η εν Χριστώ ζωή.

«Φωτεινός Ορίζοντας»

Μπορούμε να πετάξουμε κι όμως έρπουμε.

Καθορίζουνε πῶς βλέπουμε
γύρω μας καὶ μέσα μας.
Κάποιοι κρατᾶν τὸ βλέμμα μας
στραμμένο στὰ ἐφήμερα.
Δὲν βλέπουμε μακρύτερα ἀπὸ τὸ σήμερα.
Πολλὲς φορές δὲν βλέπουμε μακρύτερα ἀπ' τὸ χθές.
Βαυκαλιζόμαστε μέσα σὲ ρηχοὺς λιμένες,
προσπαθοῦμε νὰ χωρέσουμε μέσα σὲ φόρμες ξένες.
Κλειδωμένες οἱ κινήσεις μας στὸν ὀριζόντιο ἄξονα.
Σὰν τοὺς δεσμῶτες τοῦ σπηλαίου τῆς παραβολῆς τοῦ Πλάτωνα,
φεύγουμε τὸ φῶς, γυρνᾶμε στὸ σκοτάδι μας,
στρέφουμε τὸ κεφάλι μας ἀντίθετα,
δὲν ἀντέχουμε στὴ θέα τοῦ φωτεινοῦ ὀρίζοντα!

Στρέφουμε τὸ κεφάλι μας ἀντίθετα,
δὲν ἀντέχουμε στὴ θέα τοῦ φωτεινοῦ ὀρίζοντα!

Ζητᾶμε περισσότερα εἰδικὰ βοηθήματα,
ὥστε νὰ μπορούμε νὰ τρέχουμε πιὸ γρήγορα,
ὅταν κυνηγᾶμε τὰ ἀπατηλά μας εἴδωλα.
Βουλιάζουμε στῆς ὕλης τὰ μελανὰ ὕδατα.
Κανεὶς δὲν παραδειγματίστηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιμήδη,
ὅταν κατέστρεφε τὰ σχέδια τῶν μηχανῶν του
θεωρώντας ἀγενῆ καὶ ἄξεστη τὴν τέχνη ἐκείνη,
ποὺ σχετιζότανε μὲ τὴν φθαρτὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Πηγαίνουμε ὅπου μᾶς πηγαίνουνε,
δὲν τὸ καταλαβαίνουμε.
Τὸν κόσμον βλέπουμε,
μέσα ἀπὸ τὰ βρώμικα ὀπτικά φίλτρα
ποὺ μᾶς φόρεσαν τέως βάρβαροι,
ποὺ ὅμως τώρα κρατᾶν τὰ σκῆπτρα.
Οἱ ἴδιοι ποὺ μᾶς ἔχουν πείσει, ὅτι ἡ λύση
βρίσκεται στοὺς τεχνητοὺς παραδείσους
ποὺ γιὰ ἐμᾶς ἔχουν χτίσει.
Φτύνουμε τὴν τροφὴν ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει,
νὰ ὑπερνικήσουμε τὴν τιτανικὴ μας φύση.