

Αβύδου Κύριλλος: «Η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή μας, θα είναι να συναντήσουμε αληθινά τον Χριστό»

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Με λαμπρότητα εορτάστηκε σήμερα ο Μέγας Εσπερινός, στο Ιερό Ναό της Αναλήψεως στο Νέο Κόσμο. Ο μεγαλοπρεπής και περικαλλής ναός ήταν κατάμεστος από κόσμο από νωρίς το απόγευμα.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμπαραστατούμενος από ιερείς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στο μεστό από θεολογικό περιεχόμενο, Θείο Κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στην σημασία της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου. «Η εορτή της Αναλήψεως του Ιησού Χριστού δεν είναι μια απλή εορτή. Είναι μια εορτή που σημαίνει αφετηρία για μια νέα ζωή για την ανθρώπινη φύση. Σημαίνει ότι ο εξευτελισμένος άνθρωπος μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να κοιτάξει ψηλά, μπορεί να ελπίζει. Να ελπίζει στον Ταφέντα, Αναστάντα και Αναληφθέντα Ιησού Χριστό.»

Νωρίτερα είχε τονίσει πως » Η ζωή μας μετά την πτώση, είναι ένας διχασμός της ύπαρξής μας. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται στον κόσμο με αγάπη για να αποκαταστήσει την πτώση μας. Έρχεται ως Αληθινός Σωτήρας για να μας σώσει από την αμαρτία και να διαφοροποιηθούμε από τα άλλα έμψυχα δημιουργήματα της φύσης και να πάψουμε να είμαστε καταδικασμένοι στη φθορά και τον θάνατο.»

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι «οι Μαθητές βλέπουν, με την Ανάληψη, να τους αποκαλύπτεται το μυστήριο και η Δόξα του Θεού. Είναι Εκείνοι που τον είδαν να θαυματουργεί και να θεραπεύει, να ομιλεί και να διδάσκει. Τον είδαν όμως και να εξευτελίζεται και να σταυρώνεται. Κι εκεί όλοι νόμισαν ότι τελείωσαν με τον Ιησού Χριστό. Όμως δεν τελείωσε ποτέ και κανένας με τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί που προσπάθησαν να τον διώξουν, όπως έδειξε η ιστορία της Εκκλησίας, εξαφανίστηκαν. Γιατί η Αλήθεια δε νικιέται, διότι δυναμώνει, εμψυχώνει και ζωοποιεί τους ανθρώπους, να πολεμούν στη ζωή τους τις δυσκολίες και τα εμπόδια.»

Ο Θεοφιλέστατος έκλεισε λέγοντας πως «η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή μας, θα είναι να συναντήσουμε αληθινά τον Χριστό. Ο κόσμος της αμαρτίας δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Μπορεί να μας καταστρέψει, να μας εξευτελίσει και να μας οδηγήσει στο θάνατο. Όμως μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει λύση στα αδιέξοδά μας. Μόνο Αυτός μπορεί να κατευθύνει τη ζωή μας. Μόνο Αυτός μπορεί να μας οδηγήσει στην Αθανασία.»





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



του Σπύρου Παπαγεωργίου