

# Τα κράτη της Αφρικής

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Η Αφρική αποκαλείται και «Μαύρη ήπειρος»,

καθώς οι περισσότεροι από τους κατοίκους της ανήκουν στη μαύρη φυλή. Εκτείνεται νότια της Ευρώπης και μέχρι πριν από 100 χρόνια αποτελούσε ένα μυστήριο για τους Ευρωπαίους. Αυτοί επικοινωνούσαν μόνο με τους κατοίκους των περιοχών που ζούσαν στα βόρεια της ηπείρου, κοντά στη Μεσόγειο. Έτσι οι περισσότερες από τις χώρες αυτές δεν ήταν ανεξάρτητα κράτη, αλλά βρισκόταν κάτω από την άμεση ή έμμεση επιρροή ή κατοχή των μεγάλων δυνάμεων του 19<sup>ου</sup> και του 2<sup>ου</sup> αιώνα, κυρίως της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Κάτω από τις περιοχές αυτές εκτείνεται η έρημος Σαχάρα και παρακάτω ήταν το άγνωστο. Βέβαια τα παράλια είχαν εξερευνηθεί από τον 16<sup>ο</sup> αιώνα και η Νότια Αφρική αποικίσθηκε πολύ νωρίς. Όμως η ηπειρωτική χώρα παρέμεινε ένα άγνωστο μυστήριο για τους Ευρωπαίους, μέχρι που κάποιοι τολμηροί εξερευνητές αποφάσισαν να λύσουν τις απορίες τους. Ένας από αυτούς, ίσως ο πιο διάσημος, ήταν ο Ντέιβιντ Λίβινγκστον. Οι εξερευνητές αυτοί διαπίστωσαν ότι υπήρχαν τροπικές ζούγκλες και σαβάνες, και οι άνθρωποι ήταν διασπασμένοι σε πολλές φυλές. Τα κράτη με τη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα ήταν ανύπαρκτα. Έτσι, τον 19<sup>ο</sup> αιώνα, κάθε μεγάλος εδαφικός τομέας που εξερευνούνταν στο εσωτερικό της Αφρικής, προσαρτούνταν στο κράτος της εθνότητας του εξερευνητή. Έτσι, μέχρι τα μέσα του 20<sup>ου</sup> αιώνα τα περισσότερα κράτη ήταν ουσιαστικά αποικίες των Ευρωπαίων. Μάλιστα, από τον 16<sup>ο</sup> αιώνα μέχρι και τα μέσα του 19<sup>ου</sup> οι δυτικές ακτές της ηπείρου δέχονταν επιδρομές λευκών, Αμερικανών και Ευρωπαίων, οι οποίοι συλλάμβαναν ανθρώπους της μαύρης φυλής και τους



προέρχεται από την αγγλική λέξη liberty.

Εξαιτίας των πολλών τοπικών φυλών δημιουργήθηκαν και πολλά κράτη, καθώς η κάθε φυλή ήθελε να αναγνωρισθεί ως ανεξάρτητο κράτος. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν ήταν δυνατόν κι έτσι η Αφρική μαστίζεται εδώ και δεκαετίες από τοπικούς πολέμους, κυρίως εμφύλιους, που τελευταία οδήγησαν στην αναγνώριση του Νότιου Σουδάν, που προέκυψε από τη διάσπαση του μεγαλύτερου σε έκταση κράτους της Αφρικής, του Σουδάν. Τώρα το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος είναι η Αλγερία.

Οι κάτοικοι της Βόρειας Αφρικής ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή φυλή, ενώ οι κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής στη μαύρη φυλή. Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό κράτος είναι η Νιγηρία, με πληθυσμό 180.000.000 κατοίκους. Οι περισσότεροι Αφρικανοί είναι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Ορθόδοξοι υπάρχουν σε πολλά κράτη της Αφρικής, αλλά είναι λίγοι σε αριθμό. Οι περισσότεροι από αυτούς κατοικούν στην Αιθιοπία.

Σήμερα στην Αφρική υπάρχουν 54 ανεξάρτητα κράτη, περισσότερα από κάθε άλλη ήπειρο, ενώ η Δυτική Σαχάρα, στις ακτές του Ατλαντικού είναι μια περιοχή αμφισβητούμενη.

*Μπορείς να μάθεις ποια είναι τα κράτη της Αφρικής και να τα αναγνωρίζεις, παίζοντας ένα ευχάριστο γεωγραφικό παιχνίδι. Λείπει το Νότιο Σουδάν, που αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος το 2011. Κάνε κλικ παρακάτω.*

? Αναγνωρίστε στο χάρτη της Αφρικής τη θέση κάθε κράτους.



*Το διαδραστικό παιχνίδι έχει αναρτηθεί με την ευγενική παραχώρηση της MLS Πληροφορική Α.Ε.*

