

Χαμένη Πριγκηπόνησο με ιστορικό μοναστήρι ανακάλυψαν οι Τούρκοι

/ Γενικά



Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος, Συγγραφέας - Τουρκολόγος

Όσο και αν αυτό ακούγεται εκπληκτικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ, μια χαμένη νήσος που ανήκει στο γνωστό σύμπλεγμα των Πριγκηποννήσων, (η δέκατη νήσος), έξω από την Κωνσταντινούπολη, αποκαλύφτηκε πρόσφατα από Τούρκους ερευνητές. Η νήσος αυτή που η ιστορική της ονομασία είναι Βόρδωνες, βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από την ακτή στην περιοχή του Μποσταντζή και είναι μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Όπως ανακοινώσε ο Τούρκος ερευνητής, Σενέρ Ουζουμέζσοϊ, καθηγητής γεωλογίας του πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, η νήσος Βόρδωνες ήταν επί αιώνες κρυμμένη λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αποτελούσε ένα ακόμα νησάκι του συμπλέγματος των Πριγκηποννήσων. Ο Τούρκος γεωλόγος, που αυτή την περίοδο διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης εξετάζοντας τις γεωλογικές μεταβολές από τις σεισμικές δονήσεις, ανέφερε ότι σε επανειλημμένες καταδύσεις της ομάδας των

ερευνητών διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυτής της χαμένης νήσου η οποία φαίνεται ότι μετά από κάποιες σεισμικές δονήσεις ανέβηκε μερικά μέτρα προς την επιφάνεια της θάλασσας. Οι έκπληκτοι Τούρκοι αφού εξακρίβωσαν την ιστορικότητα της χαμένης νήσου, ανέφεραν ότι το νησί αυτό ήταν πολύ γνωστό στην εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ερώτημα βέβαια τους δημιουργήθηκε για την περίοδο που επιλέχτηκε από την φύση για την ανάδυση αυτής της χαμένης νήσου και τι συμβολίζει αυτή η αναπάντεχη εξέλιξη.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό από τους ίδιους τους Τούρκους, στην νήσο αυτή την περίοδο που στην Κωνσταντινούπολη ήταν πατριάρχης ο Ιγνάτιος, (μιλάμε για την περίοδο της διαμάχης Ιγνατίου και Μέγα Φωτίου), ο οποίος έζησε στο διάστημα 797-877, πάνω στο νησάκι αυτό υπήρχε μεγάλο μοναστήρι που φιλοξενούσε αρκετούς μοναχούς από την γύρω περιοχή. Το μοναστήρι αυτό άκμασε από τον όγδοο μέχρι στις αρχές του εντέκατου αιώνα. Το 1010 ένας μεγάλος σεισμός έπληξε το νησάκι το οποίο το βύθισε μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με αποτέλεσμα το μοναστήρι και τα κτίσματά του να βυθιστούν κάτω από τα νερά της θάλασσας του Μαρμαρά. Το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας κάνει λόγο για την σύνδεση αυτής της ιστορικής μονής με τον μεγάλο πατριάρχη της ορθοδοξίας, τον Φώτιο, ο οποίος λέγεται ότι είχε εξοριστεί στην νήσο αυτή. Το μοναστήρι της νήσου Βόρδωνες, σύμφωνα με τον Ιταλό ερευνητή, Alessandro Ricci, του πανεπιστημίου του Σαλέρνο που συνεργάζεται με τους Τούρκους, κτίστηκε την περίοδο της διαμάχης που είχε ξεσπάσει τότε μεταξύ του Ιγνατίου και του Φωτίου, την περίοδο της αρχής της μεγάλου σχίσματος και της παπικής αποστασίας. Σύμφωνα με τους βυζαντινούς ιστορικούς στους Βόρδωνες υπήρχε το βυζαντινό μοναστήρι του Γόρδωνος ή των Αρμενιακών, στο οποίο σύμφωνα με μία εκδοχή είχε ταφεί ο Πατριάρχης Φώτιος Α΄ ενώ απέναντι στην περιοχή του Küçükyaalı βρίσκονταν το μοναστήρι του Σταυρού.

Η χαμένη νήσος Βόρδωνες, που σύμφωνα με τους Τούρκους γεωλόγους αποτελείται από βράχους γρανίτη, μετά τους τελευταίους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή άρχισε ξανά να αναδύεται στην επιφάνεια και σήμερα φαίνεται σαν ένας ορατός από κοντά ύφαλος, κοντά στις ακτές στην περιοχή του Μποσταντζή, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Οι Τούρκοι προσθέτουν επίσης ότι και κατά την περίοδο του δέκατου ένατου αιώνα γίνονταν αναφορές για την χαμένη νήσο σαν ένας βράχος κρυμμένος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο βράχος αυτός ήταν πολύ γνωστός στους ψαράδες της περιοχής με την ονομασία, «του Μποσταντζή ο ύφαλος». Μάλιστα ο τοπικός αθλητικός σύλλογος είχε οργανώσει στο παρελθόν καταδύσεις για την εξερεύνηση της χαμένης βυζαντινής νήσου βγάζοντας και κάποιες φωτογραφίες από τα χαλάσματα πιθανόν της χαμένης ιστορικής μονής.

Να σημειωθεί ότι η χαμένη αυτή νήσος, που συνδέεται με τον μεγάλο πατριάρχη της Ορθοδοξίας, τον Μέγα Φώτιο, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των Τούρκων γιατί έχει μεγάλη γεωλογική σημασία για την παρακολούθηση του φαινομένου των σεισμών που ανησυχεί έντονα τους Τούρκους στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

Να πούμε σημεία των καιρών για τους Τούρκους και την σύγχρονη Τουρκία;
Ενωμένη Ρωμηοσύνη/

Πηγή: fdathanasiou-parakatathiki.blogspot.gr