

3 Ιουνίου 2014

Βυζαντινή Μουσική Εκδήλωση στο Αγρίνιο για την επέτειο της συμπληρώσεως 300 ετών από της γεννήσεως του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



« Βυζαντινή Μουσική Εκδήλωση »

300 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την επέτειο της **συμπληρώσεως 300 ετών από της γεννήσεως του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού** εντασσόταν και η Βυζαντινή Μουσική Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1 Ιουνίου 2014, από τη **Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»** της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το πρωί της Κυριακής, ο **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς** ιερούργησε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου

Κοσμά στο Θέρμο Τριχωνίδος, ευχαριστώντας τον Θεό για την παρουσία του Αγίου Κοσμά ανάμεσά μας με το Ιερό Λείψανό του. Η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η επέτειος της επανακομιδής του αποτμήματος του ιερού λειψάνου του Αγίου Κοσμά, το έτος 2007, στην ιδιαίτερα πατρίδα του.

Η απογευματινή εκδήλωση της **Σχολής Βυζαντινής Μουσικής** έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, με την ευκαιρία της λήξεως των μαθημάτων του σχολικού έτους.

Κατά την έναρξη, μαζί με την παρουσίαση του προγράμματος, λίγα εισαγωγικά λόγια για τον εορτασμό της ημέρας απηύθυνε ο Διευθυντής της Σχολής **κ. Κωνσταντίνος Καντάνης**.

Στο **α' μέρος** της εκδηλώσεως, το οποίο περιλάμβανε **εκκλησιαστικούς ύμνους**, εμφανίστηκαν τρία χορωδιακά σύνολα που παρουσίασαν ύμνους από την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου και την εορτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Στο **β' μέρος** οι μαθητές και οι καθηγητές της Σχολής, με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων παρουσίασαν **τραγούδια** του ιδρυτή και καθηγητή της Σχολής **αιμνήστου πρωτοψάλτου Γερασίμου Πρεβεζιάνου**, του οποίου συμπληρώνονται εφέτος είκοσι χρόνια από την κοίμησή του (+1994).

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε η σύντομη ομιλία του **Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά**, ο οποίος μίλησε για τη ζωή και την προσφορά του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο σκλαβωμένο Γένος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα ιδανικά και τις αξίες που πίστευε και κήρυσσε ο μεγάλος Εθναπόστολος.

«Τριακόσια χρόνια έχουν περάσει από τότε που γεννήθηκε ο μετέπειτα Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εκείνος που έφερε την ελπίδα και ετοίμασε τη λευτεριά του Γένους», είπε μεταξύ άλλων ο **Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς**.

«Στον σκληρό και σκοτεινό 18ο αιώνα, το έτος 1714, ανέτειλε η ελπίδα . Και η ελπίδα γεννήθηκε εδώ στον τόπο μας, στο Μέγα Δένδρο της επαρχίας του Αποκούρου της Αιτωλίας... τη στιγμή που μυριάδες χριστιανών Ελλήνων υπέφεραν, βασανίζονταν απάνθρωπα από την κτηνωδία των Τούρκων, φυλακίζονταν και οδηγούταν στο θάνατο.

...Ο Άγιός μας πήρε το ραβδί του και τον πανάγιο Σταυρό και εξώρμησε από το Άγιον Όρος. Πήρε και την ευλογία του Πατριάρχου και περιώδευσε όλη την πατρίδα. ...«ἄφησα τήν ἐδικήν μου προκοπήν, τό ἐδικό μου καλόν καί ἐβγήκα νά περιπατῶ ἀπό τόπον εἰς τόπον καί διδάσκω τούς ἀδελφούς μου

» έλεγε ο ίδιος... Έτρεχε ασταμάτητα για να πολεμήσει τον Εωσφόρο και τα όργανά του, να αφυπνίσει βεβαρυμένες συνειδήσεις, να συγκρατήσει πτώσεις και προδοσίες, να παρηγορήσει και να σκουπίσει δάκρυα, να αναπτερώσει το φρόνημα, να σταματήσει το κύμα του εξισλαμισμού, να διδάξει τα ελληνικά γράμματα, να διατηρήσει ανόθευτη την χριστιανική ταυτότητα του Έθνους. Έτρεχε ο Άγιος Κοσμάς αποφασισμένος να πεθάνει για το Χριστό...

» Ορθοδοξία, Ελλάδα, Αιωνιότητα ήταν οι στόχοι του, το κέντρο της προσφοράς του και των διδαχών του. Και έχυσε το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Οι αγώνες του για **να τιμάται η ημέρα της Κυριακής** ως ημέρα λατρείας του Θεού και αγιασμού, ενόχλησαν τους Εβραίους και τον οδήγησαν στο μαρτύριο.

» Έτσι, ο κοντακιανός καλόγερος από το Μέγα Δένδρο, ο πτωχός, ο περιφρονημένος διδάχος, **έδιωξε το σκοτάδι, έφερε το Φώς το αληθινό** στις ψυχές των Ελλήνων, ετοίμασε αξίους αγωνιστάς και μαχητάς για να οργανώσουν και να φέρουν τη λευτεριά του Γένους. Κράτησε ανόθευτη τη φλόγα της ορθοδόξου πίστεως και της αγάπης της πατρίδος, έσωσε τη Ρωμιοσύνη.

» Πόσα αλήθεια του οφείλει η Ελλάδα, πόσα του οφείλουν οι Έλληνες.! Αν είχαμε αξίους και φωτισμένους ηγέτας, η 24η Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του και της μνήμης του, θα ανακηρυσσόταν ως **πανελλήνια ημέρα εορτής και ευγνωμοσύνης** όλων των Ελλήνων».

Τέλος, ο **Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς**, τόνισε πως «από σήμερα, στο πλαίσιο της συμπληρώσεως 300 χρόνων από της γεννήσεως του Αγίου Κοσμά, άριστον και ωφέλιμο θα είναι να βάλουμε στον εαυτό μας την αρχή:

Να γνωρίσουμε προσωπικά τον Άγιο Κοσμά. Να μελετήσουμε τις διδαχές του, να δεχθούμε τα μηνύματά του, να μιμηθούμε την αγιασμένη ζωή του, την αγάπη του στο Χριστό και την Ορθοδοξία, στην Πατρίδα και τη Ρωμιοσύνη. Να εργασθούμε για να αναστηθεί η ερειπωμένη ελληνική παιδεία, να διαφυλαχθεί αναλλοίωτη η χριστιανική ταυτότητα του Γένους μας. Έτσι, θα είμαστε γνήσιοι απόγονοι και πατριώτες του Αγίου Κοσμά».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την **απονομή των Διπλωμάτων και των Πτυχίων** Βυζαντινής Μουσικής στους αποφοιτήσαντες σπουδαστές, ενώ όλοι μαζί έψαλλαν την Φήμη του Σεβασμιωτάτου.









**Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως**