

9 Ιουνίου 2014

Η Χοροστασία του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Άγιο Θεόδωρο Ρώμης την Κυριακή της Πεντηκοστής (Φωτο)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χοροστάτησε χθες το πρωί στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου Ρώμης. Αφορμή για την επίσκεψη του Πατριάρχου στη Ρώμη, ήταν η πρόσκληση του Πάπα Φραγκίσκου να συμμετάσχει ο Πατριάρχης στη συνάντηση και την προσευχή για την επικράτηση της ειρήνης στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μια πρωτοβουλία του Πάπα που έφερε στη Ρώμη τους Προέδρους του Ισραήλ Σιμόν Πέρες και των

Παλαιστινίων Μαχμούτ Αμπάς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την Θ. Λειτουργία, κατά την ακολουθία του Εσπερινού ανέγνωσε της ευχής της γονυκλισίας στην ελληνική και την ιταλική γλώσσα και στην ομιλία του αναφέρθηκε στην παρουσία του στη Ρώμη, και στην αδελφική φιλία και επικοινωνία που έχει με τον νέο Πάπα. Στην Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό παρέστη ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος, ο οποίος προσφώνησε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και ο Μέγας Άρχων Λογοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος (μέλος της επίσημης συνοδείας του Πατριάρχου στο ταξίδι αυτό).

Επίσης παρέστησαν ο π. Ανδρέας Παλμιέρι, υπογραμματεύς του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Ενότητα των Χριστιανών, οι Πρέσβεις της Ελλάδος στην Ιταλία και στο Βατικανό, ο Πρέσβης της Κύπρου στο Βατικανό, δεκατέσσερις Πρέσβεις (μεταξύ των οποίων και της Τουρκίας), Άρχοντες του Θρόνου και πλήθος πιστών. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, Αρχιμ. Ευάγγελος Υφαντίδης και διάκονος ήταν ο π. Ιωακείμ, υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τελετάρχης ήταν ο Αρχιμ. Συμεών Κάτσινας, ιερατικώς προϊστάμενος του Ναού του Αγίου Θεοδώρου Ρώμης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε μια πρώτη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο, στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας στο Βατικανό, το πρωί της Κυριακής (πριν τη Θ. Λειτουργία) και το μεσημέρι οι δύο Προκαθήμενοι γευμάτισαν μαζί.

Το απόγευμα έλαβε χώρα η τελετή της κοινής προσευχής για την ειρήνη στους κήπους του Βατικανού, η οποία καλύφθηκε από τα ΜΜΕ και σε απευθείας μετάδοση.



















Πηγή: fanarion.blogspot.gr