

19 Ιουνίου 2014

ΚύριοςΠαράκλητος

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο:insidewarp.tumblr.com-Alex Anderson •-
Dandelion

**(Βασισμένο σε κείμενα του Άγιου Ίννοκεντίου Μόσχας
και Επισκόπου Λήδρας Επιφανείου.)**

Την ((επίθεση))προσμένω
κλαίω και παρακαλώ,
τον Πατέρα - το Άγιο Πνεύμα
και τον Υιό , απ τον ουρανό,
να στηρίζει τη ζωή μου,
δεν αντέχω, το ((γκρεμό))...
Τρεις Θεότητες σε Έναν,
αληθή- ζώντα Θεό ,
προσκυνώ επί γονάτω,
τον δοξάζω και ζητώ,
συνεργεία της Θείας χάρις,
να αξιωθώ, τον ουρανό.....
Θεός , το Πνεύμα το Άγιον,
και όταν το επιθυμούμε,
αντίβαρο, από ουρανού ,
αμέσως ψηλαφούμε.....
Και έτσι αφού τον κάλεσες
μέσα απ την καρδιά,
Παράκλητο, ονόμασε,
τούτη την ευλογία.....
φωτίζει κάθε άνθρωπο
και ευθύς τον βοηθάει,
τη βασιλεία των ουρανών,

να βρει, σαν το ζητάει.....

Ισοστάσιο του Πατέρα

του μισόκαλου φοβέρα,

Πνεύμα, το ζωοποιό,

άναρχον και φοβερό,

ίσον και με τον Υιό,

που εκπορεύει ο Πατέρας,

για να σώζει τον ((αμνό))...

Και είναι το Πνεύμα , επίσκεψη

θεία παρηγορία,

επί πτερύγων να πατείς,

να έχεις εφορία

Ήρθε για να θεραπεύσει,

την παρακοή να τιθασεύσει,

πόνο θλίψη στεναχώρια,

θάνατο, από ανθρώπους χώρια...

Είναι εξ ύψους , δωρεά

που δίδει ο Πατέρας,

το έλεος Του για βρεις,

μακριά, απ, τη φοβέρα....

Σου δίνει πίστη - φωτισμό

για να κατανοήσεις,

τα έργα και την κτίση Του,

τη βασιλεία , να ζήσεις....
Και τότε αισθάνεται η ψυχή
φώς ιλαρό και αγάπη,
που σου ζεσταίνει την καρδιά
μακριά απ, την απάτη....
Και όλα γίνονται εύκολα,
το δρόμο να βαδίσεις
και εκεί που ευλόγησε ο Χριστός,
και εσύ να περπατήσεις...
Μακριά από τα υλικά
τους πειρασμούς σαν παίρνεις,
έχεις τα όπλα και μπορείς
και θα τα καταφέρνεις...
Οι αγράμματοι και απλοϊκοί,
γίνονται Θεοφόροι
και με σοφία θεϊκή,
πάντες Πνευματοφόροι....
Οι πράξεις πλέον φωτίζονται
και ασάλευτον ειρήνη,
μέσα θα νοιώσεις την καρδιά,
θα γεύεσαι γαλήνη...
Και τότε βλέπεις καθαρά
τη γύμνια της ψυχής σου

**και με πολλή ταπείνωση,
θα βρεις την πλήρωσή σου....
Και η προσευχή το δρόμο της,
μες, στου ουρανού τα χάρδια,
σε αξίωσε για να κινείς,
Βουνά μα και καράβια.....**

Μνάσων ο Παλιός Μαθητής