

10 Ιουνίου 2014

“Ανθρωπίνη προστασία”

/ [Πεμπτούσια](#)

Image not found or type unknown



Την Τετάρτη στις 11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα», ακούστε το τραγούδι «Ανθρωπίνη προστασία», των Hip Hop καλλιτεχνών John Wu και Jamster. Οι στίχοι αναφέρονται στην Παναγία Μητέρα μας και την απέραντη αγάπη της προς όλους τους ανθρώπους. Είναι η προστασία μας, η Υπέρμαχος Στρατηγός, εκίνη που μας στηρίζει και μας ενδυναμώνει σε κάθε δυσκολία στη ζωή μας.

«Ανθρωπίνη Προστασία»

Μερικές φορές η ζωή

Τα φέρνει έτσι ώστε να μην μπορείς
να ζεις όπως θες εσύ
τα πάντα εναντίον
στης ζωής το βίο
κάθε μια μέρα είναι και μια σελίδα
από της ζωής μας το βιβλίο
δώρο απ το Θεό
ευκαιρία να αγγίξουμε το Φως
μα δεν μπορώ μόνος
νιώθω να 'μαι τόσο μικρός
η επιθυμία μου φουντώνει
μα όσο πιο πολύ το θέλω
τόσο πιο πολύ το σκοτάδι
γύρω πυκνώνει
στη καρδιά μου ένα κενό
στενό μονοπάτι
ζωή που με πας;
Γολγοθάς τεθλιμμένη οδός
νιώθω θλίψη τα πάθη και τα λάθη μιας ζωής
γίνανε αγκάθια κ μ' έχουνε πνίξει!
Μαριάμ
ουρανών υψηλότερα
τιμιωτέρα των χερουβείμ

ενδοξότερα ασυγκρίτως των σεραφείμ

γίνε για μένα μητέρα αμήν

να καταφέρω όταν πεθάνω να φτάσω στην άνω Ιερουσαλήμ

Το πνεύμα μου πρόθυμο να αγγίξει τα ουράνια

Μα το σώμα αδύνατο

με αφήνει στην αφάνεια

Ευλογημένη συ εν γυναιξί

Κεχαριτωμένη Προστασία στη ζωή μου γίνε Συ.

Μητέρα... των Ουρανών Πλατυτέρα...

Τίμησες τη γη όπως ο Υιός Τον Πατέρα.

Μια ημέρα ο κόσμος άλλαξε, ο Υιός Σου μάς απάλλαξε.

Μάς άρπαξε από τον Άδη κι ένα βράδυ χάραξε

νέα πορεία, όντως ο νους δεν Τον χωράει πόσο μάλλον η κοιλιά Σου Παναγία.

Η απορία πώς μια Παρθένα σαν Εσένα φέρνει τον Ένα,

ήμασταν μηδενικά κι Εσύ το νούμερο ένα.

Μπήκες μπροστά κι έτσι το τίποτα έγινε το παν.

Μητέρα μου θα ήταν η Εύα. Θα πέθαινα αν

δε δεχόσουν την αγγελία τού Γαβριήλ.

Φαντάζομαι πώς ένωσε ο Προφήτης Σαμουήλ

αλλά και όλοι πριν από Σένα οι Ισραηλίτες.

Δεν ήταν αστείες οι Προφητείες, είμαστε Ουράνιοι πολίτες,

οπλίτες με Βασιλιά Το Θεό

κι Εσένα Υπεραγία για Υπέρμαχο Στρατηγό.

Ποιος είμαι εγω; Είμαι μηδέν εις το πηλίκο.

Χωρίς Εσένα είμαι τροφή για κάθε εωσφόρο λύκο.

Είσαι η ελπίδα μου, η κοφτερή λεπίδα μου,

λιακάδα μες στην καταιγίδα μου, είσαι η ανθρώπινη πατρίδα μου...