

Οι διά Χριστόν Σαλοί

/ [Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



Για πολλούς μήνες το περασμένο φθινόπωρο και το χειμώνα, το ταξίδι της «Πεμπτουσίας» συνοδεύτηκε από μία εξαιρετική μελέτη. Ο συγγραφέας της ήταν ο αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος και το αντικείμενό της ήταν η διά Χριστόν σαλότητα. Η «Πεμπτουσία» αποφάσισε να συγκεντρώσει τα τμήματα αυτής της εξαιρετικής εργασίας σε ένα σώμα και σήμερα να τα δώσει στη δημοσιότητα με τη μορφή των «Αναλέκτων».

[Διαβάστε το νέο τεύχος των ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ εδώ](#)



Η αλήθεια είναι πως κατά καιρούς έχουμε δημοσιεύσει πολλά άρθρα που αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Είτε αυτά ήταν αυτοτελείς μελέτες είτε είχαν συναξιακό χαρακτήρα, προσέγγιζαν το ιδιότυπο αυτό αγιολογικό φαινόμενο από πολλές και εξίσου ενδιαφέρουσες πλευρές. Θεωρήσαμε όμως σκόπιμο, να μην τα συμπεριλάβουμε στην παρουσίαση αυτή. Ο λόγος ήταν πως θέλαμε, η μελέτη του π. Παύλου να διατηρήσει τη δική της φυσιογνωμία και να διευκολυνθεί ο αναγνώστης να διαπιστώσει τον πνευματικό πλούτο που έχει να τού προσφέρει η γνωριμία με τις ξεχωριστές αυτές προσωπικότητες στη ζωή της Εκκλησίας.

Ποιοι είναι όμως οι δια Χριστόν σαλοί; Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν επιδέχεται απλοϊκών και μονοδιάστατων απαντήσεων. Σε γενικές γραμμές, μπορεί βέβαια να

λεχθεί ότι είναι άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, που έχουν φθάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής αλλά επιδιώκουν τη δημόσια χλεύη με την αντισυμβατική και ενίοτε αντικοινωνική συμπεριφορά τους, ώστε να καταφέρουν να διαφυλάξουν ακμαίο το άνθος της αρετής της ταπείνωσης.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ο ενθουσιασμός που χαρακτηρίζει το εκκλησιαστικό πλήρωμα στη συνάντησή του με την αγιότητα, τείνει κάποτε να ταυτίζει τη διά Χριστόν σαλότητα με περιπτώσεις τυπικής ψυχοπαθολογίας. Πέραν της απαιτούμενης αυτοσυγκράτησης, συνεπώς, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι και το πεδίο αυτό εμφανίζει την ίδια «μυστηριακότητα» που διακρίνει το σύνολο της εκκλησιαστικής ζωής: ο Θεός είναι Εκείνος που γνωρίζει τα κρύφια της ανθρώπινης καρδιάς και τα μύχια της σκέψης των δημιουργημάτων του. Εμείς από την πλευρά μας, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε ώστε το Πνεύμα το Άγιον να μας φωτίζει στη διάκριση της αλήθειας.

Οπωσδήποτε πάντως, αυτές οι πτυχές σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να σκιάσουν τον πλούτο και το μεγαλείο που καταθέτει στην ποικιλία των χαρισμάτων της πνευματικής ζωής η αυθεντική φανέρωση της διά Χριστόν σαλότητας. Ασκητές οι ίδιοι, αληθινά ελεύθεροι, αποδεσμευμένοι από συμβάσεις και πάθη, από την αρχή ακόμα της εκκλησιαστικής ιστορίας προσφέρουν στους πιστούς χαρισματικά πρότυπα για την οδό που φέρνει τον άνθρωπο στην αληθινή του πατρίδα, την ουράνια Βασιλεία.

Μέσα από τις «στάσεις» των σημερινών *Αναλέκτων*, σας καλούμε να συμμετάσχετε και να απολαύσετε το μοναδικό αυτό ταξίδι.

Πέτρος Παναγιωτόπουλος

Αρχισυντάκτης Θρησκείας