

Θέλεις να νυμφευθείς έναν πνευματικό άνθρωπο;

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)



Για τη δημιουργία ευλογημένων γάμων

-Πρωτοβουλία ορθοδόξων νέων και κληρικών-

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ο Χριστός μας : «ὅτι υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτός εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι.(Λουκ. 1στ´-8)

Πιο οργανωμένοι, προνοητικοί και αποτελεσματικοί είναι οι άνθρωποι όταν θέλουν να κάνουν εφήμερες διεκπεραιώσεις και μπίζνες παρά τα παιδιά του φωτός όταν ασχολούνται με θέματα πνευματικά που αφορούν την αιώνια σωτηρία τους.

Χρησιμοποιούμε λοιπόν σήμερα το Διαδίκτυο για κάθε μας χρήση και επικοινωνία, συμπυκνώνοντας τον τόπο και τον χρόνο ,από αγορές σπιτιών έως και οδοντογλυφίδων.

Γιατί λοιπόν και οι άνθρωποι του φωτός να μην χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και τα όπλα της εποχής μας για την πνευματική τους ζωή. Ένα μαχαίρι μπορεί να σκοτώσει αλλά μπορεί και να εγχειρήσει και θεραπεύσει.

Το διαδίκτυο σήμερα είναι και θησαυροφυλάκιο αλλά και αποχωρητήριο, αναλόγως με το πώς το χρησιμοποιείς και το τι θέλεις να κάνεις.

Βλέπουμε λοιπόν νέα παιδιά, με πνευματική ζωή, που θέλουν να βρουν τον ή την σύντροφο της ζωής τους προκειμένου , να συμπορευθούν στον δρόμο της αγάπης και του θελήματος του Χριστού.Οι αναζητήσεις τους όμως είναι δυστυχώς πολλές φορές άκαρπες και απογοητευτικές αφού

ή ταλαιπωρούνται και βασανίζονται πάρα πολύ μέχρι να βρουν κάποιον αξιόλογον άνθρωπο(σε μία εποχή καταχρήσεως,σκουπιδοποιήσεως και ανακύκλωσης του ανθρωπίνου προσώπου) ή λαμβάνουν απόρριψη λόγω της ορθόδοξης συνείδησής τους και έτσι αποξενώνονται και απογοητεύονται ακόμη περρισσότερο.

Πολλοί δε, βρίσκουν ανθρώπους εντός του θρησκευτικού χώρου, επαγγελομένους

απόλυτη θεοσέβεια , νομίζοντας πως βρήκαν την πανάκεια τη ζωής τους, μέχρι πολύ σύντομα να διαπιστώσουν ότι είναι πολύ πιο άρρωστοι ψυχικά και υπερδεμένοι και από τους κοσμικούς και μακράν του Θεού ακόμη.

Σκοπός μας λοιπόν, ως μία ομάδα νέων ορθοδόξων και κληρικών, δεν είναι ούτε να κάνουμε τις προξενήτρες της γειτονιάς , ούτε να κερδίσουμε παράδες από θλιβερά συνοικέσια, αλλά να βάλουμε και μείς ένα λιθαράκι στην Αγάπη , να προτρέψουμε σε ένα άνοιγμα και σε μία ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη προς την Θεία Πρόνοια του Τριαδικού Θεού που οικονομεί στον κάθε άνθρωπο τον σύντροφό του , όπως Αυτή παρέδωκε και την Εύα στον Αδάμ ως αιώνιο σύντροφό του.

Άλλωστε ο Γάμος δεν είναι ένα επίγειο, εφήμερο και διεκπεραιωτικό γεγονός αλλά μία κατάσταση κοινωνίας και αγάπης που συνεχίζει να υπάρχει και στην αιωνιότητα ,αφού οι σύζυγοι μαζί συνβαθμολογούνται, όπως ανέφερε ο Γερ.Παΐσιος και μαζί κερδίζουν ή χάνουν τον Παράδεισο.

Αυτό που σου ζητάμε φίλε μου , εάν είσαι ανύπαντρος και ενδιαφέρεσαι να εισέλθεις στο στάδιο του Γάμου δραπετεύοντας από την αυτοαπασχόλησή σου

Να μας στείλεις στην διεύθυνση gamos.rafail@gmail.com τον παρακάτω δεκάλογο :

1ον Το φύλο σου

2ον Το μικρό όνομά σου

3ον Την ηλικία σου

4ον Ποια πνευματικά βιβλία διαβάζεις , ποια σε συγκινούν και σε βοηθούν περισσότερο.

5ον Πώς προσεύχεσαι καθημερινά ;

6ον Ποια τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα σου.

7ον Το επάγγελμά σου, ή αν είσαι άνεργος τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά σου .

8ον Την πόλη στην οποία μένεις.

9ον Τα όνειρά και τα σχέδιά σου.

10ον. Το χόμπι σου.

και βεβαίως δεν θα ασχοληθούμε με το βάρος, το ύψος, τον μισθό, το αμάξι ή την μεζονέτα , διότι μας αφορά η ουσία και όχι η περι-ουσία.

Ερευνώντας και σταθμίζοντας τα στοιχεία που μας δίνετε(πολλες φορές μάλιστα τα ανόμοια έλκονται, καθώς έλεγε ο π.Παΐσιος : «ότι για να ταιριάξουν δύο άνθρωποι πρέπει να μην ταιριάζουν») θα σας φέρουμε σε επαφή μέσω των δικών σας email για να προχωρήσετε με διάλογο, ειλικρίνεια και προσευχή στα ευλογημένα οράματά σας.

Από εδώ και στο εξής η ευθύνη είναι εξ'ολοκλήρου δική σας. Ως ενήλικοι μπορείτε να διαπιστώσετε σύντομα τα κίνητρα του συνομιλητή σας και ή να προχωρήσετε ή να τον απορρίψετε, αν αυτό δεν σας βοηθάει πνευματικά.

Θα μας δώσει μεγάλη χαρά εάν μάθουμε πως βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι προκειμένου να γίνει ένας άνθρωπος ευτυχισμένος μέσα από το μυστήριο της αγάπης του Γάμου και ευλογίας του Χριστού και να δημιουργηθούν υγιείς και πιστές οικογένειες κάτω από την σκέπη της Παναγίας Μητρός μας.

-Πρωτοβουλία ορθοδόξων νέων και κληρικών για τον Γάμο και την Οικογένεια-

Πηγή:gamos-oikogeneia.blogspot.gr