

## Θεματολογία ορθόδοξη επέμβαση του Γέροντα



[Βατοπαιδινός / Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

*Το παρακάτω γεγονός συνέβη σε φιλική μου*

*οικογένεια την 2α Ιουλίου 2009, μια μέρα μετά την οσιακή κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού.*

Η Α. με το σύζυγο της περνούν εδώ και μερικά χρόνια αλλά ειδικά από το τέλος του περασμένου Μάϊου πολύ μεγάλη δοκιμασία. Η δοκιμασία έχει σχέση με την συμπεριφορά των γονέων του συζύγου Χ. προς τη νύφη τους Α., αλλά και προς τον ίδιο το γιό τους. Με καβγάδες, συκοφαντίες, φθόνο, προσπαθούσαν έμμεσα να χωρίσουν τα παιδιά τους που έχει και τέσσερα παιδιά -το ένα νεογέννητο- με επιστολές με απαράδεκτο περιεχόμενο γεμάτα χολή και συκοφαντίες. Κατηγορίες σε βαθμό που οι συγγενείς να μην τους θέλουν. Όμως με την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Εφραίμ, ηγουμένου της μεγίστης μονής Βατοπαιδίου δεν υπάρχει -από ότι οι ίδιοι οι φίλοι μου διηγήθηκαν- από το αντρόγυνο ανάλογη αντίδραση, αλλά υπομονή και επιμονή στην προσπάθεια τους για την προστασία

της οικογένειάς τους.

Όμως ως άνθρωποι που είναι δεν έλειπε και η στεναχώρια. Η Α. έφτασε σε σημείο να πιστεύει ότι ίσως αυτή φταίει τελικά και όχι οι γονείς του συζύγου της αφού όλοι σχεδόν την κατηγορούν. Της έχει γίνει εμμονή σε σημείο απελπισίας. Ο π. Εφραίμ της το είπε πολλές φορές ότι δεν φταίει σε τίποτα και να το ξεχάσει. Όμως η Α. συνέχεια το σκέπτεται και δεν μπορεί να απαλλαγεί από την σκέψη αυτή.

Την επόμενη της κοιμήσεως του Γέροντα Ιωσήφ μπήκε στο αυτοκίνητο του συζύγου της Χ. η ώρα 7.30 το πρωί για να πάρει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Ο Χ. πάντα ακούει στο αυτοκίνητο το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Όταν μπήκε στο αυτοκίνητο ακούει από το ραδιόφωνο μια βραχνή, λεπτή και γρήγορα ομιλούσα φωνή να λέει «να μην αφήνετε τον σατανά να μπαίνει στο σπίτι σας, να τον διώχνετε. Αρέσει πολύ στο σατανά να [\(περισσότερα...\)](#)