

Βαπτίσεις Ορθόδοξων και προσφορά φαρμάκων στο Dolisie (ΦΩΤΟ)

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Το πρωί της 13ης Ιουνίου 2013, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ.Παντελεήμων αφίχθη στην πόλη του Dolisie, όπου ετέλεσε τις βαπτίσεις τριάντα ενός νεοφωτίστων όλων των ηλικιών, στο υπαίθριο βαπτιστήριο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Ειρήνης.

Στην πλειοψηφία τους οι βαπτισθέντες κονγκολέζοι είναι ενήλικες, οι οποίοι προσήλθαν εκουσίως στην Ορθοδοξία μετά από προσωπική πνευματική αναζήτηση, αφού προηγήθηκε πολύμηνη συστηματική κατήχηση αυτών από τον Εφημέριο π.Πάυλο Diafouka.

Απευθυνόμενος στους νεοφωτίστους ο Θεοφιλέστατος ερμήνευσε θεολογικώς την σημασία του ιερού Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, εξέφρασε την χαρά της τοπικής Εκκλησίας για την ένταξή τους σε Αυτήν, υπό την πνευματική επιστασία, πατρότητα και Αποστολική Παρακαταθήκη του Πατριαρχικού Θρόνου του Αγίου Μάρκου και τους προέτρεψε να βιώσουν την ορθόδοξη πίστη με συνέπεια και σύνεση, γενόμενοι εμπράκτως κήρυκες του Ευαγγελικού κηρύγματος και πρότυπα

αρετής προς τους συνανθρώπους τους, ως ορθόδοξοι πολίτες της ευγενούς πατρίδος τους.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην πόλη του Dolisie, την 13η Ιουνίου 2014, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ.Παντελεήμων, μετά το πέρας των βαπτίσεων των νεοφωτίστων ορθοδόξων, παρέδωσε τρόφιμα στο ορφανοτροφείο «Άγιος Ευστάθιος» της Ιεράς Επισκοπής.

Ακολούθως, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλεως, όπου προσέφερε ποσότητα φαρμάκων για τις ανάγκες των νοσηλευομένων σε αυτό απόρων. Η μικρή αυτή προσφορά αποτελεί αντίδωρο ευγνωμοσύνης της Ιεράς Επισκοπής Μπραζαβίλ προς το νοσοκομείο -ένα εκ των καλύτερων της χώρας- και τον Γενικό Διευθυντή του, Dr.Matthia Kassay, ο οποίος, κατόπιν παλαιότερου παρακλητικού αιτήματος του Επισκόπου, έχει ανταποκριθή ολοπροθύμως ώστε τα μικρά παιδιά του ορθοδόξου ορφανοτροφείου να απολαμβάνουν ήδη δωρεάν ιατρικής παρακολούθησεως ή και νοσηλείας.

Τέλος, στα πλαίσια της πλήρους αναδιοργάνωσης των ευαγών ιδρυμάτων της Ιεράς Επισκοπής και της λυσιτελούς λειτουργίας τους, ο Θεοφιλέστατος προήδρευσε διαδοχικών πολυώρων συσκέψεων με το διδακτικό προσωπικό των ορθοδόξων εκπαιδευτηρίων «Φως Εθνών» και το προσωπικό του ορφανοτροφείου «Άγιος Ευστάθιος», με την συμμετοχή και των μελών του Επισκοπικού Συμβουλίου της τοπικής Εκκλησίας που προσήλθαν προς τούτο στο Dolisie.



















από την Ι.Μ.Μπραζαβίλ και Κονγκο

Πηγή:amen.gr