

Ιερά Νήσος, η Μήλος

/ [Πεμπτούσία](#)

image not found or type unknown



Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στην νήσο Μήλο, οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και το Δήμο Μήλου, με αφορμή την ανακήρυξη της νήσου Μήλου, ως Ιεράς Νήσου. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, καθώς και πολλοί Αρχιερείς. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Το Σάββατο 14 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γεώργιος Ηλιόπουλος, πραγματοποιήθηκε η Τρίτη Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Κατακόμβες της Μήλου Παλαιοχριστιανικό Μνημείο Μοναδικής και Πολιτιστικής Αξίας».



Οι Κατακόμβες της Μήλου

Στην Ημερίδα συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

A. «Η νήσος Μήλος αγάλλου, εν σοι κατέχουσα, τας σεπτάς Κατακόμβας» του Χαράλαμπου Μπαμπούνη, Καθηγητού Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

B. «Οι Κατακόμβες ως τόποι λατρείας» του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Ομότιμου

Καθηγητή Βυζαντινολογίας του Universite de Louvain

Γ. «Κατακόμβες και παλαιοχριστιανικά Μαρτύρια. Αρχαιολογική και θεολογική προσέγγιση» της Ιωάννας Στουφή-Πουλημένου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ. «Οι Κατακόμβες της Μήλου. Τα αρχαιολογικά δεδομένα» της Αικατερίνης Δελλαπόρτα, Προϊσταμένης Β΄ Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ε. «Η εξόρυξη, διαχρονικός πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης της Μήλου» του Θωμά Ανδρουλάκη, Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης της «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.».

Την κήρυξη των εργασιών της Ημερίδας έκανε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην αναγκαιότητα της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας, στον τομέα της προστασίας και ορθής προβολής του μεγάλου πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει η πατρίδα μας, τα χριστιανικά μνημεία.

Την Κυριακή 15 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρυπητής, τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ήγε τα ονομαστήριά του. Κατά τη Θεία Λειτουργία διαβάστηκαν τα Συνοδικά Έγγραφα και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα περί ανακηρύξεως της Μήλου ως Ιεράς Νήσου.

Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα www.ecclesia.gr, «Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην ανακήρυξη της Μήλου σε Ιερά Νήσο λέγοντας πως «Διοικούσα Εκκλησία και Πολιτεία συμφώνησαν και αναγνώρισαν ότι δεν είναι ένα απλό νησί του Αιγαίου Πελάγους, αλλά έχει στα σπλάχνα της μορφές Αγίων». Ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε ότι «όσοι γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό, ζουν πραγματικά, ζουν εκκλησιαστικά. Μαθαίνουν να ιεραρχούν τα πράγματα και την αξία τους. Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι το άγχος και οι ταλαιπωρίες που μας βασανίζουν είναι περαστικά». Και ευχήθηκε «να γνωρίσουμε όλοι το Χριστό και η γνωριμία αυτή να μας κάνει άλλους ανθρώπους. Ζούμε άλλωστε, σε μία κρίσιμη εποχή. Η λύση στα προβλήματά μας είναι η μετάνοια, η αλλαγή σκέψης».

Υ.Γ.

Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, www.imsyrou.gr

