

16 Ιουνίου 2014

“My Hope”

/ [Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



Την

Τρίτη στις 11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα», ακούστε το τραγούδι «My Hope - Η ελπίδα μου», του Christian Rock συγκροτήματος «David Crowder Band». Μέσα από τους στίχους του ο καλλιτέχνης εναποθέτει την ελπίδα του για σωτηρία στο Θεό. Εκεί που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι βουλιάζει μέσα στη θάλασσα της ζωής, ο Θεός εμφανίζεται σαν σανίδα σωτηρίας. Για αυτό και εκείνος τον εμπιστεύεται, παραδίδει τον εαυτό του και την εμπιστοσύνη του στον Κύριο.

«Η ελπίδα μου»

Εδώ είμαι πάλι
Σε αυτή την εξοργισμένη θάλασσα
Στα γόνατά μου πάλι
Το βάθος καλεί στο βάθος

Αισθάνομαι ότι πνίγομαι
Τα άκρα μου είναι
Απλά πολύ κουρασμένα για να κολυμπήσω
Αισθάνομαι να βυθίζομαι
Στα γόνατά μου πάλι
Στον βρυχηθμό του καταρράχτη Σου
Μέσα στη θύελλά Σου
Εσύ ας με βρεις να κάνω υπομονή
Εσύ ας με βρεις να είμαι αληθινός

Και αφήνω την ελπίδα μου
Και αφήνω την εμπιστοσύνη μου
Και αφήνω τον εαυτό μου σε Εσένα
Σε Εσένα, Κύριε

Καθάρισέ με
Ελευθέρωσέ με
Κράτα με κοντά Σου
Και σκεπασέ με.

«My Hope»

Here I am
In this raging sea
On my knees again
Deep calls to deep
I feel I 'm drowning
My arms are just too tired to swim
I feel I 'm sinking
On my knees again
In the roar of Your waterfall
In the storm of You

May You find me holding on

May You find me true

And I put my hope

And I put my trust

And I put myself in You

In You, Lord

Wash me clean

Set me free

Hold me close

And cover me.