

18 Ιουνίου 2014

## **Κ΄ Παύλεια: «Προσεγγίζοντας μία κοιτίδα πολιτισμού» Προσκυνηματικός περίπλους του Αγίου Όρους (ΦΩΤΟ)**

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Το Σάββατο 14 Ιουνίου η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με αφορμή τη λήξη του πνευματικού έργου (κατηχητικά-συνάξεις μελέτης Αγίας Γραφής) οργάνωσε προσκυνηματική ημερήσια εκδρομή.

Η ημέρα ξεκίνησε με αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας στην ομώνυμη αδελφότητα στην Ασπροβάλτα που τέλεσε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βέροιας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο τονίζοντας την ανάγκη για ιεραποστολικό έργο από κάθε χριστιανό, επαινώντας συγχρόνως την θεάρεστη και προς μίμηση προσπάθεια της Χριστιανικής Αδελφότητας «Λυδίας της Φιλιππισίας», η οποία αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα παράγει ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο σε όλον τον κόσμο.

Μετά την θεία Λειτουργία οι 600 και πλέον προσκυνητές από την Ημαθία μετέβησαν στην Ουρανούπολη όπου και επιβιβάστηκαν σε δύο πλοία τα οποία τους μετέφεραν στα χωρικά ύδατα του Αγίου Όρους.

Κατά την διάρκεια του περίπλου του Αγίου Όρους οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν χαριτόβρυτα λείψανα από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος τα οποία μεταφέρθηκαν από την Μονή στα πλοία προς ευλογία των πιστών αλλά και να δουν από κοντά τα μοναστήρια και τις σκήτες της Δυτικής πλευράς του Αγίου Όρους.

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου κατά τη θεία λειτουργία

«Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς» σήμερα καί ἀκούσαμε πρό ὀλίγου στό Κοινωνικό τήν ἐν εἴδει βεβαιότητος ἐπίκληση τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ νά μᾶς ὀδηγήσει εἰς γῆν εὐθειᾶν. Καί ὄντως τό Πανάγιο Πνεῦμα ὀδήγησε σήμερα τά διαβήματά μας καθ' ὁδόν πρός τόν προσκυνηματικό περίπλου τοῦ Ἁγίου Ὁρους, τόν ὁποῖο πραγματοποιοῦμε μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεώς μας «εἰς γῆν εὐθειᾶν», εἰς τόν τόπον αὐτόν τῆς ἀσκήσεως καί τῆς δράσεως, τῆς προσευχῆς καί τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ιεραποστολῆς καί τῆς μαρτυρίας τοῦ Εὐαγγελίου. Μᾶς ὀδήγησε εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος τῆς «Λυδίας», ἡ ὁποία μέ πολλή ἀγάπη μᾶς φιλοξενεῖ σήμερα, δίνοντάς μας συγχρόνως τήν εὐκαιρία νά δοῦμε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἐπί δεκαετίες ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας» μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κυρίου Θεολόγου, ὁ ὁποῖος μέ πολλή ἀγάπη μᾶς παραχώρησε τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία του νά λειτουργήσουμε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Λυδίας, καί γι' αὐτό τοῦ ἐκφράζουμε τίς ὀλόθυμες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μας.

Καί καθώς σήμερα ἀποδίδουμε τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἐνθυμούμεθα τήν ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐπιδημία του στοῦς μαθητές καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου καί τή συνεχιζόμενη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ

παρουσία του και διανομή τῶν χαρισμάτων κατά τή δύναμη ἑνός ἑκάστου πιστοῦ, ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσουμε τούς ἀγαθούς καρπούς πού παράγει πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ ἡ φίλεργη ἀξιοποίηση τῶν δωρεῶν καὶ τῶν χαρισμάτων τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Διότι ὅλο τό ἔργο, τό μεγάλο καὶ πολύπλευρο, πού συντελεῖται ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας», τό πνευματικό, τό κατηχητικό, τό κηρυκτικό, τό ἱεραποστολικό, τό φιλανθρωπικό, τό ἐκδοτικό, τό ἔργο τῆς μεταδόσεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ τοῦ ἔργου καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν λοιπῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, εἶναι ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἐν ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἀξιοποιεῖ τά χαρίσματα πού παρέχει τό Πανάγιο Πνεῦμα στούς πιστούς «ἵνα», ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τούς Θεσσαλονικεῖς, «ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχη καὶ δοξάζεται».

Ὅλο ὅμως τό σημαντικό καὶ μεγάλο ἔργο πού πραγματοποιεῖται ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας» δέν εἶναι μόνο προσφορά στήν Ἐκκλησία καὶ στούς ἀνθρώπους, εἶναι συγχρόνως καὶ ἔργο πολιτισμοῦ. Διότι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὄντως ἔργο πολιτισμοῦ, καὶ ἡ προσφορά της στόν πολιτισμό τόσο διαχρονικά ὅσο καὶ στίς ἡμέρες μας, ὅπως ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσουμε μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται αὐτόν τό μήνα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, στό πλαίσιο τῶν εἰκοστῶν ἐπετειακῶν Παυλείων ὑπό τόν γενικό τίτλο «Παύλεια καὶ πολιτισμός», εἶναι σημαντική καὶ ὑπερτερεῖ σέ σύγκριση μέ τήν προσφορά ὁποιοδήποτε ἄλλου θεσμοῦ ἢ φορέως.

Καί σ' αὐτόν τόν τομέα ἡ Ἀδελφότης τῆς Λυδίας πρωτοπορεῖ, γιατί συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ διακονῶντας συγχρόνως τόν ἄνθρωπο καὶ τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μέσω τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ καὶ τοῦ ραδιοφώνου, μέσω τῶν ἐκδόσεων καὶ τοῦ περιοδικοῦ της, μέσω τῶν κατασκευηθέντων καὶ τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων της, μέσω τοῦ πνευματικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖ.

Τόν ἴδιο στόχο καὶ σκοπό ἔχει καὶ τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καὶ κλείνει σήμερα ἕναν ἀκόμη κύκλο.

Τό γνωρίζετε, μετέχετε σ' αὐτό, τόσο ἐσεῖς ὅσο καὶ ἄλλα μέλη τῶν οἰκογενειῶν σας, ζεῖτε μέσα σ' αὐτό τή χαρά τῆς συνευρέσεως μέ τούς ἀδελφούς σας, μέ τή γνωριμία μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, μέ τήν οἰκείωσή μας μέ τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καὶ τή βυζαντινὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική, τίς ἐκκλησιαστικὲς τέχνες, τήν ἀγνή ψυχαγωγία. Ζεῖτε μέσα στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὠφελεῖσθε ἀπὸ αὐτό καὶ ἐνισχύεσθε ἀπὸ αὐτό στόν καθημερινό σας ἀγώνα. Καὶ μπορεῖ βεβαίως τό πνευματικό ἔργο νά φθάνει σήμερα στό τέλος του

γι' αυτό τόν χρόνο, στήν πραγματικότητα ὅμως δέν τελειώνει ποτέ. Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν σταματᾷ ποτέ νά προσφέρει τή σωτηρία καί νά μᾶς καλεῖ σέ ἐγρήγορη καί μετάνοια, ἀλλά καί γιατί ὁ ἀντίδικος τῶν ψυχῶν μας δέν σταματᾷ ποτέ νά καιροφυλακτεῖ, προκειμένου νά δοκιμάσει τήν ἀντοχή μας. Γι' αυτό καί ἐμεῖς θά πρέπει νά μὴν ἐγκαταλείψουμε τόν ἀγῶνα μας, νά μὴν ἀδιαφοροῦμε γιά τό πνευματικό ἔργο, πού μπορεῖ νά διακόπτεται λόγω τοῦ θέρους ἀλλά πρέπει νά συνεχίζεται πάντοτε μέσα στήν ψυχή μας. Αὐτή τήν ἀναγκαιότητα θά μᾶς ὑπενθυμίσει ἡ συνέχεια τοῦ σημερινοῦ προσκυνήματός μας πού περιλαμβάνει τόν περίπλου τοῦ Ἁγίου Ὁρους, τό ὁποῖο δέν εἶναι ἀπλῶς μιᾶ μοναδική καί ἀνεπανάληπτη κοιτίδα πολιτισμοῦ ἀλλά καί ὁ τόπος τῆς διαρκοῦς ἀσκήσεως καί προσπαθείας τῶν μοναχῶν διά νά ἐπιτύχουν «τό ἐφετόν» καί νά φθάσουν εἰς τόν στόχο καί προορισμό τῆς ζωῆς τους, τόν Θεό, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά εἶναι ὁ στόχος καί ὁ προορισμός τῆς ζωῆς κάθε πιστοῦ, καί τῆς δικῆς μας ζωῆς.

Ὁ περίπλους τοῦ Ἁγίου Ὁρους καί τό εὐλαβικό προσκύνημά μας στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, ὅπως ὁ ἀγῶνας εἶναι καθημερινός καί ὁ τόπος εὐωδιάζει ὄχι μόνο ἀπό τά φυσικά ἀλλά καί τά πνευματικά ἄνθη, εὐχομαι νά ἀποτελέσει γιά ὅλους ἔναυσμα καί προτροπή πρὸς συνέχιση τοῦ προσωπικοῦ μας πνευματικοῦ ἀγῶνος καί νά μᾶς κρατήσῃ μακριά ἀπό τήν ἐπικίνδυνη γιά τήν ψυχή μας θερινή ραστώνη, ὥστε νά μὴν κινδυνεύσουμε νά γίνουμε καί ἐμεῖς «θηριάλωτοι ὑπὸ τοῦ νοεροῦ λύκου», ἀλλά νά συνεχίσουμε τήν πνευματική μας πορεία μέχρι τῆς συναντήσεώς μας μέ τόν Θεό.

Κλείνοντας θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδιάς γιά μία ἀλόγημη φορά τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας» γιά τήν ἐγκάρδια ὑποδοχή καί φιλοξενία καί τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Σερρῶν γιά τήν πρόφρονα ἀνταπόκρισή του στό αἴτημά μας, καί νά εὐχηθῶ ταπεινῶς τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ὀδηγεῖ καί νά κατευθύνει πάντοτε τά διαβήματά τους.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.





© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



© PavlosPap-I.M.B.N.K.



Πηγή: [imverias.blogspot.gr](http://imverias.blogspot.gr)