

## Όσιος Πορφύριος: Πνευματικός Πατέρας, Χαρισματικός Παιδαγωγός

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Σε ένα κυριολεκτικά κατάμεστο Συνεδριακό Κέντρο στην πόλη μας, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση πνευματικού προσανατολισμού που διοργάνωσε η Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας και στήριξε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος ΣΥΜΒΟΛΗ την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 στις 19:30 με θέμα Όσιος Πορφύριος: Πνευματικός Πατέρας, Χαρισματικός Παιδαγωγός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πολύ νωρίς δεκάδες, συμπατριώτες και φίλοι κατέκλυσαν την αίθουσα για να ακούσουν λόγια οικοδομής από τον Ελλογιμώτατο, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Κρουσταλάκη, βασισμένα στην προσωπική του και όχι μόνο, εμπειρία από τη βιωτή του Γέροντα Πορφυρίου. Η βραδιά ξεκίνησε με ένα λυρικό οπτικοακουστικό υλικό αφιερωμένο στην πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του οποίου η μνήμη τιμήθηκε την ημέρα εκείνη και συνεχίστηκε με ένα σύντομο πρόγραμμα παραδοσιακών, ιστορικών τραγουδιών

από το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου μας, αφιερωμένων στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση. Άλλωστε αυτή ήταν και είναι η εύφορη άρουρα που γεννά τους Αγίους ακόμη και στην εποχή μας!

Στη σύντομη προσφώνησή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, τόνισε μεταξύ άλλων «Η Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας, αισθάνεται σήμερα μια άφατη χαρά για τη σημερινή σύναξη. Πολλοί μας ρώτησαν. Γιατί κάνετε μια τέτοια βραδιά; Δεν βλέπετε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται; Η μεγαλειώδης παρουσία σας δίνει τη δέουσα απάντηση. Δεν αρκεί ο ζήλος αλλά και η επίγνωση, διαφορετικά συναινούμε στο φανατισμό. Η εποχή μας, η κουλτούρα που καλλιεργεί, δυσκολεύει τα πράγματα γιατί προβάλλει άλλους δρόμους εύκολους και κρύβει τα στενά περάσματα στην αλήθεια. Παρά ταύτα να ξέρουμε ότι σύντομα θα βγάλει ίσως λίγους αλλά πολύ σπουδαίους καρπούς, διότι όπου «επλέονασε η αμαρτία, υπερπερίσσευσεν η χάρις». Αυτό που χάνεται είναι η πλειοψηφία των Αγίων, όχι το μέγεθος της αγιότητας. Σήμερα υπάρχει πλεόνασμα χάριτος και έλλειμμα προθυμίας. Η προθυμία είναι δική μας υπόθεση, ενώ η χάρις, του Θεού, όπως εύστοχα σημειώνει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.κ. Νικόλαος. Γι αυτό η καρδιά μας κάμπτεται όταν ακούει τον ηδύλαλο λόγο συγχρόνων Οσιακών μορφών, όπως του Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Είναι ο ίδιος λόγος που συγκινούμαστε για τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που φέτος συμπληρώνονται 300 χρόνια από τη γέννησή του στο Μέγα Δένδρο της επαρχίας Θέρμου του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Είναι ύψιστη τιμή που ζούμε σε μια χώρα γεμάτη από Αγίους, από θαύματα από εμπειρίες αυθεντικές και όχι φτιαχτές. Ένας τόπος υπερχείλισης πίστεως. Τα νάματα αυτής της πίστης περιμένουμε να ακούσουμε από ένα σημαντικό δάσκαλο της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς, της ευαισθησίας και της αγάπης, το συμπατριώτη μας καθηγητή κ. Γεώργιο Κρουσταλάκη. Μας στηρίξατε προ 8 ετών όταν δειλά ξεκινήσαμε με αντίστοιχη εκδήλωση. Μας συνδράματε προ 4 ετών και σήμερα μας τιμάτε και πάλι γιατί μας το ζήτησαν πολλοί. Περιμένουμε να σας ακούσουμε, να σας δούμε, να αισθανθούμε όσα έχετε από το περίσσειμα της αγάπης σας. Χρυστούμε ευγνωμοσύνη στο Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Κωνσταντίνο για τη στήριξη του στη σημερινή εκδήλωση.»

Ο ομιλητής με την πραότητα, τη συγκατάβαση, την προσήνεια και πάνω από όλα τη συγκινητική του ομιλία καθήλωσε το κοινό, μας ταξίδευσε στα υψίπεδα της πίστης, έδωσε την προοπτική της πνευματικής ζωής, αναζωπύρωσε την ελπίδα, προσέγγισε την έννοια της ασθένειας με ένα μοναδικά διαφορετικό τρόπο και τόνισε μεταξύ άλλων «Σας επαινώ για την προσπάθειά σας γιατί πράγματι βοηθάτε να ακουστεί ο λόγος της οικοδομής. Θα προσπαθήσω να σας σκιαγραφήσω τη φωτεινή προσωπικότητα του οσίου Γέροντος Πορφύριου Μπαϊρακτάρη. Ήταν ο διακριτικός πνευματικός Πατέρας της αγάπης, της

ταπείνωσης και της υπακοής. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές του αιώνα μας. Μορφές σαν αυτόν παρουσιάζονται στο χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Ο σεπτός Γέρων ήταν μια αγία προσωπικότητα που έζησε και συνεχίζει να είναι παρών στην περιοχή του θαύματος της ασκήσεως και της νοεράς προσευχής. Αγάπησε ιδιαιτέρως μία κατηγορία ανθρώπων, που στους αγώνες τους συνήθως παραμένουν «απαράκλητοι», τους ανθρώπους της οδύνης και του πένθους και κυρίως τους γονείς που σηκώνουν κάποιο σταυρό και πορεύονται στη ζωή με ανδρείο πνεύμα υπομονής και καρτερικότητας, καθοδηγούμενοι από μία εσωτερική «φερέπονον» αίσθηση. Ο πατήρ Πορφύριος υπήρξε πνευματικός Πατέρας των νέων ανθρώπων και σύμβουλος οικογένειας, σε μια εποχή, που, όπως ομολογούν οι ειδικοί διακρίνεται για την αντιπαιδαγωγικότητα και την παθογένειά της. Ήταν ο άνθρωπος που έζησε στην περιοχή του θαύματος και εκφράστηκε με τη «θεία τρέλα».» Με παραστατικό τρόπο παρουσίασε βιώματα του από την αντιμετώπιση που είχε ο Όσιος για τις ασθένειες και κυρίως τον καρκίνο.

Στην αποφώνησή του ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Νέας Ιωνίας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ηλίας Καρατζάς ο οποίος επαίνεσε τους οργανωτές και ευχήθηκε να συνεχιστούν οι προσπάθειες της Ένωσης Ρουμελιωτών που κοσμεί τα τοπικά δρώμενα.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Νέας Ιωνίας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ηλίας Καρατζάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μιλτιάδης Καναβός από την Παράταξη Δημιουργία Αλληλεγγύη, η επικεφαλής της Παράταξης Δύναμη Προοπτικής κα. Δέσποινα Θωμαΐδου και η Σύμβουλος κα. Βέτα Γεωργιάδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αλαγιωτών Νέας Ιωνίας κ. Κώστας Τσοπανάκης με ευρεία αντιπροσωπεία του ΔΣ, η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ιωνίας κα. Κούλα Μπρόλιου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Η Αλληλεγγύη κ. Νίκος Καρλιάμπας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών Ο Πηνειός κ. Χρήστος Μακαρώνης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Στ. Καζαντζίδη κα. Μαίρη Αρώνη, Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας κ. Γιάννης Γεωργαλής, ο Γενικός Γραμματέας της τοπικής ΕΛΜΕ κ. Αθανάσιος Παλάντζας. Ευχαριστούμε θερμά τον τοπικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό για τη συνδρομή του και πάλι να γνωστοποιηθεί αρκούντως ικανοποιητικά η εκδήλωσή μας.























Πηγή: [synodoiporia.blogspot.gr](http://synodoiporia.blogspot.gr)