

23 Ιουνίου 2014

3ο Διορθόδοξο Συνέδριο για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση στη Βουλγαρία (17-21 Ιουνίου)

[Πεμπτούσια](#)



Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Διορθόδοξου Συνεδρίου για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση, με γενικό θέμα: «Διδακτικές Μέθοδοι στη Θρησκευτική Εκπαίδευση - Μάθηση με την καρδιά ή με την εμπειρία;». Η καρποφόρα αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή της Σόφιας μεταξύ 17 και 21 Ιουνίου 2014 και συμμετείχαν σύνεδροι από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τις Η.Π.Α., τη Ρουμανία και τη Φιλανδία. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το διεθνή Σύνδεσμο Ορθόδοξης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (OCREA, Orthodox Christian Religious Education Association). Ας σημειωθεί ότι οι δύο προηγούμενες συναντήσεις της OCREA είχαν πραγματοποιηθεί στο Βάλαμο της Φιλανδίας (2006, ιδρυτική) και στην Κωνσταντινούπολη (2011).



Τμήμα των Εισηγητών μπροστά στην είσοδο της Θεολογικής Σχολής

Οι Εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τις Συνεδρίες περιλάμβαναν πλήθος ενδιαφερόντων θεμάτων, όπως οι Σύγχρονες Προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκπαίδευση, η Διδασκαλία για την Παναγία και την Ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία στο Νηπιαγωγείο, εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών για το Μάθημα των Θρησκευτικών και για την εκκλησιαστική/ενοριακή εκπαίδευση, ένταξη Μαθησιακών Αντικειμένων σε εκπαιδευτικά σενάρια για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση, ΑμΕΑ και Θρησκευτική Εκπαίδευση, η Βιωματική Εκπαίδευση, η Θρησκευτική εκπαίδευση στη σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία, η Παιδαγωγική των Νηπτικών Πατέρων, η Θρησκευτική εκπαίδευση στην Αφρική, Θρησκευτική Εκπαίδευση και Παράδοση, η συνεργασία μεταξύ θεολόγων και ιερέων, η Ιστορία των Θρησκειών.



Απόσπασμα από την έναρξη των εργασιών

Αναπτύχθηκαν επίσης και πολλές διερευνητικές διδακτικές προσεγγίσεις καθώς και προτάσεις μαθήματος για μια ποικιλία θεμάτων, όπως: η θέση της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο άνθρωπος, ως συνεργάτης του Θεού, το θαύμα της Κανά, η Παραβολή του Σπορέα, η διδασκαλία για τους Αγίους, η χρήση των Παροιμιών. Τόσο κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων όσο και κατά τις συζητήσεις που τις ακολουθούσαν, έγινε ανταλλαγή των εμπειριών από τις περιστάσεις που επικρατούν σε κάθε χώρα σχετικά με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση.



Η υποστήριξη του Πατριαρχείου Βουλγαρίας στην όλη διοργάνωση του Συνεδρίου υπήρξε γενναία και πολυδιάστατη. Την έναρξη των εργασιών ευλόγησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Λοφτσού κ. Γαβριήλ, ενώ κατά την επίσκεψη των Συνέδρων στην έδρα του Πατριαρχείου, λόγω υποχρεώσεων του Πατριάρχη σε εργασίες της Συνόδου της Εκκλησίας Βουλγαρίας, τους υποδέχθηκε θερμά ο Σεβ. Μητροπολίτης Μ. Τιρνόβου κ. Γρηγόριος. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε επίσης και προσκυνηματική επίσκεψη στην ιστορική Ιερά Μονή της της Ρίλας. Αξιωματική, τέλος, στάθηκε η εργώδης συνεισφορά των Καθηγητών της φιλοξενούσας Θεολογικής Σχολής Σόφιας για την εύρυθμη λειτουργία συνόλου του πολυήμερου προγράμματος της συνάντησης.



Από την επίσκεψη στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας



Το τάλαντο χτυπά για τον Εσπερινό στη Ρίλα



Το συντριβάνι στον περίβολο του Καθολικού στη Ρίλα