

24 Ιουνίου 2014

“Τα Μάτια Της Δακρύσαν”

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Την Τετάρτη στις

11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα», ακούστε το τραγούδι «Τα Μάτια Της Δακρύσαν», του καλλιτέχνη της Hip Hop, Jamster, με μουσική από το ομώνυμο μουσικό κομμάτι του Σταμάτη Σπανουδάκη. Οι στίχοι του περιγράφουν την αποξένωση που βιώνει ο σημερινός άνθρωπος και την έλλειψη αγάπης στις σύγχρονες κοινωνίες. Η απάντηση σε όσα συμβαίνουν πρέπει να είναι η προσευχή γιατί, όπως και αν έρθουν τα πράγματα στη ζωή, ο Θεός θα είναι πάντοτε δίπλα μας.

«Τα Μάτια Της Δακρύσαν»

Ξεκίνησε μια νέα ημέρα Κοίτα τον ήλιο
Κάλυψε τον Ουρανό όπως το πικάπ το βινύλιο.
Άκου τη μουσική που παίζει η Ζωή
είμαστε άνθρωποι μόνο όταν είμαστε μαζί.
Απόλαυσε την ομορφιά της στιγμής που
είναι δώρο κι αγκάλιασε το χαμόγελό σου
Κουράστηκες απ' τη δουλειά, σου κλέβουνε τα παλιά το χρόνο
Γι' αυτό πιάσε τη ζωή απ' τα μαλλιά.
Κοίτα τη φύση• τι Σου έχει αφήσει
έχει τόσα να σου δώσει, θέλει να σε βοηθήσει.
Το μόνο που χρειάζεται η καρδιά για να χτυπήσει
είναι Αγάπη• αλλιώς θα σταματήσει.
Κάποιος να κλείσει, την τηλεόραση που είναι ανοιχτή
ν' ανοίξει τα βιβλία κι όχι τον υπολογιστή.
Η πιο σημαντική πληροφορία που πρέπει να ξέρεις
είναι πως θα τα καταφέρεις...

Ακούω λόγια, ρολόγια να λειτουργούν
Ανθρώπους που καταστρέφουν αντί να δημιουργούν.
Επικοινωνούν αλλά μονάχα στο διαδίκτυο
και βλέπουν τη ζωή μόνο μέσα από video.
Μάθαμε προσευχές, SOS σε πανελλαδικές,
αποστηθήσαμε αλλά δεν κατανοήσαμε.
Μιλάμε πριν σκεφτούμε κι ενώ ακούμε• πληγώνουμε
θυμώνουμε, χωρίζουμε αντί να ενώνουμε
Τα μάτια κλείνω, βλέπω και χωρίς αυτά,
μη δίνεις τόση σημασία σε υλικά αγαθά
Μια μέρα θα κλείσουν από μόνα τους, θα δεις
είσαι από χώμα κι Αγάπη, προέλευσης θεϊκής.
Ζήσαμε ή όχι, αναρωτιέμαι πόσοι,
είμαστε κάτοικοι της γης αλλά δεν έχουμε νιώσει.
Το γέλιο και το κλάμα ενός μωρού που σταματήσαν
κι έτσι απλά «Τα Μάτια Της Δακρύσαν»...

Σώπασε• μη μιλάς, άκου...

Τελείωσε μια ακόμη μέρα της ζωής σου

κι αν δεν έρθει η επόμενη εσύ προσευχήσου.
Θα πάνε όλα καλά, το πιστεύω ψυχή μου
κι αν όλοι είναι εναντίον μου Εσύ είσαι μαζί μου.
Στα άσχημα, στα όμορφα στα πάνω και στα κάτω
είναι καιρός Ελλάδα μου να μην το βάλουμε κάτω.
Όρθιος δεν είσαι όταν το λέει ο καθρέφτης
αλλά αν σηκώνεσαι όταν πέφτεις...