

## Οι μαθητές του Κυρίου

/ Πεμπτουσία



Κάποια

μέρα που ο Ιησούς περπατούσε δίπλα στη λίμνη Γενησαρέτ, είδε δυο αδέρφια, τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, που έριχναν τα δίχτυα τους στη θάλασσα για ψάρεμα. Μπήκε στο πλοιάριο του Σίμωνα κι από εκεί άρχισε να μιλάει στον κόσμο που είχε μαζευτεί στην ακροθαλασσιά να τον ακούσει.

Ύστερα είπε στον Σίμωνα: «Φέρε το καΐκι σου στ' ανοιχτά και ρίξε τα δίχτυα σου». Κι ο Σίμωνας είπε: «Δάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε στο ψάρεμα και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Επειδή όμως εσύ μου το ζητάς, θα ξαναπροσπαθήσω». Κι όταν ξανάριξε τα δίχτυα, γέμισαν τόσο πολύ από τα ψάρια, που σχίζονταν. Κι ο Σίμωνας φώναξε κι άλλους ψαράδες από γειτονικές βάρκες να τους βοηθήσουν. Τρόμαξε ο Σίμωνας από το πλήθος των ψαριών και είπε στον Ιησού: «Κύριε, φύγε από τη βάρκα μου. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Μα ο Ιησούς απάντησε σ' αυτόν και τον αδελφό του, τον Ανδρέα: «Ελάτε μαζί μου κι εγώ θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων». Κι αυτοί παράτησαν αμέσως τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Λίγο πιο

κάτω συνάντησε áλλα δυο αδέλφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ετοίμαζαν κι αυτά τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο. Τους κύλεσε κι αυτούς. Κι εκείνοι ανέσπιυ αφησαν τα δίχτυα τους και το πλοιάριο



Την áλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να

πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει εκεί τον Φίλιππο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, απ' όπου καταγόταν και ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Λίγο αργότερα βρίσκει ο Φίλιππος τον φίλο του, τον Ναθαναήλ, και του λέει: «Βρήκαμε αυτόν που έχουν προαναγγείλει ο Μωυσής και οι άλλοι προφήτες. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ είπε δύσπιστα: «Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό;». «Έλα και δες μόνος σου», αποκρίθηκε ο Φίλιππος.

Καθώς ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πηγαίνει προς το μέρος του του είπε: «Να, ένας γνήσιος Ισραηλίτης που δεν έχει δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις;», παραξενεύτηκε ο Ναθαναήλ. «Πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα που ήσουν κάτω από τη συκιά», είπε ο Κύριος. Τότε ο Ναθαναήλ εντυπωσιασμένος του είπε: «Δάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ!». Κι ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα καθισμένο κάτω από τη συκιά, γι' αυτό πιστεύεις; Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτό. Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε ανοιχτό τον ουρανό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του Ανθρώπου».

Αφού προσευχήθηκε πολύ ο Ιησούς, διάλεξε από όλους τους μαθητές που τον ακολουθούσαν δώδεκα κι αυτούς τους ονόμασε **Αποστόλους**. Αυτοί ήταν: **Ανδρέας και Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, Φίλιππος και Ναθαναήλ** (ή **Βαρθολομαίος**), **Ματθαίος και Θωμάς, Ιάκωβος**, ο γιος του Αλφαίου και **Ιούδας** ο Θαδδαίος, **Σίμων** ο Ζηλωτής και **Ιούδας** ο Ισκαριώτης, αυτός που πρόδωσε τον Κύριο.

Τους μαθητές του Κυρίου, τους Αποστόλους, όπως τους ονομάζουμε, τους τιμούμε όλους μαζί στις 30 Ιουνίου, τη γιορτή της Σύναξης των 12 Αποστόλων. Ωστόσο ο καθένας έχει και τη δική του μέρα μνήμης. Ο απόστολος Πέτρος μαζί με τον απόστολο Παύλο τιμώνται μία μέρα νωρίτερα, στις 29 Ιουνίου. Ο απόστολος Παύλος, όπως ίσως γνωρίζεις, δε γνώρισε προσωπικά τον Κύριό μας, δεν ανήκε στους 12 Αποστόλους. Ωστόσο αυτός αναγνωρίστηκε ως Απόστολος των Εθνών, αυτός που κήρυξε στους ειδωλολάτρες την πίστη στον Χριστό και θεμελίωσε τον χριστιανισμό. Μπορείς να διαβάσεις για τη ζωή του αποστόλου Παύλου στην σχετική ενότητα.

**Άκουσε την αφήγηση:**

%\_12apostoloi%

