

## **Ολοκληρώθηκαν τα Κ΄ Πάυλεια με τον διορθόδοξο Εσπερινό στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια.**

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Την Κυριακή 29 Ιουνίου το απόγευμα τελέστηκε στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια ο καθιερωμένος διορθόδοξος υπαίθριος εσπερινός, χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και συγχοροτατούντων των αρχιερέων - εκπροσώπων των πρεσβυγενών και νεοτέρων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Προηγήθηκε λιτανεία της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και του ιερού λειψάνου και της Εικόνας του αποστόλου Παύλου από τον μητροπολιτικό ιερό ναό. Στην λαμπρή τελετή, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτή της τοπικής μας Εκκλησίας και τελείωσαν τα Κ΄ Πάυλεια, παρέστησαν οι τοπικές αρχές και ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός πιστών.

Το θείο λόγο κήρυξε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ενώ εκ μέρους των ξένων αρχιερέων χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του

Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος.

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου στο Βήμα

Σεβασμιώτατε Έκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,

Σεβασμιώτατοι Έκπρόσωποι τῶν πρεσβυγενῶν καί νεωτέρων Πατριαρχείων καί τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,

Ἐξοχώτατοι κύριοι Βουλευτές, ἀξιότιμε κ. Ἀντιπεριφερειάρχᾶ, ἀξιότιμη κ. Δήμαρχε, Ἐλλογιμώτατοι κύριοι καθηγητές, ἀγαπητοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί,

«Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλ. 3.20).

Ὁ λόγος αὐτός τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου ὁ ὁποῖος ἀκούεται καί πάλι ἐδῶ, στό Βήμα του, ὅπως πρὶν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες, ἀγγίζει τήν ψυχή μας καί τήν κάνει νά ὑψώνεται μαζί του ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.

Δέν ἦταν αἰθεροβάμων ὁ ἀπόστολος, δέν ἦταν ἓνας ρομαντικός ιδεολόγος πού προσπαθοῦσε νά ἐλκύσει τούς ἀνθρώπους μέ ὑποσχέσεις γιά μία ἄλλη, ἄγνωστη, ζωή. Ἦταν ἀπόλυτα ρεαλιστής. Ἦταν ἀπόλυτα προσγειωμένος στήν ἀνθρώπινη πραγματικότητα. Ἦταν ἓνας ἄνθρωπος πού ζοῦσε μέσα στόν κόσμο καί δέν δίσταζε νά διακηρύττει ὅτι «ταῖς χρείαις» του «καί τοῖς οὔσιν μετ'» αὐτοῦ «ὑπηρετήσαν αἱ χεῖρες» του (Πράξ. 20.34).

Ὅμως αὐτή ἡ σχέση του μέ τόν κόσμο δέν τόν ἐμπόδιζε νά ἀντιλαμβάνεται τήν ἀλήθεια γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο, γιά τό παρόν καί τό μέλλον, τήν ὁποία τοῦ εἶχε κάνει τήν τιμή ὁ ἴδιος ὁ Χριστός νά τοῦ ἀποκαλύψει.

Πῶς ἀλλιῶς θά μπορούσε νά ἐγκαταλείψει τήν «ἀναστροφή» του ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ (Γαλ. 1.13), γιά νά ἀκολουθήσει τήν κλήση τοῦ Χριστοῦ, ὅταν τοῦ ἐμφανίσθηκε στόν δρόμο πρὸς τή Δαμασκό; Πῶς ἀλλιῶς θά μπορούσε νά ἐγκαταλείψει τήν ἄνεση μιᾶς ἡσυχῆς ζωῆς στά Ἱεροσόλυμα ἢ στή μεγαλούπολη τῆς Ἀντιοχείας ἢ καί στήν πατρίδα του τήν Ταρσό, γιά μία ζωή γεμάτη περιπέτειες, γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη διώξεις καί φυλακίσεις καί βασανιστήρια; Πῶς ἀλλιῶς, ἂν δέν πίστευε ὅτι ὁ τρόπος γιά νά ζοῦμε στή γῆ εἶναι νά ἀτενίζουμε στόν οὐρανό. Ὁ τρόπος νά πολιτευόμεθα ὡς ἄνθρωποι εἶναι νά ζοῦμε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὁ τρόπος νά κινούμεθα στόν κόσμο εἶναι νά κινούμεθα ἐν τῷ Θεῷ.

Πῶς ἀλλιῶς θά μπορούσε νά χαίρει ἐν Κυρίῳ γιά τά παθήματά του (Κολ. 1.24), γιά τά στίγματα τοῦ Χριστοῦ πού ἔφερε στό σῶμα του (Γαλ. 6.17), ἐάν δέν πίστευε ὅτι «οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἐβρ. 13.14), γιατί ἐκεῖ ὑπάρχει τό πολίτευμά μας, στόν οὐρανό. Ἐκεῖ εἶναι οἱ ἅγιοι συμπολίτες μας (Ἐφεσ. 2.19), ἐκεῖ εἶναι ὁ Θεός πού μᾶς ἀξίωσε νά γίνουμε κληρονόμοι του (Ρωμ. 8.17), ἐκεῖ καί ἡ δόξα πού θά μᾶς ἀποκαλυφθεῖ καί σέ σύγκριση μέ τήν ὁποία δέν ἔχουν καμία σημασία καί ἀξία τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ (Ρωμ. 8.18).

«Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».

Υπό αυτή τήν προοπτική αντιμετώπιζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος τήν ἐπί γῆς ζωή, καί αὐτή συστήνει καί στούς ἀκροατές του. Δέν συστήνει μία ἀόριστη αντιμετώπιση τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τό πρίσμα τῆς αἰωνιότητος, ἀλλά μία αντιμετώπιση «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Γι' αὐτό καί διαβεβαιώνει τούς ἀκροατές του ὅτι «τό πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». Ὁ τρόπος, δηλαδή, νά ζοῦμε κατά τήν ἐπίγεια ζωή μας εἶναι νά ζοῦμε ὅπως θά ζοῦμε καί στόν οὐρανό. Καί ὁ τρόπος αὐτός περνᾷ μέσα ἀπό τήν ἐκούσια νέκρωση τῶν μελῶν τῶν ἐπί τῆς γῆς, τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν μας (Κολ. 3.5)· περνᾷ μέσα ἀπό τή σταύρωση τοῦ ἰδίου θελήματός μας χάριν τοῦ θελήματος τοῦ Χριστοῦ· περνᾷ μέσα ἀπό τήν μίμηση τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἴδιου τοῦ ἀποστόλου (1 Κορ. 11.1).

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ χοϊκός ἄνθρωπος μετασχηματίζεται σέ οὐράνιο, μεταποιεῖται σέ σύμμορφο τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ (Ρωμ. 8.29). Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ ἄνθρωπος δέν ἀναζητεῖ τίς ἐπίγειες ἀπολαύσεις ἀλλά ζηλοῖ «τά χαρίσματα τά κρείττονα» (1 Κορ. 12.31)· δέν ἐπιδιώκει τό συμφέρον τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά ἐπιζητεῖ τό συμφέρον τό τοῦ ἑτέρου (1 Κορ. 10.24)· δέν ἐνδιαφέρεται νά λαλεῖ τίς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀγγέλων (1 Κορ. 13.1), ἀλλά ἐπιδιώκει νά ὁμιλεῖ τή γλῶσσα τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη. Ἐπιδιώκει νά ζεῖ τήν ἀγάπη καί μέσα στήν ἀγάπη. Ὅχι ὅμως μία ἀγάπη κατ' ἄνθρωπον, ἰδιοτελεῖ καί ἐφήμερη, ἀλλά τήν κατά Θεόν ἀγάπη· ἀγάπη ἀνιδιοτελεῖ καί θυσιαστική, πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά εὐτελεῖ τοῦ κόσμου καί τόν κάνει νά μένει ἐν τῇ ἀγάπῃ (Ἰωαν. 15.10), διότι αὐτή μόνο μένει καί ὅταν τά πάντα ἔχουν παρέλθει.

Ἀδελφοί μου, σέ ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος ἀναζητᾷ ἐναγωνίως τήν ἀνάπαυση στά τερπνά καί ἡδέα τοῦ κόσμου· σέ ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μόνο μέ τά ἐφήμερα καί τά χοϊκά ἀδιαφορῶντας γιά τό μέλλον· σέ ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι ὁ πολιτισμός ἐξαντλεῖται στήν ἐξέλιξη καί τήν πρόοδο τῆς τεχνολογίας καί δέν διστάζει καί αὐτόν τόν πολιτισμό νά τόν χρησιμοποιήσει γιά τήν καταστροφή τοῦ κόσμου, ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος καθορίζει τό στίγμα τῆς ζωῆς τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων, μᾶς δίνει μία ἄλλη προοπτική.

«Ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει», ὄχι γιά νά ξεχνοῦμε τή γῆ, ἀλλά γιά νά ἀγωνιζόμαστε νά τήν κάνουμε σάν τόν οὐρανό. Ὅχι γιά νά ἀδιαφοροῦμε γιά τό σήμερα, ἀλλά γιά νά ἀγωνιζόμαστε νά γίνει τό σκαλοπάτι πού θά μᾶς ὀδηγήσει στό αὔριο. Ὅχι γιά νά ἀγνοοῦμε τόν ἀδελφό μας, ἀλλά γιά νά τόν ἀγκαλιάζουμε προκειμένου νά ζήσουμε μαζί τό οὐράνιο πολίτευμά μας καί στή γῆ. Γιά νά μήν εἶναι ὁ πολιτισμός μας ἕνα ἄψυχο δημιούργημα, ἀλλά γιά νά ἔχει μέσα του τήν πνοή τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, τήν προοπτική τοῦ οὐρανοῦ.

Ἀδελφοί μου, τιμῶντας καί φέτος τόν οὐρανοπολίτη ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἰδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἄς ἀκούσουμε τόν λόγο του ὡς πρόσκληση γιά νά ἀναθεωρήσουμε τή ζωή μας, γιά νά ἐπανατοποθετήσουμε τίς προτεραιότητές μας, γιά νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τήν κατεύθυνση πρὸς τήν ὁποία βαδίζουμε.

«Ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». Καί ἐκεῖ βρίσκεται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ τιμία Ζώνη τῆς ὁποίας ἔχουμε τήν εὐλογία νά μᾶς ἐπισκέπτεται αὐτές τῆς ἡμέρες γιά νά συνορτάσει μαζί μας τή λαμπρά μνήμη τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ βρίσκεται αὐτός ὁ ὁποῖος πρῖν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες μᾶς δίδαξε γιά πρώτη φορά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ὁ ὁποῖος μέχρι καί σήμερα ἀγωνιᾷ καί προσεύχεται γιά νά μορφωθεῖ ὁ Χριστός στίς ψυχές μας. Αὐτός ὁ ὁποῖος δέν θά παύσει ποτέ νά ἐπιβλέπει ἐπί τήν ἄμπελον ταύτην καί νά μεριμνᾷ «ἵνα καρπόν πολύν φέρῃ», ὁ πρωτοκορυφαῖος καί μέγας Παῦλος.

Σ' αὐτόν ἀνήκει ἡ εὐγνωμοσύνη μας. Σ' αὐτόν ἀνήκει ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη μας. Σ' αὐτόν ὀφείλονται καί ὅσα ταπεινά καί ἐλάχιστα κατορθώσαμε νά τοῦ προσφέρουμε τά εἴκοσι αὐτά χρόνια τῶν «Παυλείων» πού συμπληρώνονται ἐφέτος. Σ' αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ὁ ἔπαινος καί τοῦ τόν ἀποδίδουμε μέ βαθειά συναίσθηση τῆς ἀποστάσεως πού μᾶς χωρίζει ἀλλά καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι θά δεχθεῖ τήν εὐχαριστία καί τήν εὐγνωμοσύνη μας ὡς στοργικός γεννήτορας καί πνευματικός μας πατέρας καί δέν θά παύσει νά μᾶς συνοδεύει μέ τίς πρεσβεῖες του καί νά μᾶς χαρίζει τίς οὐράνιες εὐλογίες του.

Καί καθώς μέ τόν Διορθόδοξο πανηγυρικό ἔσπερινό ὀλοκληρώνονται οἱ ἐκδηλώσεις τῶν εἰκοστῶν ἐπετειακῶν «Παυλείων», ἐπιτρέψατέ μου νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά ἄλλη μία φορά πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους ἀρχιερεῖς, ἐκροσώπους τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῶν Μακαριωτάτων προκαθημένων τῶν πρεσβυγενῶν καί νεωτέρων πατριαρχείων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, γιά τήν παρουσία τους καί τή συμμετοχή τους καί εἰς τό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριό μας καί εἰς τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῆ μνήμη τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου.

Ἐπιτρέψατέ μου νά ἐκφράσω τίς ὀλόθυμες εὐχαριστίες μου πρὸς τόν πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου, πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐφραίμ, γιά τή μεγάλη εὐλογία πού μᾶς μετέφερε, κομίζοντας στήν πόλη μας ἐπ' εὐκαιρία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν Κ' Παυλείων, τήν τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας μας.

Ἐπιτρέψατέ μου νά ἐκφράσω καί τίς εὐχαριστίες μου πρὸς τά μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κ' Διεθνοῦς Συνεδρίου μας, ἡ ὁποία παρίσταται καί στόν πανηγυρικό αὐτό ἔσπερινό, πρὸς τόν ὄλους, κληρικούς καί λαϊκούς, ἄρχοντες καί ἀρχομένους, καί ὄλους τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές πού τίμησαν μαζί μας τόν μεγάλο ἀπόστολο Παῦλο.

Εὐχομαι διά πρεσβειῶν του «ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός κατευθύνει τήν ὁδόν ὑμῶν» (1 Θεσ. 3.11) εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.





© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.





© gerbekes - I.M.B.N.K.



© gerbekes - I.M.B.N.K.

Πηγή: [inverias.gr](http://inverias.gr)