

Παρηγορούν οι ελέφαντες τους φίλους τους; Video δίνει την απάντηση

[/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Οι ελέφαντες συμπονούν και παρηγορούν ο ένας τον άλλο σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Mahidol στην Ταϊλάνδη.

Στο πλαίσιο της μελέτης τους οι επιστήμονες παρακολούθησαν για περίπου ένα χρόνο 26 ελέφαντες που ζούσαν σε συνθήκες αιχμαλωσίας στην βόρεια Ταϊλάνδη.

Οι επιστήμονες δεν παρενόχλησαν ούτε προκάλεσαν στρες στους ελέφαντες για τις ανάγκες της έρευνας, ωστόσο περίμεναν να συμβεί από μόνο του ένα γεγονός που θα προκαλούσε στρες στα γιγάντια ζώα και στη συνέχεια κατέγραφαν τη συμπεριφορά τους.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν παραδείγματα ελεφάντων που τρόμαξαν, στρεσαρίστηκαν ή στεναχωρήθηκαν όταν είδαν ένα φίδι στο γκαζόν ή έναν σκύλο να τρέχει προς το μέρος τους ή όταν συνάντησαν έναν άλλο ελέφαντα με εχθρικές διαθέσεις.

Όπως παρατήρησαν οι επιστήμονες, κάθε φορά που ένας ελέφαντας ένιωθε στρες ή στεναχωριόταν οι υπόλοιποι μαζεύονταν τριγύρω του και τον άγγιζαν με την προβοσκίδα τους ή έβαζαν την προβοσκίδα τους στο στόμα του, κίνηση που αντιστοιχεί σε μια ανθρώπινη χειραψία ή αγκαλιά.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Joshua Plotnik, το να βάλει ένας ελέφαντας την προβοσκίδα του στο στόμα του άλλου για να τον παρηγορήσει είναι λίγο ριψοκίνδυνο γιατί ο δεύτερος μπορεί να τον δαγκώσει.

Στην ουσία βέβαια με αυτόν τον τρόπο οι ελέφαντες θέλουν να δείξουν πως έχουν έρθει για να βοηθήσουν και όχι για να απειλήσουν.

Άλλο ένα σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι ελέφαντες που έσπευδαν σε βοήθεια έκαναν συγκεκριμένους ήχους, σαν κελάηδισμα.

Μάλιστα οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ήχοι αυτοί αντιστοιχούν στους ήχους που κάνουν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να ηρεμήσουν ένα μωρό.

«Με τόσο ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς δεν μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι ελέφαντες νοιάζονται ο ένας για τον άλλο», δήλωσε ο καθηγητής Frans de Waal από το πανεπιστήμιο Έμορι, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη μελέτη.

«Αυτή η έρευνα καταδεικνύει ότι οι ελέφαντες στεναχωριούνται όταν βλέπουν άλλους ελέφαντες στεναχωρημένους και προσπαθούν να τους ηρεμήσουν, όπως περίπου οι άνθρωποι και οι χιμπατζήδες αγκαλιάζουν κάποιον που είναι αναστατωμένος», εξήγησε ο ερευνητής.

Σύμφωνα με τον Δρ. De Waal το κλειδί για να παρηγορήσει κανείς κάποιον είναι να βάλει τον εαυτό του στη θέση του.

Αυτό, διευκρινίζει ο επιστήμονας, απαιτεί σύνθετη σκέψη την οποία σπάνια βλέπουμε στα περισσότερα είδη ζώων.

Πηγή:[econews](https://www.econews.gr)