

## Το βίντεο που κάνει το γύρω του κόσμου...

/ Γενικά



Με ένα ξεχωριστό τρόπο, ο γνωστός για τις ευαισθησίες του σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλον τον κόσμο, παπά Σάββας Κυράζογλου, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό τραγούδι σε video μέσα από το οποίο, ο θεατής και ακροατής του θα συγκλονιστεί!

Ο παπά Σάββας είναι ένας παπάς που δεν λέει πολλά λόγια, μιλά με την μουσική και τους στίχους του και επιμένει να λέει προς κάθε κατεύθυνση πως: η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να αδιαφορείς για τον άνθρωπο και ειδικά για τα παιδιά!

Εξάλλου και ο τίτλος του νέου του τραγουδιού τα λέει όλα... Αγάπη (Ο μόνος θησαυρός), μέσα από το οποίο κάνει την αγάπη εκτός από βίωμα τραγούδι, κατάθεση ψυχής. Γράφει λοιπόν:

How can I stop my tear  
Πως μπορώ να σταματήσω το δάκρυ μου  
when about wars I hear  
όταν διαρκώς ακούω για πολέμους  
how can I, how can I  
πως μπορώ, πως μπορώ  
How can I live in a lie

Πως μπορώ να ζω σε ένα ψέμα  
when around me people die  
όταν γύρω μου άνθρωποι πεθαίνουν  
how can I, how can I  
πως μπορώ, πως μπορώ

Love,love,love,love  
Αγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη  
stop the war  
σταματήστε τον πόλεμο  
love,love,love,love  
αγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη  
I can't any more  
δεν αντέχω άλλο  
love,love,love,love  
αγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη  
the only treasure  
ο μόνος θησαυρός  
love,love,love,love  
αγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη  
don't kill this pleasure  
μη σκοτώνετε αυτή την ευχαρίστηση

How can I feel my dreams  
Πως μπορώ να αισθανθώ τα όνειρά μου  
I'm just flying without wings  
αφού μόλις πετώ χωρίς τα φτερά μου  
how can I, how can I  
πως μπορώ, πως μπορώ  
How can I walk away  
Πως μπορώ να φύγω μακριά  
like there is no other way  
σαν να μην υπάρχει άλλος δρόμος  
how can I, how can I  
πως μπορώ, πως μπορώ

Ακούγοντας τους στίχους, η σκέψη σου σταματά στην Συρία, στην Ουκρανία και όπου αλλού οι άνθρωποι κάνουν την ζωή μας κόλαση!

Ο παπά Σάββας επιμένει να τραγουδά και το μόνο που θέλει να καταφέρει είναι η φωνή του να ξυπνήσει όλους όσους μπορούν ακόμα και κοιμούνται ήσυχoi όταν

δίπλα τους... σε μια άλλη χώρα... σε κάποια άλλη γειτονιά της γης άνθρωποι πεθαίνουν.

Όταν αθώα παιδιά, αντί για το παιδικό γέλιο, γνωρίζουν το δάκρυ του θανάτου...

Τραγουδά για την αγάπη και δακρύζει... Δακρύζει για όσους μπορούν να σταματήσουν τον πόνο και δεν το κάνουν. Για όσους χρησιμοποιούν τον ανθρώπινο πόνο για να πλουτίσουν. Σε κάποια στιγμή, ακούγοντας το τραγούδι του, τον ρώτησα:

“ Παπά Σάββα, πιστεύεις πως μπορούν οι άνθρωποι να σταματήσουν να σπέρνουν τον όλεθρο;” Η απάντηση του ήταν καταλυτική: “ Αν δεν το κάνουν οι άνθρωποι, σε κάποια στιγμή θα το κάνει ο Θεός... Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα είναι αργά για όλους μας...”

**Πηγές:**Romfea.gr – [pentapostagma.gr](http://pentapostagma.gr)