

8 Ιουλίου 2014

## “Σημεία των καιρών”

/ [Πεμπτούσια](#)

Image not found or type unknown



«Σημεία των καιρών» είναι ο τίτλος του τραγουδιού του Hip Hop συγκροτήματος F.F.C. , που θα ακούσετε την Τετάρτη στις 11:00, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα» και μιλάει για τα σημεία των καιρών.

### «Σημεία των καιρών»

Νιώθω λοιπόν τον κίνδυνο να πλανιέται στον αέρα  
σκέψεις σκοτεινές να μου τρυπάνε το μυαλό όπως μια σφαίρα  
που διακόπτει τη ροή της ζωής  
όπως κάνει το φράγμα στο ποτάμι για να πιστέψεις  
λες πως θέλεις πρώτα να δεις  
ιδού λοιπόν η προφητεία από το παρελθόν,  
τώρα εκπληρώνεται στο παρόν

και λένε οτι κανείς δεν θα είναι απών  
την ημέρα της κρίσης,  
που σμίγει κάτω από την οργή της φύσης  
που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις και να κατανοήσεις  
κάτω από σατανικές ανακατατάξεις με λογικές μεταλλάξεις,  
βλάσφημες πράξεις,  
κλωνοποιήσεις, εφευρέσεις και άλλες εκτοξεύσεις  
σε όλο το ηλιακό σύστημα,  
θα δεις πως ο άνθρωπος έχει βάλει στοίχημα να γίνει αυτός ο δημιουργός,  
όμως για όλα υπάρχει ένα τίμημα  
Βλέπεις έχουν ξεπερασθεί τα όρια σε αυτό που λέγεται γνώση  
άλλο ένα σημάδι και επιβεβαιώνεται η πτώση  
και είναι τόσοι πολλοί αυτοί που θα ξεγελαστούν και θα παρασυρθούν  
144 χιλιάδες λένε οι γραφές οι εκλεκτοί αυτοί που θα σωθούν  
Τα σημάδια από την αποκάλυψη κάνουν ξανά τη δική τους εμφάνιση  
και βλέπω τώρα καθαρά ότι η μάχη θα είναι άνιση,  
όμως είναι προφητικός ο λόγος, θα κλονιστεί ο θρόνος  
μέχρι την ώρα της εκδίκησης είναι η ώρα της αναζήτησης  
απόδραση από την κόλαση βλέπεις ψευδαίσθηση σαν όαση,  
μέσα από την έρημο το ποτήρι της ιστορίας παγώνει, μοιάζει ομοίωμα κέρινο..

Φτάνει το τέλος, κανείς δεν ξέρει,  
τα σημάδια είναι πολλά και το μυαλό μου υποφέρει  
ψάχνοντας την άκρη στο πέραςμα των εποχών  
αντιμέτωπος με τα σημεία των καιρών  
σαν πυρωμένο βέλος η προφητεία με καίει  
μοιάζουν οι ήχοι της φύσης σαν μία μάνα που κλαίει  
η ελπίδα σε οργισμένο ωκεανό,  
αντιμέτωπος ξανά με τα σημεία των καιρών

Με του μυαλού μου την αντένα  
από την αποκάλυψη, σήματα κάνω λήψη που είναι στη Βίβλο γραμμένα  
από προφήτες κηρύγματα στο χρόνο ξεχασμένα  
οι άνθρωποι είναι θύματα ή μήπως θύτες;  
Για τούτα τα προβλήματα δεν υπάρχουν λύτες,  
στου Θεού την οργή, λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική  
θα πλημμυρίσει όλη η γη, κάθε ίχνος θα χαθεί,  
μέσα στα κεφάλια μας αριθμοί,  
θα μπουν, και όσοι δεν δεχτούν θα κυνηγηθούν πιστοί,  
Ορθόδοξοι Χριστιανοί για να κρυφτούν θα τρέχουν ματαιόδοξοι

ή θα συμβιβαστούν με του σατανά την επέλαση  
που θα προσφέρει καλοπέραση  
σε όσους για αυτόν κάνουνε παρέλαση  
στο μυαλό μου εικόνες φρίκης, πανικού και υστερίας  
ελπίζω να μην είμαι θύμα μιας τέτοιας εμπειρίας  
της οποίας δεν σταματούν εδώ τα αρνητικά  
τα πάντα γύρω μου γίνονται ηλεκτρονικά  
μηχανές προσφέρουν ανέσεις πολλές εφευρέσεις  
αγαθά υλικά που τις προβλέψεις  
βεβαιώνουν τελικά, τα σπασμένα ποιοι πληρώνουν  
τις ορέξεις από εκρήξεις χημικές που τον λαό μου μεταμεταμορφώνουν  
σε μορφές τεράτων, θαυμάτων θεατής και αφηγητής των πραγμάτων  
μικροφώνου ελεγκτής και εσύ ακροατής μηνυμάτων  
αποκάλυψης σημάδια στον ορίζοντα εν όψει  
και όλοι τώρα βρίσκονται στου ξυραφιού την κόψη  
θα πέσει όξινη βροχή, βιβλική καταστροφή,  
με σάρκα και οστά θα πάρει μορφή  
και στα μάτια μας μπροστά θα αποκαλυφθεί..

Φτάνει το τέλος, κάνεις δεν ξέρει,  
τα σημάδια είναι πολλά και το μυαλό μου υποφέρει  
ψάχνοντας την άκρη στο πέρασμα των εποχών  
αντιμέτωπος με τα σημεία των καιρών  
σαν πυρωμένο βέλος η προφητεία με καίει  
μοιάζουν οι ήχοι της φύσης σαν μία μάνα που κλαίει  
η ελπίδα σε οργισμένο ωκεανό,  
αντιμέτωπος ξανά με τα σημεία των καιρών..