

Ποντικοί κερασφόροι, γάτοι θηρευτές

/ [Πεμπουσία](#)



Όλοι

Ξέρουμε πόσο υποφέρουν οι ποντικοί από τις γάτες! Αιώνιος και διαρκής ο πόλεμος τους και δυστυχώς οι γάτες είναι πάντα νικητές. Κάποτε όμως, νικημένοι οι ποντικοί τόσες και τόσες φορές, μαζεύτηκαν στον πιο μεγάλο υπόγειο διάδρομό τους και κάνανε συμβούλιο. Το θέμα φυσικά της συνέλευσης ήταν οι επικίνδυνες γάτες και το πώς θα τις νικήσουν....

- Δεν πάει άλλο, οι βρομόγατες μας βρίσκουν όπου και να πάμε, έχουν μια μύτη αυτές!
- Και ορμάνε σαν σίφουνες πάνω μας και μας κάνουν μια χασιά!
- Ειδικά τα μικρά και άπειρα ποντικάκια μας...

Τέτοια κι άλλα πολλά ακούγονταν και οι ποντικοί με λίγα λόγια κλαίγαν τη μοίρα τους, ώσπου...

- Μας λείπει η οργάνωση, αυτό μας λείπει. Θα εκλέξουμε δέκα στρατηγοποντικούς, που θα έχουν απόλυτη εξουσία και θα μας οργανώσουν για να νικήσουμε τον εχθρό.

Τα βλέμματα των ποντικών ανασηκώθηκαν και άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα αισιόδοξα χαμόγελα. Όταν μάλιστα οι υποψήφιοι στρατηγοί κορδώθηκαν στη σειρά και υπόσχονταν νίκη πάνω στη νίκη και ζωή χαρισάμενη, άρχισαν να χειροκροτούν με ρυθμό. Κι όταν μάλιστα οι εκλεγμένοι στρατηγοποντικοί φόρεσαν και κέρατα στα κεφάλια τους για να ξεχωρίζουν και να τους ακούν όλοι και να τους γίνονται όλα τα χατίρια, ό,τι κι αν πρόσταζαν, ε, τότε ζητωκραύγαζαν μ' ενθουσιασμό! Ήταν πια σίγουροι για τον εξολοθρεμό των γατών. Μη σας πω πως και οι ίδιοι οι στρατηγοποντικοί το πίστεψαν, πως, φορώντας δηλαδή κέρατα στα κεφάλια κι έχοντας την εξουσία, είχαν τη δύναμη να νικήσουν και ήταν παντοδύναμοι. Αλλά βλέπετε η φιλοδοξία για την εξουσία, όποια και να είναι αυτή, δεν αφήνει τη σκέψη να λειτουργήσει συνετά.

Να μη τα πολυλογούμε, ήρθε και πάλι η ώρα της μεγάλης αναμέτρησης με τις γάτες. Κι όπως μπορείτε να φανταστείτε οι γάτες με μεγάλους πήδους τσάκωναν και έτρωγαν όσα ποντίκια δεν προλάβαιναν να χωθούν στις τρύπες της σπιτοφωλιάς τους. Κι αν αναρωτιέστε ποια ήταν η τύχη των στρατηγοποντικών, αυτοί και να προλάβαιναν να φτάσουν στη σπιτοφωλιά τους, με τα κέρατα που είχαν στο κεφάλι δε χωρούσαν πια να μπουν και σφήνωναν. Γίναν λοιπόν πολύ εύκολος μεζές για τις αρπακτικές γάτες. Κρίμα και τα κέρατα κι όλο το «πανηγύρι» της εξουσίας!

Μα μόνο στις γάτες και στους ποντικούς συνέβη; **Πάντα η παράλογη φιλοδοξία, η κενοδοξία δηλαδή, είναι αιτία και μεγάλων συμφορών και δυστυχώς πολλές φορές όχι μόνο για τους «φιλόδοξους» αυτού του είδους, αλλά και για τους πολλούς ακόμα που παίρνουν στο λαιμό τους.**

Απόδοση: Δ.Σ.

Αφήγηση: Κατερίνα Σαββοπούλου

[Άκουσε την αφήγηση του μύθου](#)

%Aisopos_pontikoi_gates%