

Φωτογραφίες από την εορτή της Αγίας Όλγας στον Πειραιά

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Ὁλγας, παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεῖμ, παρουσία πλήθους εὐλαβοῦς λαοῦ.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε: «Σήμερα ἐορτάζομεν καί πανηγυρίζομεν τήν μνήμην τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Βασιλίσης καί Φωτιστρίας τῶν Ρώσων, τῆς νέας Ἑλένης ὅπως ὀνομάστη κατά τήν βάπτισή της στήν Βασιλεύουσα Πόλη τῶν ὀνείρων μας, τήν χιλιόχρονη Κων/πολη.

Ἡ ἅγια Ὁλγα ὑπῆρξε ἡ μεγάλη μητέρα καί εἶναι ἡ μεγάλη μητέρα τοῦ Ρωσικοῦ ὁμοδόξου ἔθνους.

...Ἡ Ἁγία Ὁλγα ἄλλαξε τήν πορεία τῆς ὑπάρξεώς της καί ὀλόκληρη τήν βιοθεωρία της, ὅταν γνώρισε τόν Χριστόν καί ὅταν ἀνεδέχθη ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας τήν καρδιά καί τό σῶμα της καί τήν ψυχή της στήν κολυμβήθρα τοῦ βαπτίσματος.

Γράφουν λοιπόν οι ιεροί συναξαριστές ότι η πρώτη δυναμική ήγεμών της Ρωσίας, η μεγάλη Βασίλισσα, έγινε η Όσια, η θεραπευτής του Ευαγγελίου, η μητέρα της αγάπης, εκείνη που συγχωρούσε τους έχθρους της, εκείνη που αναγεννούσε πνευματικά όλους όσους την πλησίαζαν. Και έγινε αίτια να ενσταλαχθῆ στήν ψυχή του αγίου έγγονού της, του μεταταύτα Αγίου Βλαδιμήρου του νέου Κων/νου τῶν Ρώσων η πίστη του Χριστού και έτσι στον ποταμό Δνίπερο που έγινε ο νέος Ἰορδάνης του Ρωσικού έθνους να αναγεννηθεῖ ένας ολόκληρος λαός και εκ του οποίου προέκυψαν τά εκατομμύρια τῶν νέων αγίων της Ἐκκλησίας.

...Τιμᾶμε λοιπόν σήμερα σ' αυτόν τον ιερό χώρο που πύργωσε η ποιμαντική αγάπη και τό εκκλησιαστικό ἦθος του αειδήμου αδελφοῦ και συλλειτουργοῦ ἡμῶν και φίλου πολλῶν και πνευματικοῦ πατρός πολλῶν ἐξ ὑμῶν του μακαριστοῦ ἐν οὐρανῶ αὐλιζομένου π. Μαρίνου Γεωργακοπούλου, ἀλλά και η θυσιαστική προσφορά τῶν αὐταδέλφων Νικολάου και Ἰωάννας Τζώρτζη.

... Ἡ Αγία λοιπόν Ὁλγα ἔρχεται σήμερα να μᾶς κηρύξει μιᾶ εἰρηνική ἐπανάσταση, τήν ἐπανάσταση του Ευαγγελίου, που εἶναι η μόνη ἐπανάσταση που μπορεί να ἀλλάξει τόν κόσμο, να ἀλλάξει τά δεδομένα του κόσμου, να καταπατήσει τόν θάνατο και τή φθορά, να δώσει τό φῶς της ἀνάστασης, τή χαρά της αγάπης, τή δύναμη της αγάπης και ὄχι τήν ἀγάπη της δυνάμεως που ἐπιδιώκουν οι ἄνθρωποι μέ τό ψέμα και τήν ἀμαρτία...

Κατόπιν στον λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι η Ἐκκλησία μας ἐορτάζει σήμερα και τήν ἀνάμνηση του θαύματος της Αγίας Εὐφημίας.

...Ἡ Αγία Εὐφημία, η καλυπάρθενος νύμφη του Χριστοῦ, η μάρτυς του 3ου αἰῶνος, της ὁποίας τό σκήνωμα βρίσκεται στον πανύερο Ναό του Αγίου Γεωργίου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔκανε τό 451 τό θαῦμα που πανηγυρίζει ἔκτοτε η Ἐκκλησία μας.

...Ὅταν τελείωσε η αγία 4η Οἰκουμενική Σύνοδος η ὁποία ἐδογματίσε ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τέλειος Θεός και τέλειος ἄνθρωπος, μέ δύο φύσεις, τέλειες φύσεις, τήν ἀνθρώπινη και τή θεία, ἐνωμένες στό ένα και μοναδικό του Πρόσωπο στή μιᾶ ὑπόστασή του, ἀσύγχητα, ἀναλλοίωτα, ὅταν λοιπόν ἐδογματίσε αὐτήν τήν ἀλήθεια οι κακόδοξοι μονοφυσίτες ἀντήλλαξαν και μέ θρασύτητα προσπάθησαν να εἶπουν ὅτι τό Δόγμα αὐτό δέν ἐπικυρώνεται ἀπό τήν ἀλήθεια του Θεοῦ και τότε οι Πατέρες της Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου πρότειναν να συμβεῖ αὐτό που έγινε, να θέσουν δηλαδή τους δύο τόμους τῶν Ὁρθοδόξων και τῶν μονοφυσιτῶν στά χέρια της αγίας πανεφύμου μάρτυρος Εὐφημίας, να κλειδώσουν τήν λάρνακά της και τήν ἐπομένη μέρα να ἀνοίξουν τήν λάρνακα προσευχόμενοι να δείξει η Αγία ποιᾶ εἶναι

ἡ ἀλήθεια τὴν ὁποία ὁ Θεὸς θέλει καὶ κηρύσσει καὶ διδάσκει διὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού κυβερνᾷ καὶ διοικεῖ τὴν Ἐκκλησία. Καί τότε ὅταν ἄνοιξαν τὴν λάρνακα, εἶδαν αὐτό πού γιορτάζουμε ἀπόψε, νὰ κρατᾷ στά χέρια της, τὸν τόμο τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού ἐδογμάτισε τίς δύο φύσεις, τίς δύο θελήσεις, τίς δύο ἐνέργειες τοῦ ἑνὸς προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ πατά μέ τούς παναχράντου πόδας της, τὸν τόμο τῶν αἰρετικῶν».

























Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr