

Τα παιδιά της Παλαιστίνης σε εικόνες...

/ Γενικά



Ίσως ληστέψεις και την τελευταία ίντσα της γης μου ...

Και να φυλακίσεις για χρόνια τα νιάτα μου ...

Μπορεί να ανάψεις φλόγες στην πιο σκοτεινή νύχτα μου ...

Και να μου στερήσεις το φιλί της μητέρας μου ...

Ίσως να με κλέψεις μέσα από ένα θραύσμα από τα όνειρά μου ...

Και να στερήσεις από τα παιδιά μας τη χαρά να γιορτάσουν ένα Ραμαζάνι με κανούργια ρούχα ..

Μπορεί να χτίσεις γύρω μου τείχη και τείχη, εχθρέ του ήλιου ..!

Αλλά, εγώ ποτέ δεν θα συμβιβαστώ ..!

Και μέχρι τον τελευταία παλμό στις φλέβες μου, θα αγωνίζομαι ..!

Αυτό το άλμπουμ είναι μια έκκληση αφύπνισης για όλο τον κόσμο. Για χάρη των παιδιών σας προκαλώ ... να κοιτάξετε την κάθε εικόνα. Διαβάστε τις ιστορίες τους και αποφασίστε με το μυαλό σας γιατί αυτές οι ωμότητες συνεχίζονται, ενώ ο κόσμος κοιμάται. Τα παιδιά χρειάζονται προστασία. Ασφάλεια. Αυτά, τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία, σχεδόν όλα τα παιδιά της Παλαιστίνης συνεχώς στερούνται. ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ; ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ Η ΣΙΩΠΗ;



Γάζα-
Παιδιά παίζουν τραμπάλα μετά τον βομβαρδισμό





Ο Iman Hijo από το στρατόπεδο προσφύγων στη Khan Yunis

















(παλαιστίνια παιδιά σε σημείο ελέγχου)



παιδια παίζουν σε συντρίμια απο βομβαρδισμό στη Γάζα





ό,τι έμεινε από το σπίτι της μικρής Παλαιστίνιας μετα από βομβαρδισμό.



σλληψεις Παλαιστίνιων παιδιών.









σχολεία στη Γάζα





رويتر

الخليل - جندي اسرائيلي يفتش طفلا قرب حاجز عسكري في مركز المدينة اوس.

λεγχος παιδιώ στην Χεβρώνα



έλεγχος στα σπίτια Παλαιστινίων



σύλληψη παιδιού



συλλήψεις





ο μικρος Παλαιστινιος προσπαθει να εμποδισει την σύλληψη του πατέρα του.



η 10 χρονη Abeer Skafe κρατώντας την φωτογραφία του φυλακισμένου πατέρα της. Η Αμπιρ έπαθε κρίση και νευρικό κλονισμό όταν της αρνήθηκαν το δικαίωμα να αγκαλιάσει τον πατέρα της όταν πηγε να τον δει στη φυλακή. Η Αμπιρ εντέλει πέθανε.



Η Αμπιρ Σκαφε στην εντατική λίγο πριν πεθάνει.



Θυμα ισραηλινών βομβαρδισμών



Παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία μετά από επιθέσεις ισραελινών





Στο νοσοκομείο στη Σιφα



*Παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία μετα τις επιθέσεις με λευκό φώσφορο- Gaza
Cast Lead 2008-2009*





Man burying his child, killed in attacks on Gaza during operation Cast Lead



τα παιδια θυματα των βομβαρδισμών



Ο Μοχάμεντ Αλ Ντούρα το πρώτο παιδί θύμα κατά την διάρκεια της πρώτης ιντιφάντα, θύμα τον ελευθερων ισραηλινών σκοπευτών, παρόλο που ο πατέρας του απεγνωσμένα προσπαθουσε να τον σώσει....



A baby... killed



Brothers and sisters, little children, slaughtered by Israel. Gaza, Cast Lead offensive 2008-2009



παιδιά, αδέρφια, κορίτσια αγόρια ακόμη και μωρα θύματα των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα 2008 - 2009



H Sara Mahmoud Zorob,

*σκοτώθηκε από ισραηλινή
επίθεση στην Γάζα καθώς έπαιζε
ποδόσφαιρο κοντά στο σπίτι της*



*Boy, crying and mourning about the death of his little baby
brother, killed by Israeli Occupation*



Τα παιδιά της Γάζας με σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες, κλαίνε και βρίσκονται σε πανικό κατά την διάρκεια μιας κηδείας, μίας από τις πολλές στις οποίες είναι υποχρεωμένα να παραβρίσκονται.



Νεογεννητο μωρο θυμα βομβαρδισμού



Παλαιστινιο παιδί χτυπημένο απο ισραηλινό τανκ



Αμέτρητα παιδια θυματα



Παιδια θαμένα στα συντρίμια Gaza Jan 21, 2009.



Στα συντρίμια των σπιτιών τους μετα απο βομβαρδισμους



Ψάχνοντας στα σκουπίδια





Συντρίμια....



Children in Gaza walking aside a by Israel airattacks demolished mosque



Every child deserves a home. But this Palestinian child has no home no more. Israel demolishes during indiscriminate attacks civil highly populated areas...



A homeless Palestinian girl stands in a burnt classroom at a United Nations school after it was hit by Israeli shelling on January 17, 2009 in Beit Lahia



Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες και έρευνα των Η.Ε τα ψυχικά τραύματα των παιδιών της Παλαιστίνης είναι ανεπανόρθωτα







Οι διακοπες ηλεκτροδότησης είναι καθημερινες προκαλώντας μυριάδες προβλήματα σε νοσοκομεία και ατυχήματα στα σπίτια.







Ό,τι απόμεινε από τα σπίτια τους



Παντού ερείπια



Ghassan Mattar, ένα Παλαιστίνιο αγόρι, που έχασε τα πόδιά του κατα την διάρκεια ισραηλινής επίθεσης. Τα παιδιά που έχουν ακρωτηριαστεί από τις επιθέσεις είναι εκατοντάδες.



Το Ισραηλ μετά ακόμη και τις θερμίδες που πρέπει να δέχεται το καθε άτομο στην Γάζα.



Πολλά παιδιά γεννιούνται στην Γάζα με κινητικά ή νοητικά προβλήματα μετά την χρήση του λευκού φωσφόρου και των χημικών από το Ισραήλ.



Ένα παιδί στο στρατόπεδο προσφύγων στην Jabaliya στη Gaza, μια από τις πιο πυκνοκατοιμένες περιοχές του κόσμου.



Ο πατέρας της Dena Balosha, 4 ετών, μία από τα πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, που σκοτώθηκαν απο ισραηλινή επίθεση, ανάμεσα τους 3 παιδιά και δύο έφηβοι.



Τα παιδιά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων που σκοτώνονται.





Χτυπημένα απο σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών



Χτυπημένα απο σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών





Γιατροί μεταφέρουν τα πτώματα παιδιών στο νοσοκομείο



Πατέρας δίπλα στο νεκρό γιο του.



Οι κηδείες στιγματίζουν τις ζωές των παλαιστίνιων παιδιών





Παιδιά στο πέρασμα της Rafah



Συντρίμα.....





Παιδί μαζεύει μπάζα σε μια απο τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Γάζας, όπου Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές συχνά πυροβολούν. Μαζευει μπάζα για να τα πουλήσει ώστε να κερδίσει χρήματα για φαγητό.



Τα παιδιά βιώνουν καθημερινά την απώλεια δικών τους ανθρώπων και φίλων τους.



Όνόματα παιδιών που σκοτώθηκαν σε τάξη σχολείου στη Γάζα



Ενα Παλαιστίνιο κορίτσι περπατά μέσα στα χαλάσματα για να φτάσει στο σχολείο



Ό,τι απέμεινε από το σχολείο μετά απο βομβαρδισμό





Παιδί κουβαλάει νερό σε στρατόπεδο προσφύγων. Οι ελλείψεις στο πόσιμο νερό στη Γάζα προειδοποιούν οι διεθνείς οργανισμοί έχουν φτάσει σε επικίνδυνο σημείο.









Ελπίζοντας και χαμογελώντας για το καλύτερο....Τα παιδιά της Παλαιστίνης





Η δύναμη της αντίστασης











Τα σπίτια τους μετα απο βομβαρδισμό







Εφόσον μεγαλώνουν μέσα σε συνθηκες καταπίεσης, παραβίασης καθε δικαιώματος, δολοφονιών και επιθέσεων νιώθουν απο νωρις την ανάγκη να αντισταθούν.







For Peace....



Η καθημερινότητα αυτή θα έκανε καθε παιδί να τρέμει απο το φόβο.....





Ποίημα “baby martyr” από την Angel Falasteen-μία Παλαιστίνια μητέρα...
Είμαι έξι και επτά χρονών
Και έως έντεκα,
Στη συνέχεια είμαι ένα ενήλικας
Σε ένα ισραηλινό δικαστήριο Τα χέρια μου δεμένα στο πίσω μέρος της πλάτης μου
Έρχεται σε μένα με μια γροθιά και ένα σακί.
Καλύπτει το κεφάλι μου με μια κουκούλα με σιωνιστική δυσωδία
Αν και το στομάχι μου σφίγγεται δεν θα δειλιάσω.
Ο θόρυβος είναι δυνατός και τρυπάει το μυαλό μου.
Το αξιολύπητο μπλουζάκι μου κρέμεται περήφανο με ένα φρέσκο λεκέ από αίμα
Η καημένη η μητέρα μου θ’ ανησυχεί πολύ, είμαι σίγουρος.
Έχει θάψει τον αδελφό μου πριν από μένα. Θα αντέξει.
Και τον μπαμπά μου το ίδιο, η κατάθλιψη τον χτύπησε στο τέλος
Χωρίς σπίτι, χωρίς γη, χωρίς ελαιόδεντρα .
Είμαι εδώ για μέρες
Ή μήπως είναι μήνες ή ακόμη και χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω πλέον.
Ο θόρυβος είναι πολύ δυνατός
Και μπορώ να αισθανθώ το σάβανο.
Εκείνος με χτυπάει και πάλι σήμερα
Στη συνέχεια, είναι σειρά άλλου να παίξει.
Έχω πλέον λυγίσει, αλλά δεν θα ομολογήσω.
Θα εγκαταλείψω το σώμα μου, αφήστε αυτά τα καθάρματα τους δολοφόνους να
ξεμπερδέψουν μ’ αυτό

Λίγες ακόμη σκέψεις πριν φύγω
Είμαι άνθρωπος. Αυτό πρέπει να ξέρετε.
Ποτέ δεν θα το μαθαίνατε, γιατί είμαι σκληρός σαν τις πέτρες που ρίχνω.
Ήλπιζα να βγάλω κάποτε ένα όμορφο μουστάκι
Ίσως να παντρευόμουν τη Muna. Θα ήμουν δικός της και εκείνη δική μου
Ίσως να γινόμουν και πατέρας των ελεύθερων παιδιών μας σε μια λεύτερη
Παλαιστίνη. (πηγή <http://freepalestineofoccupation.blogspot.ca/2011/06/children-of-palestine-in-pictures.html>)
(μετάφραση, προσαρμογή *Sylvia*)

Πηγές: fdathanasiou-parakatathiki.blogspot.gr-
freepalestineofoccupation.blogspot.ca- omniatv.com-Ιστολόγιο.Στα μανταλάκια