

Καρπουζιά και πεπονια: μακριά κι αγαπημένες

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια οι προσπάθειές μας να καλλιεργήσουμε καρπούζια και πεπόνια τaráτσας στέφθηκαν με απόλυτη αποτυχία. Την πρώτη χρονιά τα φυτέψαμε πολύ αργά (τέλος Ιουνίου) και τα καημένα δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν και πέρσι τα έφαγε όλα ο (άθλιος) τετράνυχος.

Φέτος αλλάξαμε τακτική κι αντί για τα καφάσια του μανάβη, πήραμε δύο μεγάλες σακούλες για μπάζα και στη μία φυτέψαμε μία πεπονια και μία καρπουζιά. Στην άλλη φυτέψαμε μια αγγουριά και μερικές μελιτζάνες- αλλά αυτά δεν είναι του παρόντος.

Με δέκα ώρες ήλιο την ημέρα και καθημερινό πότισμα, σε λιγότερο από ένα μήνα η σακούλα για τα μπάζα έγινε ζούγκλα. Ειδικά η πεπονια έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, που έχει πάρει τον δρόμο προς την άλλη άκρη της τaráτσας, ολάνθιστη και χαρωπή, χωρίς ίχνος τετράνυχου (χτύπα ξύλο). Στην πορεία, όμως, εκτός από την ευρύτερη περιοχή της τaráτσας, η πεπονια αγκάλιασε και την καρπουζιά.

Πολύ στενά και επικίνδυνα, όπως μας εξήγησε η Κατερίνα, η οποία είχε κάνει διατριβή στις καρπουζιές στα νιάτα της.

«Δεν έπρεπε να τις φυτέψετε δίπλα - δίπλα. Κι αν δεν τις χωρίσετε, θα την πνίξει

την καρπουζιά...» ήταν η διάγνωση της ειδικού, η οποία μου έδειξε πώς ακριβώς να ξεχωρίσω τα δύο φυτά χωρίς να τα τραυματίσω.

Η πεπονιά είναι επεκτατικός τύπος και η καρπουζιά εσωστρεφής. Κι αντί να φεύγουν προς τα έξω, οι κορφές της στρέφονται προς τα μέσα και γίνονται το τέλειο θύμα για την επεκτατική πεπονιά.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Κατερίνας κατάφερα να βάλω μία τάξη στην σακούλα τους αλλά η υπόθεση θέλει συνεχή προσοχή και φροντίδα. Οι κορυφές της καρπουζιάς πρέπει να μετακινούνται σχεδόν καθημερινά κι αυτό κάνω από τότε - και προχθές, εκεί που τις έβγαζα και τις τακτοποιούσα επιμελώς γύρω από την σακούλα των μπάζων, εντόπισα και το πρώτο καρπουζάκι μας.

Ακόμα είναι σε μέγεθος βερίκοκου αλλά έχει μπροστά του τουλάχιστον δύο μήνες ζέστης και ήλιου για να μεγαλώσει και να διαψεύσει τις προβλέψεις όλων των ειδικών, που υποστηρίζουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να καλλιεργήσει κανείς καρπούζια σε βεράντες και ταράτσες.

Το ίδιο λένε και για τα πεπόνια αλλά οι δυσκολίες δεν μας πτοούν.

Θα συνεχίσουμε τα πειράματα μέχρι να πετύχουν. Κι αν εμφανιστεί ο (άθλιος) τετράνυχος, θα τον αντιμετωπίσουμε με καινούργια κόλπα.

της Γκέλης Βούρβουλη

Πηγή: bostanistas.gr