

Κόρη Υπουργού της Κύπρου η νέα Μοναχή στο μετόχι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κυψέλη!

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Μέσα σε κλίμα κατανύξεως σήμερα Κυριακή 20 Ιουλίου 2014 τελέσθηκε μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία η κουρά της δόκιμης μοναχής Σοφίας Γαβρηλίδου θυγατέρας τ.Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τ. Υπουργού Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέου Γαβρηλίδου εις το Μετόχι της Κυψέλης του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας «Ιερός Ναός των Αγίων Αθανάσιου, Νικόλαου και Φωτίου»

(Κρίσης 58-60, Άνω Κυψέλη, Δεύτερη Στάση του τρόλεϊ μετά την πλατεία Κυψέλης-Είσοδος PARKING οδός Πυθίας).

Την κουρά τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουινέας κ.κ Γεώργιος , Εκπρόσωπος εν Αθήναις της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ Θεοδώρου Β, ο οποίος έδωσε στην νέα Μοναχή το όνομα Θεοδώρα κατεντολή και επιλογή του Πατριάρχου μας.

Στην Ακολουθία παρέστησαν πλήθος Κληρικών, αντιπροσωπείες άλλων Ιερών Μονών οι γονείς και οικογένεια εκ Κύπρου της νέας Μοναχής και μέγα πλήθος ευλαβών προσκυνητών. Τα νέα υπέροχα άμφια του Λειτουργού Μητροπολίτη κ.κ Γεωργίου είναι πρόσφατο Δώρο του Πατριάρχου μας Θεοδώρου Β΄ για τα Ονομαστήρια Του!!

Στο Ιερό παρίστατο συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνοπόλεως και Σεϋχελλών Νήσων κ.κ Δημήτριος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τα θύματα της Κυπριακής τραγωδίας της 20ης Ιουλίου 1974!

Κατά την διάρκεια της κουράς πλησίον της νέας μοναχής προσήυχετο και ο πνευματικός της πρεσβύτερος π. Γεώργιος Χρυσοστόμου που έχει εξοπλίσει την Μοναστική Αδελφότητα με άξια μέλη!!!

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την εκπλήρωση του ονείρου για την Μοναχή Θεοδώρα και σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Γεώργιος επεσήμανε ότι «σήμερα ζούμε μια εμπειρία Παραδείσου.....είναι ο Παράδεισος που ζει μια Μοναστική αδελφότητα, όταν λειτουργεί αυθεντικά, μέσα στην υπακοή, στην παρθενία και καθαρότητα, μέσα στην ακτημοσύνη και στην αγιότητα... ».

Μετά την κουρά στον χώρο υποδοχής του Μετοχίου με την αγάπη και φροντίδα των μοναζουσών Χαριθέας και Μηναίδος παρατέθηκαν καφές, τσάι, βουτήματα αλμυρά και γλυκά εδέσματα.





Πηγή: orthodoxigynaika.blogspot.gr