

Η κόμη της Βερενίκης

[/ Πεμπτούσια](#)

image not found or type unknown



Για χιλιάδες χρόνια τα παιδιά των προγόνων μας μεγάλωναν με τα παραμύθια του Ουρανού. Παραμύθια που, πέρα από το μυστήριο και τη φαντασία που έκρυβαν, ήταν φορτωμένα και με αναρίθμητες αλήθειες.

Μέσα από τις ιστορίες τού Περσέα, της Ανδρομέδας, της Κασσιόπης και της Μικρής και Μεγάλης Άρκτου, τα παιδιά γνώριζαν τον έναστρο ουρανό και μάθαιναν για τα αστέρια, τους πλανήτες, τα ζώδια, τον γαλαξία, τους κομήτες...

Πλούσια η ελληνική μυθολογία με τις πανάρχαιες ιστορίες ενός κόσμου μαγικού, που μας ταξιδεύει ως τις γοητευτικές απαρχές τού σύμπαντος. Ιστορίες με θεούς, ήρωες και μυθικά όντα, όλα περιτυλιγμένα με το άπλετο φως των αστεριών.

Καιρός να γνωρίσουν και τα σύγχρονα ελληνόπουλα τα παραμύθια των αρχαίων παππούδων μας, να μάθουν για τους μακρινούς γαλαξίες, τους ερυθρούς γίγαντες, τις μαύρες τρύπες και για τα εκατομμύρια αστέρια που στολίζουν κάθε βράδυ τα όνειρά τους.



Η **Βερενίκη** ήταν η γυναίκα τού

βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του Γ'. Όταν ο Πτολεμαίος αναγκάστηκε να εκστρατεύσει σε μια πολύ δύσκολη μάχη στη μακρινή Συρία, η Βερενίκη υποσχέθηκε στην Αφροδίτη πως, αν ο άνδρας της επιστρέψει σώος και νικητής από την μάχη, θα της χαρίσει τα πλούσια μαλλιά της.

Πράγματι, μετά από τρία χρόνια, ο Πτολεμαίος επέστρεψε νικητής, κι έτσι η Βερενίκη έκοψε σύρριζα τα υπέροχα μαλλιά της και τα αφιέρωσε στον βωμό της θεάς. Όμως, το ίδιο κιόλας βράδυ, τα πλούσια μαλλιά της βασίλισσας

κι αν τα έψαχναν οι άνθρωποι του



Όταν μετά από τρεις βραδιές

σήκωσαν τα μάτια τους ψηλά στον ουρανό, πρόσεξαν πως η πλούσια πλεξούδα της βασίλισσας έλαμπε μεταμορφωμένη σε **αστερισμό!** Με τον τρόπο αυτό τίμησαν οι θεοί την αφοσίωση της βασίλισσας προς τον σύζυγό της. Αργότερα ο αστερισμός

αυτός ονομάστηκε «**η κόμη της Βερενίκης**».

Αν παρατηρήσουμε με ένα μεγάλο τηλεσκόπιο τον ουρανό ανάμεσα στα αστέρια της κόμης της Βερενίκης, θα διακρίνουμε χιλιάδες μικρές χρωματιστές κουκίδες. Καθεμιά από αυτές είναι ένας απέραντος, μακρινός γαλαξίας. Και επειδή, όπως είδαμε, κάθε γαλαξίας αποτελείται από δισεκατομμύρια αστέρια μένουμε άφωνοι για το πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το σύμπαν που ζούμε.



Το βιβλίο «**Του ουρανού τα παραμύθια**», του

[Δημόκριτου Τσουκάπα](#) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ.

*Με την ευγενή άδεια του συγγραφέα
και των Εκδόσεων ΖΗΤΗ*



**ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΖΗΤΗ**

