

Η πανήγυρις των αγίων Διονυσίου και Μητροφάνους στην Μικρή Αγία Άννα. (Φωτο)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Κατά το διήμερο 21 και 22 Ιουλίου (8 και 9 με το παλ. ημερολόγιο) πανηγυρίστηκε στην Μικρά Αγία Άννα στο Άγιο Όρος η μνήμη των αγίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους του Πνευματικού, που είναι οι προστάτες της περιοχής.

Η αγρυπνία τελέστηκε στον ομώνυμο ιερό ναό στο σπήλαιο των αγίων Πατέρων προεξάρχοντας του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ενώ στη θεία Λειτουργία έλαβε μέρος και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος.

Το απόγευμα της εορτής τελέστηκε στον εσπερινό και το κτιτορικό μνημόσυνο χοροστατούντος του σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος και συγχοροστατούντος του σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, ο οποίος το πρωί της επομένης ημέρας τέλεσε την μεθεόρτιο θεία Λειτουργία στο σπήλαιο των αγίων Πατέρων.

Ομιλία του σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος στην τράπεζα της πανηγύρεως.

Έορτή τῶν αγίων Πατέρων Διονυσίου τοῦ ρήτορος καί Μητροφάνους, τῶν αγίων

οίκητόρων τῆς ἱεραῆς αὐτῆς Σκήτης, οἱ ὁποῖοι μέ τήν παρουσία τους, μέ τήν ἄσκησή τους, μέ τήν προσευχή τους, μέ τά μοναχικά τους παλαίσματα, ἀλλά καί μέ τήν ἀγιότητα τοῦ βίου τους καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἀπέπνεε ἡ ζωή τους καί ἡ ἀναστροφή τους, ἔκαναν αὐτό τόν ἔρημο καί ἀπαράκλητο τόπο, στόν ὁποῖο ἔφθασαν ἀναζητῶντας τήν ἠσυχία καί τή μόνωση, νά ἀνθίσει καί νά βλαστήσει, ἄνθη ἀρετῆς καί ἀγιότητος, μυρίνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου, δεκάδες καί ἑκατοντάδες ἀσκητές καί πατέρες πού στό πέρασμα τοῦ χρόνου μετέτρεψαν τήν ἀοίκητο ἔρημο σέ κατοικητήριο τοῦ ζῶντος Θεοῦ, σέ ἄλλον παράδεισο, ὅπου ἀντί τοῦ ἀπηγορευμένου καρποῦ τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως, ὑπάρχει ἀφθονία καρπῶν τοῦ ἀγίου Πνεύματος, πού ἀγιάζει τόν τόπο καί ἐλκύει καί νέες ψυχές νά ἀφιερωθοῦν ὀλοκληρωτικά στόν Κύριο καί νά βροῦν τήν ἀνάπαυση κοντά του.

Γι' αὐτούς τούς ὁσίους καί θεοφόρους πατέρες, τούς κτίτορες καί ἐφόρους τῆς Σκήτης βρισκόμαστε ἀπό χθές ἐδῶ, γιά νά τούς τιμήσουμε ἀγρυπνῶντας στό σπήλαιό τους. Καί νομίζω πώς ὅλοι αἰσθανθήκαμε ὅλοι τήν νοερά παρουσία τους νά μᾶς ἐνισχύει καί νά μᾶς στηρίζει καί νά πλημμυρίζει τήν ψυχή μας ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Εἴμαστε ὅμως ἐδῶ καί γιά νά τιμήσουμε μαζί μέ τούς ἐορταζομένους ὁσίους, Διονύσιο τόν ρήτορα καί Μητροφάνη, καί τούς πιστούς μαθητές τους καί συνεχιστές τοῦ ἔργου τους, τούς μακαριστούς πατέρες Γέροντα Γεράσιμο τόν γλυκύφθογγο Ὑμνογράφο, Γέροντα Διονύσιο τόν σοφό καί διακριτικό πνευματικό, καί τόν μακαριστό π. Μητροφάνη, στούς κόπους καί τήν ἀγάπη τῶν ὁποίων ὀφείλονται πολλά ἀπό ὅσα ὑπάρχουν σήμερα ἐδῶ καί ἐπί τῶν ὁποίων οἰκοδόμησαν ἔργα ἀγαθὰ καί πνευματικά καί οἱ νεώτεροι πατέρες, μέ πρῶτον τόν Γέροντα τῆς Καλύβης π. Σπυρίδωνα.

Ἡ παρουσία καί αὐτῶν τῶν προσφιλῶν μας καί μακαριστῶν πατέρων εἶναι ζωντανή, γιατί ὄντως ἄφησαν τό στίγμα τους τό πνευματικό τόσο στήν ψυχή μας ὅσο καί στή ζωή αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ τόπου, στόν ὁποῖο ἀπό τῆς νεότητός τους ἀφιερώθηκαν, λατρεύοντες τόν Θεό καί τούς ὁσίους πατέρες, καί ἀξιώθηκαν νά γίνουν δέκτες μεγάλων χαρίτων καί οὐρανίων δωρεῶν.

Γι' αὐτό καί εὐχομαι ταπεινῶς ἡ χάρη τῶν ἐορταζομένων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων Διονυσίου τοῦ ρήτορος καί Μητροφάνους μαζί μέ τίς εὐχές τῶν μακαριστῶν καί ἀειμνήστων πατέρων μας νά σκέπει καί νά προστατεύει τούς πατέρες πού συνεχίζουν στόν ἴδιο αὐτό τόπο, πού ἀγιάσθηκε μέ τήν παρουσία τους, τόν καλό ἀγῶνα τῆς μοναστικῆς πολιτείας «ἐπακολουθοῦντες τοῖς ἰχνεσιν αὐτῶν».















































Πηγή: imverias.gr